

Lieve vrienden,



Wij hebben dit keer over verschillende onderwerpen geschreven om te laten zien dat Gods liefde niet veranderd. Mijn gedachten gaan naar 1 Petrus 1:7 over de beproeving van het geloof. Misschien wil de Here deze ontwikkelingen in de samenleving daar wel voor gebruiken.

In dat Bijbelvers in de Petrusbrief wordt gezegd: ‘...opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.’ Zie op Hem, wees trouw aan Hem en aan Zijn Woord. Hij gaat mee en zal voor ons zorgen in alle omstandigheden en in alle situaties. Vrees niet, houd stand, en zie het heil dat de Here zal bewerken.

Hebt ontzag voor de Eeuwige, jullie, door Hem gewijd, want die dat ontzag hebben zal het aan niets ontbreken. Jonge leeuwen kunnen gebrek en honger lijden, maar die de Eeuwige zoeken hebben aan niets gebrek. Dankt de Eeuwige, want Hij is goed, want Zijn liefde is voor altijd. Die Uw hand opent en al wat leeft zich laat verzadigen naar genoeg. Gezegend de man die op de Eeuwige vertrouwt, dan zal de Eeuwige hem Zijn vertrouwen schenken. Jong ben ik geweest en nu ben ik oud geworden, maar nooit zag ik een onschuldige in de steek gelaten en zijn kinderen om brood bedelen. De Eeuwige geeft Zijn volk macht, de Eeuwige zegene Zijn volk met vrede.

Mochtar Essid

כִּי בֵּיתִי בַּיִת-תְּפִלָּה יִקְרָא לְכָל-הָעַמִּים

"Mijn Huis zal een huis van gebed zijn voor alle volkeren" Jes, 56:8

Cornerstone Ministries Soest

Gebed voor Israël en de volken

Hierbij nodig ik u van harte uit om samen met ons te bidden voor Israël, zondag 6 juni van 19.30 uur tot 21 uur op het kantoor van Stichting Cornerstone, Weteringpad 48, Soest.

Datum: 6 en 20 juni, 4 en 18 juli, 1 en 15 augustus, 5 en 19 september

Neem voor meer informatie contact op met Sifra Essid:

sifraessid@gmail.com

Leidersconferenties in Den Haag



Wij hebben heel wat tijd doorgebracht met nadenken, onderzoek doen en naar Gods stem luisteren om een leidersconferentie te organiseren. Het was moeilijk door de maatregelen rond het coronavirus om te beslissen of wij een gebouw konden reserveren of dat wij moesten wachten. Bijzonder was het om te ontdekken dat God tegen ieder van ons onafhankelijk van elkaar dezelfde boodschap sprak.

Na veel gebed hebben we besloten dat de conferentie doorgaat. Wij weten nu ook waar wij de conferentie kunnen organiseren.

Even geleden kwam Jack van der Tang van Stichting Pillar of Fire naar mijn kantoor in Soest om te spreken over het helpen van de Joden in Tunesië. Aan het eind van het gesprek vroeg ik Jack of het mogelijk zou zijn om het gebouw van de gemeente Shamar te huren om de leidersconferentie te organiseren. Hij was enthousiast en na een vergadering met het organisatieteam waren wij het eens met elkaar dat God dit op het oog had voor ons. Een paar dagen later ben ik met een paar teamleden naar Jack in Den Haag geweest. Na overleg zei Jack dat hij ons graag wil helpen om de conferentie te organiseren, omdat het de diepe wens is van betrokkenen om het gebouw te gebruiken voor het werk van het Koninkrijk van God.

Jack van der Tang is al jaren een goede vriend van mij. Hij heeft ons wel vaker geholpen. Drie jaar geleden konden wij via hem de voormalige ambassadeur van Israël uitnodigen toen wij op De Betteld de 70ste Onafhankelijkheidsdag van Israël vierden.

Nu hebben we besloten om van 5 t/m 9 oktober 2021 de leidersconferentie te organiseren in Den Haag.

Het thema zal zijn: ‘Gods kroonjuwelen: Isaak, Ismaël en Edom?!’ (Zacharia 9:16) We gaan met elkaar de Bijbel bestuderen om te onderzoeken wat het Woord van God zegt over die kroonjuwelen. We bespreken het verleden, het heden en de toekomst.

Nadat we gedurende drie dagen dit thema hebben bestudeerd, willen wij onze gasten uitnodigen om een dag sightseeing te doen in Den Haag, en een bezoek brengen aan het Vredespaleis, het gebouw van het Internationale Strafhof, en wellicht de Israëlische Ambassade.

We willen een maximum van 30 leiders uit verschillende landen uitnodigen.

Daarnaast is het ons idee om andere mensen uit te nodigen om te luisteren naar de overdenkingen van de leiders over het thema van de conferentie.

We willen dit keer indien mogelijk de conferentie digitaal uitzenden opdat deelnemers die niet kunnen reizen toch deel kunnen nemen.

Op 10 oktober – wellicht zelfs al vanaf 9 oktober – kunnen sprekers uitgenodigd worden in diverse kerken/gemeentes in verschillende steden in Nederland.

Laat het ons weten als u een spreker wilt uitnodigen voor een samenkomst, of misschien kunt u de leiders van uw gemeente vragen om een spreker uit te nodigen.

Mocht u nu al hebben besloten dat u aanwezig wilt zijn in Den Haag tijdens de eerste drie dagen van de conferentie, meldt u zich dan alvast aan. Wij zullen uw aanmelding op een later tijdstip officieel bevestigen en u van alle details voorzien. Laat het ons ook weten als u wilt deelnemen aan de sightseeing-tour in Den Haag. Zend daarvoor een e-mail naar: leidersconfentie21@cornerstone-ministries.info

De inschrijving gaat op volgorde van aanmelding.

Online registratieformulier voor conferentie:

www.cornerstone-ministries.info

Wij vragen uw voorbede voor mensen die vanuit de Arabische wereld zullen reizen. Zij hebben moeite om hun ticket en hun verblijf te betalen. Door hun een spreekbeurt te geven helpt u hen financieel.

Gods werk is een zegen voor ons allemaal, maar ook voor ons land. De basis is gebed, zelfs als u niet in staat bent om financieel te helpen. Want de Vader is Degene die voorziet als wij Hem volgen. Dank u als u voor deze conferentie strijd voert in de hemelse gewesten.

Sjalom,

Mochtar, namens de organisatoren.

Alia: Joodse mensen die opgaan naar het land Israël om daar te wonen



Nogal wat jaren geleden ben ik verschillende keren naar het eiland Djerba in Tunesië geweest samen met Israëli's maar ook met Nederlandse Joden en Tunesische christenen (met een moslimachtergrond). Doel was om hen te leren kennen en om hen te motiveren in Israël te gaan wonen. Sommigen hebben zich georiënteerd in Israël bij mensen die al alia hadden gemaakt vanuit Djerba. Dat konden zij doen doordat wij hen financieel ondersteunden (met giften die u had gedaan). Wij hebben hen ook – met uw giften – financieel geholpen met het opknappen van de het Jesjiva-gebouw (de Toraschool), en anderen

hebben wij opgezocht in Parijs als zij daar om medische redenen waren en bij familie logeerden. Toen ik 6 jaar geleden doof werd, begonnen zij Sifra bijna wekelijks te bellen om ons uit te nodigen voor bruiloften, bar mitswa's en gewoon om contact te hebben.

Djerba heeft al een Joodse gemeenschap sinds de verwoesting van de eerste tempel, de tijd na Salomo. Door hun vlucht via Egypte en Libië, kwam een groep op Djerba terecht en anderen vluchten verder naar Algerije, Marokko en Spanje. Zij verklaren dat er een steen van de eerste tempel meegenomen is die op Djerba ligt. Djerba is een belangrijke pelgrimsplaats voor bepaalde groeperingen binnen het Jodendom, als men niet naar Jeruzalem kan gaan. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste Tunesische Joden teruggekeerd naar Israël. Nu wonen er nog ongeveer 1500 Tunesische Joden verspreid over het land. Djerba willen zij niet verlaten omdat zij de begraafplaatsen en synagogen niet willen verlaten. Zij zien het als hun heilige plicht om die te onderhouden, wat alle generaties voor hen ook gedaan hebben.

De Joodse gemeenschap is jarenlang beschermd geweest, maar nu is er een kentering in Tunesië. De invloed van de moslimbroederschap is sterk. De huidige president is tegen alles wat met Israël te maken heeft, en de regering volgt hem. Joodse wijken hebben hun namen moeten veranderen in islamitische namen. Af en toe horen wij over Joden die in elkaar geslagen worden door Tunesische mensen en de regering komt niet meer op voor de Joodse gemeenschap. Helaas gebruikt God soms vijanden, tot hun eigen schande, om te veroorzaken dat de beloften die God gedaan heeft in Zijn Woord in vervulling gaan.

Tunesië is rijk gezegend door zo lang een Joodse gemeenschap in zijn midden te hebben gehad. Door hen hebben wij de Tora, door hen zijn de beloften, door hen is de Messias, door hen reikt het verbond met Abraham, Isaak en Jakob ook tot Tunesië als natie. Wij, die door de Messias Jesjoea de God van Abraham, Isaak en Jakob hebben leren kennen, zijn het hun verplicht om hen te helpen in tijden van nood.

In april heb ik een bericht gestuurd via Facebook en op andere digitale manieren. Ik beschreef onze regering en de onzekere situatie van de Joodse gemeenschap in Tunesië en heb om gebed gevraagd. Wij willen op tijd handelen en niet te laat zijn in het helpen van deze gemeenschap. Hartelijk dank voor alle positieve reacties die ik kreeg en voor iedereen die bidt!

Jack van der Tang van Stichting Pillar of Fire reageerde ook. Hij is gelieerd aan Stichting Ezra, die op internationaal niveau Joden helpt om alia te maken. Hij heeft gevraagd om samen te werken. Onze hoop is dat de ervaring die Stichting Ezra heeft opgedaan zal helpen om de Joodse gemeenschap op Djerba, die zo verkleefd is aan hun verleden en tradities, en die het als haar plicht ziet om de begraafplaatsen en de heilige plekken te verzorgen, in beweging te brengen. Wij richten ons erop om eind juni naar Djerba te gaan en daar de rabbijnen te bezoeken.

Vele malen hebben wij hun woorden voorgelezen uit de Tenach, dat het de bedoeling van de Eeuwige is, dat zij alia maken. Vele malen hebben zij gezegd: 'Mochtar wat jij zegt klopt, wat je zegt gebeurt ook.', en dan zeggen wij: 'Ga dan! Wij staan achter jullie!', maar uiteindelijk leven zij verder zoals zij altijd deden, en nodigen ze ons opnieuw uit. Wilt u meebidden dat de woorden van Mochtar en Jack dit keer zullen landen in hun hart en dat zij in beweging komen om op te gaan (= alia te maken) naar Israël?

Hebt u hier vragen over? Neem contact op per e-mail:
mokhtar-djerba-tun-21@cornerstone-ministries.info

Reis naar Djerba - Tunesië



Toen Mochtar geschreven had over de situatie in Tunesië, en speciaal in Djerba, raakte dat mijn hart. Ik zocht direct contact met Mochtar, en van het een kwam het ander. We zullen samen naar Tunesië reizen en daar contacten leggen met de Joodse bevolking. We realiseren ons zeer goed dat gebed nu cruciaal is. Het is in eerste instantie een geestelijke zaak, want het is van het grootste belang dat ze beseffen dat het tijd wordt om naar huis te gaan. Nu hebben ze nog de kans om op een normale manier te vertrekken, voordat ze zullen moeten vluchten. (Jeremia 16: 16).

Maar vertrekken met zo'n rijke geschiedenis, met alle herinneringen, met de bezittingen die je moet achterlaten, zowel als de graven, is iets wat onvoorstelbaar moeilijk is. Daarom is niet alleen ons gebed zo belangrijk, maar ook dat de woorden die gesproken worden de harten van de Joodse bevolking zal raken.

Ezra International, de organisatie waar ik tegenwoordig bij hoor, heeft werkers in vele landen en beschikt over een groot aantal connecties. Ook hier zijn veel mensen nu aan het bidden voor onze reis. Maar we beseffen dat de alia een werk van God is, en dat het uiteindelijk gaat om Gods koninkrijk en niet om de organisatie. Met dat besef wordt er in vele landen samengewerkt met andere organisaties zoals Ebenezer.

Mochtar en ik gaan in geloof naar Tunesië, en wij realiseren ons dat we afhankelijk zijn van de Almachtige. Maar we zijn er beiden van overtuigd dat dit hét moment is om te gaan en te benadrukken: vertrek NU, voordat jullie moeten vluchten!

Jack van der Tang

God spreekt nog steeds



Jesjoea is de weg en de waarheid voor alle volken en naties. De Geest van God werkt door het verbond dat God gesloten heeft met Abraham, Isaak en Jakob.

40 jaar geleden ben ik tot geloof gekomen en heb ik de Heere God leren kennen. Ik vroeg God om me te beschermen en te bewaren om zijn woord, liefde en zijn genade in mijn hart en mijn ziel te printen.

De periode van mijn bekering was zwaar vanwege mijn familie. Zij waren allemaal tegen mijn geloof en ik raakte mijn familie kwijt omdat ik Jesjoea ging volgen. Mijn familieleden waren geen echt praktiserende moslims, maar zaten vast in de islamitische cultuur.



Deze maand kreeg ik een telefoontje van een Tunesische vriend die in Italië woont. Hij vertelde mij dat hij binnenkort met zijn vrouw naar Tunesië gaat. Hij herinnerde mij er ook aan hoe hij eerder in Tunesië was en dat hij kostbare tijd doorbracht in ons huurhuis in Tunesië. Hij nam ook deel aan verschillende conferenties in Frankrijk en in Nederland. Drie jaar geleden heb ik hem en zijn vrouw geholpen om naar Israël te gaan. Hij herinnerde mij eraan dat tijdens de reis naar Israël God hem de ogen had geopend voor de Bijbel, het volk en het land, en wat een overweldigende zegen deze reis voor hen was. Hij zei dat ze vanaf deze reis naar Israël altijd sjabbat vieren met hun kinderen. Na dit gesprek zag ik een doos vol met foto's en die brachten veel herinneringen naar boven. Ik dacht dat het goed zou zijn om de foto's opnieuw te bekijken. Bovenop lag een oude envelop vanuit 1981. Die envelop met foto's is dus 40 jaar oud. Maar in

de envelop zaten geen foto's maar gescheurde stukken van een oude Bijbel. In 1981 kwam mijn moeder naar mijn werkplaats in Tunesië (ik ben timmerman/meubelmaker) en zij zag dat ik met anderen de Bijbel zat te lezen. Zij was kwaad en zo boos dat ik nog steeds de Bijbel had, dat zij deze uit mijn hand rukte en in stukken scheurde.

Later kreeg mijn familie spijt dat zij zo'n negatieve houding hadden ten opzichte van mijn geloof. Ik ben er erg blij mee dat ik nu een goede verstandhouding met hen heb.



In 1992 moesten wij plotseling met ons kinderen terugkeren naar Nederland. De eerste jaren waren heel erg moeilijk voor mij om iets te doen in de kerk omdat ik problemen had met de cultuur en de taal, die ik niet goed beheerste. Wij besloten om iets te doen voor de Arabische christenen met een moslimachtergrond die in Europa wonen. Het was een geweldig tijd, vol zegeningen, om de Noord-Afrikaanse christenen met van alles te kunnen helpen. Diverse jaren organiseerde ik conferenties in Frankrijk. Ik dank God nog steeds dat zoveel mensen in

Nederland geholpen hebben om die conferenties goed te laten verlopen. Van die tijd heb ik ook nog foto's, en als ik de gezichten bekijk word ik enthousiast over hun geloof en blijdschap.

Later opende God een deur om samen met Sifra naar Israël te gaan naar het Huis van Gebed in Jeruzalem. Het was zo geweldig om Messiaanse broeders te leren kennen en van alles te ontdekken over het leven van het Joodse volk in Israël. God heeft mij toen de ogen geopend over wat er in het Oude Testament staat over Israël en over zijn genade en barmhartigheid voor het volk en het land. God sprak toen duidelijk dat ik joden en Arabische christenen bij elkaar moest brengen om zich met elkaar te verzoenen.

God wil echt Zijn liefde laten zien aan de wereld, en ik geloof nog steeds dat Jezus de enige hoop is voor iedereen ter wereld om met elkaar liefde te kunnen ervaren. God wil ons graag gebruiken op de aarde om Zijn liefde te verspreiden en Hij heeft u en mij gekozen om dit werk met Hem en door Zijn kracht te doen.

Jarenlang heb ik Joden en Arabieren geholpen om elkaar op te zoeken en met elkaar in contact te blijven. Ik heb mogelijkheden gecreëerd voor Messiaanse joden om onderwijs te geven in Arabische landen, en



voor Arabische christenen om Israël bezoeken om het land te zien en te ontdekken dat de nieuwsgeving over Israël in de Arabische wereld vaak absurd is. Dit heeft velen in staat gesteld om relaties op te bouwen met hun broeders en zusters in Israël. Ik heb nooit spijt gehad van die inspanningen omdat wij nog steeds overvloedige vrucht zien op dit werk.

Als u mij de vraag stelt wie er in staat is om harten te veranderen, dan kan ik u vertellen dat het alleen God zelf is in Zijn Zoon Jesjoea de Messias door Zijn Heilige Geest.

Soms hoor ik christenen zeggen dat ik terug ben gegaan naar de Wet en dat ik wettisch leef en dat het wel zal komen door mijn wettische islamitische achtergrond, maar dan vraag ik mij altijd

af in hoeverre zij echt relatie hebben met Messiaanse joden of Arabische christenen van moslimachtergrond en of het echt wel zo'n zegen is als je uit kerkelijke traditie tot wedergeboorte komt.

Natuurlijk, zoals in elke beweging het geval kan zijn, kennen wij ook mensen die doordraven en Jesjoea niet meer willen volgen of zeggen dat Hij niet Gods Zoon is, maar dat is niet wat Sifra en ik onderwijzen of waar wij achter staan. Ik geloof dat iedereen Jesjoea de Messias nodig heeft om God te leren kennen.

Ons liefdewerk is alleen gebaseerd op Zijn genade en barmhartigheid door Jesjoea de Messias, en vanuit die genade mogen wij Gods feesten vieren en daarin meer over Gods plan leren. Zolang ik leef zal ik mensen blijven helpen om Joden te leren kennen en lief te hebben, om elkaar te respecteren, en om Gods Woord te begrijpen.

Mochtar Essid

Evangeliegemeente Soest



Eind maart 2021 ontvingen wij een brief van de oudstenraad van Evangeliegemeente Soest dat naar hun mening 'ons onderwijs te veel afwijkt van de visie en de identiteit van Evangeliegemeente Soest. Het gevolg is dat de oudstenraad onvoldoende perspectief heeft gezien om de bestaande zendingsrelatie voort te zetten. Per 1 juli wordt de status als zendeling van de gemeente beëindigd.'

Aan dit besluit gingen in 2017 en 2018 talloze gesprekken vooraf. Volgens de bewoording van Evangeliegemeente Soest ging het over 'de uitgangspunten als de beoogde persoonlijke centraliteit van Jezus Christus, Zijn verlossend, heiligmakend en vruchtdragend leven als 'de boodschap van het Evangelie'.

Onze geschiedenis met Evangeliegemeente Soest beslaat 40 jaar. Sifra werd lid van destijds Evangeliegemeente In de Ruimte na een gesprek met Herman ter Welle over evangelisatie in de Arabische wereld. Sifra had jarenlang zelf materiaal gemaakt om moslimkinderen in Tunesië het evangelie te kunnen vertellen. In de Ruimte organiseerde conferenties in Egypte om onderwijs te geven over kinderwerk. Sifra hoorde ook voor de eerste keer over In de Ruimte toen zij in Egypte woonde. In het gesprek stelde Herman voor om te kijken of zij zich thuis zou voelen in Evangeliegemeente In de Ruimte en dan lid te worden en door hen uitgezonden te worden naar Tunesië voor kinderwerk. En zo gebeurde. Volgend jaar is het 40 jaar geleden dat zij, zowel ondersteund door gebed als financieel, uitgezonden werd door Evangeliegemeente In de Ruimte voor kinderwerk in Tunesië.

In de reis naar Tunesië ter voorbereiding van deze uitzending ontmoette Sifra Mochtar in het huis van een Zweeds zendelingsechtpaar. Mochtar was toen tot geloof gekomen in Jezus als enige in zijn

geboortestad, de stad waar al tientallen jaren zending had plaatsgevonden door een Zweedse organisatie. In de tijd dat Sifra in de hoofdstad Tunis woonde leerden zij elkaar beter kennen in de toenmalige huisgemeente. De enige gemeente die er in heel het land was. In 1984 zijn Mochtar en Sifra getrouwd en ingezegend door Herman ter Welle, met instemming van de toenmalige ‘oudste zending’ en Herman als voorganger. Na een periode van ruim een jaar werden zij beiden uitgezonden door Evangeliegemeente In de Ruimte om een huisgemeente te beginnen in Tunesië met als dekmantel een meubelmakers bedrijf. Mochtar was timmerman/meubelmaker.

Wij zijn Evangeliegemeente Soest dan ook heel erg dankbaar voor de jarenlange trouwe gebeds- en financiële ondersteuning en het prachtige netwerk dat de gemeente voor ons vormde. Er zijn ontelbare dankpunten te noemen, maar enkele springen eruit: de opvang toen wij als gezin het land Tunesië binnen 24 uur moesten verlaten. De steun die Auke van Slooten Sifra telefonisch bood toen Mochtar in een hachelijke situatie zat waardoor wij plotsklaps met twee koffers en een baby en 2 peuters vertrokken. De praktische opvang gecoördineerd door Reina Holtrop bij aankomst op Schiphol en de begeleiding in aanpassing in Nederland. De pastorale hulp en voorbede in de geestelijke strijd als Mochtar op reis was in de moslimwereld en ik met heftige problemen werd geconfronteerd thuis met 3 kinderen. De praktische en geestelijke ondersteuning tijdens periodes dat Mochtar mogelijkerwijs zou sterven ten gevolge van zijn auto immuunziekte. En ook heel belangrijk, zoveel individuele gemeenteleden die gastvrij waren, wier huis wij mochten gebruiken; die voor ons baden; onze kinderen opvingen als wij op reis waren of een gebedsdag hadden; ons bemoedigden met gesprekjes en kaarten en materiele ondersteuning, en ons hielpen met klussen.

Onze groei en persoonlijke ontwikkeling heeft al deze jaren niet stil gestaan. Net zomin als internationaal gezien de ontwikkeling binnen Israël en de Arabische landen niet heeft stil gestaan. Mochtar heeft deelgenomen aan talloze ontmoetingen waarbij Arabische personen uit een moslimachtergrond of een christelijke achtergrond verzoening en aansluiting zochten bij Messiaanse Joden. Ons perspectief heeft zich verbreed: de gemeente is naast Israël een onderdeel van Gods heilsplan, en het Koninkrijk van God is groter dan wij eerst ooit meenden te begrijpen uit de Bijbel en het onderwijs dat wij ontvangen hadden.

In ons werkveld zijn wij altijd voortrekkers geweest en werken wij met profetisch perspectief: het inzicht dat God vandaag geeft op gebeurtenissen die vandaag spelen met oog op het tot volgelingen maken van mensen vanuit de principes van het Koninkrijk van God. Daar hoort de Tora bij.

Wij zijn het niet eens met de conclusie die de oudstenraad van Evangeliegemeente Soest getrokken heeft uit de gesprekken dat ‘de boodschap van het Evangelie, de centrale rol van Jezus Christus, verlossing, heiligmaking en vrucht dragen’ niet voldoende tot hun recht zouden komen. In onze missie met mensen met een moslimachtergrond werken wij bij voorkeur uit het Oude Testament en uit de Tora, omdat de islamitische cultuur heel dicht bij de Joodse cultuur ligt. Uiteindelijk is het perspectief van ons Europeanen – met 2000 jaar kerkgeschiedenis – ook beperkt. Wij hebben andere culturen nodig om de volheid van Gods Woord te begrijpen.

Wij kunnen zeggen dat wij menen te weten wat de waarheid is: Jezus zelf is de waarheid, en daarmee God zelf! Wij mensen zijn zó beperkt, dat wij er altijd maar een glimpje van kunnen begrijpen. Wat een genade dat God Jezus aan ons geopenbaard heeft!

Mocht je vragen hebben aarzel dan niet om ons uit te nodigen voor een gesprek of om bij ons op bezoek te komen.

Mochtar en Sifra Essid

P.S. Uit respect voor Evangeliegemeente Soest hebben wij in dit artikel Jezus Christus geschreven, omdat zij de Westerse naam en titel voor Jezus gebruiken. Wij zijn ons wel bewust dat personen die de Bijbel in de Hebreeuwse context lezen Hem Jesjoea haMessiach noemen en Arabische personen: Jesjoea elMessih.

Cursus 2022



Met Jaap Bönker heb ik besproken dat we in januari 2022 gaan starten met een aantal cursussen in Soest.

Wij willen jullie vragen om hier een eerste keuze maken welke cursus u graag wilt volgen.

De cursus wordt eens in de twee weken gegeven op zaterdag of op zondag in januari 2022.

Maak een keuze uit onderstaande onderwerpen en laat mij dit vervolgens weten via een berichtje

op dit e-mailadres: mokhtar.essid@cornerstone-ministries.info

- De lossen (4 dagdelen)
- Abraham, Isaak en Ismaël (5 dagdelen)
- Abraham vanuit de Tora (5 dagdelen)
- Tora of Wet? (Door de Tora in het licht van Jesjoea) 7 dagdelen
- Psalmen in het licht van de Tora (5 dagdelen)
- Hebreeën door Jesjoea gelezen (5 dagdelen)
- Voorwerpen in het licht van de Bijbel (4 avonden)

Neem voor meer informatie over het onderwerp van de cursus contact met Jaap Bönker. j.bonker@bijbelsecultuur.nl

Wekelijkse Bijbelstudie op zaterdagochtend.



Hebt u altijd al de Bijbel willen lezen samen met anderen om uw eenzaamheid te vervullen door relaties te bouwen met anderen? Wij willen u graag uitnodigen om samen met ons op zaterdagochtend de Bijbel te lezen, waarbij u ook mag delen wat er in uw hart omgaat over het Koninkrijk van God.

Vorige maand zat ik te denken wat een gemis het is geweest dat het de laatste tijd niet mogelijk was om als gelovigen dicht bij elkaar te komen. Nu kan ik alleen God danken voor zijn trouw en bescherming.

De laatste tijd sprak de eeuwige God in mijn hart dat als wij niet van elkaar kunnen leren en met elkaar bidden voor ons land, voor onze overheid en voor Israël, dan gebeuren er vreemde dingen in ons leven. Afgelopen maanden hebben we kunnen zien dat veel mensen wereldwijd erg boos zijn over hun omstandigheden, en negatief over hun land en over hun overheden spreken. Het maakt me verdrietig als ik lees over de jeugd, van wie velen psychische problemen hebben en niemand weet wat ze voor hen kunnen doen. Daarom geloof ik nog steeds dat alleen onze relatie met de Eeuwige herstel kan brengen in ons dagelijks leven en van alles wat rondom ons gebeurt.

In Romeinen 8:9-11 staat geschreven:

“Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen.”

En in Jesaja 41:8-10 staat: “Maar jou, Israël, mijn dienaar, Jakob, die ik uitgekozen heb, nakomeling van Abraham, mijn vriend, jou die ik heb weggehaald van de einden der aarde, die ik van haar versterkt

uithoeken terugriep – jou zeg ik: Jij bent mijn dienaar, jou heb ik gekozen, ik heb je niet afgewezen. Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.”

De eeuwige wil een relatie hebben met eenieder van ons; Hij geeft ons de juiste sleutel om de mensen te zegenen.

Nogmaals, mocht u ernaar verlangen om Gods Woord met anderen te bestuderen vanuit de Hebreeuwse achtergrond of wilt u alleen luisteren en bidden, dan bent u van harte welkom op onze wekelijkse Bijbelstudie.

De eerstvolgende Bijbelstudie is **zaterdag 5 juni van 10.30 uur tot 12.00 uur.**

Adres: Weteringpad 48, 3762 EN Soest

Artikel nieuwsbrief juni 2021

Dankbaarheid

De jaarrekening van 2020 is afgesloten en met grote dankbaarheid hebben wij kunnen zien dat God voorzien heeft door jullie heen. Heel hartelijk dank aan iedereen die ons zo trouw steunt. De inkomsten- en uitgavenkant zijn stabiel gebleven en dat in een onzekere tijd. Het spoort ons aan om te blijven vertrouwen op Zijn plan met ons en achter Hem aan te wandelen in vertrouwen.

Project alia

Zodra de reisbeperkingen verruimd worden vertrekt Mochtar met Jack van der Tang van Stichting Ezra naar Djerba om gesprekken aan te gaan met de Joodse Tunesiërs over het maken van alia. Hebt u het op uw hart om bij te dragen aan deze reis en het vervolg dat Joden uit Djerba in Israël gaan wonen, dan kunt u een gift doen onder vermelding van ‘Project alia’.

Algemeen

Mochtar heeft met hulp het kantoor opgeknapt. Voortaan kan hij op kantoor digitaal onderwijs geven terwijl het toegestane aantal vrijwilligers gelijktijdig aanwezig is. Wilt u hieraan een financiële bijdrage geven of draagt u graag bij aan de productiekosten van de nieuwsbrief/gebedskalender, vermeld dan ‘Algemeen’.

Leidersconferentie

In het najaar hopen wij een leidersconferentie te organiseren waarbij leiders met elkaar rond de tafel zitten om met elkaar een onderwerp in de Bijbel te bestuderen. In het verleden bleken deze bijeenkomsten uitermate vruchtbaar te zijn. Voor deze conferentie hebben wij al grote giften mogen ontvangen, waarvoor wij heel dankbaar voor zijn, maar nu in de startfase ontbreekt er nog € 2000. Een gift kan worden overgemaakt onder vermelding van ‘Leidersconferentie’.

Project Verzoening

U hebt kunnen lezen dat Evangeliegemeente Soest geen verantwoordelijkheid meer wil dragen voor de ondersteuning van het werk van Mochtar en Sifra Essid. Persoonlijke giften voor hen uit de Evangeliegemeente werden gedaan via Stichting Diakonia. Deze ondersteuning via Stichting Diakonia stopt per 1 juli 2021. Vanaf die datum kunt u uw giften voor persoonlijke ondersteuning voor Mochtar en Sifra overmaken naar Stichting Cornerstone onder vermelding van ‘Project Verzoening’.

IBAN: NL28INGB0000318452 van Stichting Cornerstone.

Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester:
André Schaap: info@as-administraties.nl