



NIEUWSBRIEF EN GEBEDSPUNTEN VAN STICHTING CORNERSTONE APRIL 2023

Iemand die op een mens leek...

Hij zei:

*‘Wees niet bang, geliefde man,
sjaloom,*

wees sterk, wees sterk.’

*En terwijl Hij tegen mij sprak, werd ik
gesterkt,*

*en ik zei: ‘HEERE spreek, want U hebt
mij versterkt.’*

Daniel 10: 19

INHOUD

Persoonlijk bericht van Sifra Essid

Erratum

MOED om te getuigen

Uitleg 'Chazaq'

MOED

Een **MOED**ige moslim

Hersteller van muren

Waarom duurt het zo lang

Gebed voor Israël en de volken

MOED in voorbede

Giften en Projecten

Gebedspunten



Wij feliciteren Israël met het 75 jarig bestaan van de staat en bidden voor de vrede van Jeruzalem!

PERSOONLIJK BERICHT

In september a.s. is het 47 jaar geleden dat ik voor het eerst naar Tunesië reisde; per boot van Marseille naar Tunis. Vliegen was toen nog een luxe en de uitzondering. Ik reisde alleen met twee koffers naar een islamitisch land. Er was wel een Amerikaans team werkzaam in evangelisatie, maar niemand uit de Islam kwam tot geloof. Als leesvoer had ik een Franstalig boek bij mij: 'Le splendeur de Dieu', De Glorie van God. Het verhaalt het leven van een zendeling die als eerste westerling naar en door Siam reist, en uiteindelijk het hof van de koning van Siam (het huidige Birma) bereikt en hem het evangelie vertelt. Dat boek heeft, naast de Bijbel, al die jaren met mij meegereisd en staat versleten in de boekenkast.

De afgelopen weken met het opruimen van het kantoor van Stichting Cornerstone, Mochtars kantoor, zakte de moed mij regelmatig in de schoenen. De laatste jaren was er niet meer opgeruimd. Dat was heel confronterend. Tegelijkertijd kwam ik veel tastbare herinneringen tegen van mensen die vrijwillig voor Mochtar een bijdrage leverden in zijn werk voor Verzoening tussen Joden en Arabieren of voor studies kwamen.

De conferenties, jawel, er staan verslagen op papier in mappen, maar dat is papier. De tastbare herinneringen waren de gebruiksvoorwerpen; een verzameling; een boek of oude Bijbel met een naam erin die vervolgens mij de namen te binnen bracht van de jonge mensen die jaren geleden op kantoor kwamen en met wie wij samen een poosje mochten optrekken. Deze jonge mensen zijn ondertussen volwassen en als zij getrouwd zijn hebben ze misschien jonge kinderen. Voor deze groep mensen schrijven wij dit themanummer over **MOED**. Zij leven in vertrouwen en een stap in geloof te zetten. Zij leven in een maatschappij die hen gevangenhoudt in een stand van overleven. Maar aan hen is de oproep om nieuw land te veroveren, de uitdaging aan te gaan om God te vertrouwen en een stap in geloof te zetten.

Datzelfde geldt ook voor de leiders van de huisgemeentes in Noord-Afrika. Wanneer zij een partner hebben en vader zijn van jonge gezinnen met veel verantwoordelijkheid en duidelijk verwoorden dat zij de steun en het advies van Mochtar missen, dan hebben ze **MOED** nodig. De Messiaanse Joden in Israël waar wij mee samenwerken, zij die werken voor inkomen, jonge kinderen hebben en leider zijn in een gemeente en de visie hebben van voorgangers die internationaal actief zijn geweest in Bijbelsonderwijs, zij hebben **MOED** nodig om de juiste keuzes te maken en richting te bepalen.

Veel mensen hebben mij destijds afgeraden om naar een islamitisch land te gaan waar toch nooit iemand tot geloof kwam. Moslims kunnen niet tot geloof komen was de stelling. Ik was toen lid van de Gereformeerde Kerk die mijn visie en kwaliteiten niet wilde ondersteunen, omdat ik niet in hun plaatje paste. Ik had een vriendengroep van ongeveer 30 mensen die ik op de hoogte hield van mijn activiteiten. Ondersteuning? Dat gaat naar projecten die resultaat laten zien. Dus niet naar Noord-Afrika.

En nu? Zoveel jaren later? 47 jaar geleden kon ik niet bedenken dat er in Tunesië jonge mensen zouden komen die een gemeente van Jesjoea gingen leiden en zouden gaan evangeliseren met de mogelijkheden die er zijn. Die mij als een moeder of een grootmoeder respecteren waardoor ik voel dat ik een bijzondere verantwoordelijkheid heb: Bidden dat zij **MOED** hebben om stappen in geloof te zetten op de wegen die voor hen liggen, terwijl God tot hen spreekt (Daniël 10: 19). Ik bid dat deze generatie de Glorie van God ziet.

Mocht je interesse hebben, ik ben beschikbaar voor spreekbeurten en het geven van cursus. Neem gerust contact op.

SIFFRA ESSID



ERRATUM

Tot onze grote spijt is er in de vorige nieuwsbrief een fout geslopen. Een pagina werd 2 keer afgedrukt waardoor informatie over de verhuizing van het kantoor en de projecten wegviel. Onze excuses hiervoor. Wij danken Bernard Hardick voor het samenstellen van de nieuwsbrief. Daarin levert hij een grote bijdrage. Mochtar was vaardig in het maken van de nieuwsbrieven, aankondigingen en kaarten. Wij kunnen hem helaas niet vervangen ook al doen wij ons uiterste best.

MOED OM TE GETUIGEN

Adam is van middelbare leeftijd, vrolijk en humoristisch. Hij heeft twee kinderen. Als je hem tegenkomt hoor je hem spreken als een normale (islamitische), godsdienstige Tunesiër maar met een bijzondere openheid over Jesjoea die niet gewoon is. Toen hij kind was werkte zijn vader als gastarbeider in Libië. Als collega had hij een Syrische christen. Deze Syriër sprak met zijn vader en zijn vader begon de Bijbel te lezen. Nu, 5 jaar nadat zijn vader is overleden deelt Adam ook overal om zich heen wie Jesjoea is. Hij zegt: ‘Als wij over Jesjoea lezen, spreken wij over de persoon van God die op aarde leefde voordat de mens er was en zo kunnen wij weten hoe wij ons leven moeten leiden.’

CHAZAQ, CHAZAQ, V’NIT’CHAZEQ!

Heb je dat ook wel eens? Dat iemand aan je vraagt: ‘Waar haal je de kracht vandaan?’ wanneer je vertelt over een moeilijke situatie? Ik val dan meestal stil, want door die vraag voel ik mij heel erg zwak en nietig. De vraag veronderstelt ook dat ik in een diep gat zit, hulp nodig heb, misschien wel hopeloos ben. In essentie gaat de vraag ervan uit dat je weer ‘in je eigen kracht gaat staan’, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt.



Zoals alle Hebreeuwse woorden is het woord ‘chazaq’ op veel manieren te vertalen en heeft het een brede inhoud.

Daniël wordt in hoofdstuk 10 overvallen door een visioen dat God hem geeft. Dat visioen ontving hij toen hij zich verootmoedigde. Hij is overweldigd door zijn eigen nietigheid en zwakte. Wat is het dat Daniël weer kracht geeft? God sprak met hem....die innige relatie: ‘Wees niet bang, geliefde man, sjaloom, **wees sterk, wees sterk**. En terwijl Hij tegen mij sprak, werd ik gesterkt en ik zei: Spreek HEERE, want u hebt mij versterkt.’ (Daniël 10: 19).

‘**Chazaq**’ betekent ook: vastmaken (en daardoor versterken) en herstellen (of weer stevig maken), bevestigen, doorzetten, moedig zijn, omgorden (gordel vastmaken en daardoor stevig staan), vaststaan of in negatieve zin: een stijfkop zijn.

Israël wordt in Haggai aangemoedigd om **MOED** te vatten in de herbouw van de tempel en het land: ‘Nu dan, wees sterk, Zerubbabel (politieke macht), spreekt de HEERE, wees sterk, Jozua (geestelijke macht), zoon van Jozadak, hogepriester, en wees sterk, heel de bevolking van het land (alle burgers), spreekt de HEERE. Werk door want Ik ben met u, spreekt de HEERE van de legermachten.’ (Haggai 2: 5).

In die zin kunnen wij ook voor Israël bidden vandaag. Ezra, de Schriftgeleerde, had bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap een brief bij zich van koning Artasasta met het bevel om de tempel te herstellen en om Thora weer als grondwet te laten gelden. Ezra vatte daar moed uit (Ezra 7: 28) omdat hij Gods leiding daarin zag. Hij kreeg daardoor de **MOED** om het verbond van God met Israël te herstellen (Ezra 10: 4).

In Nehemia is het woord ‘**chazaq**’ een sleutelwoord, omdat de muren hersteld worden. Alles wat dus met het herstellen en de opbouw van het land, de stad Jeruzalem en de tempel te maken heeft, staat in verband met ‘**chazaq**’. Ook vandaag.

Jesaja 56: 6: ‘De HEERE zegt: De vreemdelingen (niet-Joden) die zich bij de HEERE voegen....de naam van de HEERE liefhebben....allen die de sjabbat liefhebben....en die aan Mijn verbond vasthouden (**chazaq**) hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed.’ Vreemdelingen die sterk verbonden zijn met het verbond van God gesloten met Abraham en Israël. De profetie is: Hem zien en ontmoeten in gebed! Door Jeremia worden wij aangemoedigd om te wachten, ook vandaag: ‘Hef een banier omhoog tegen de muren van Babel, versterk (**chazaq**) de bewaking, stel wachters op!’ Wij worden opgeroepen om te bidden en te wachten, dat God de wereldse maatschappij oordeelt en dat in Zijn oordeel het heil, Jesjoea, de verlossing en bevrijding doorbreekt.

Wij kennen allemaal de teksten uit Jozua 1 waar de HEERE wel 4 keer tegen Jozua zegt: Wees sterk (**chazaq**) en moedig (amets) als hij bevel krijgt Kanaän met het leger van Israël te veroveren. Een nieuwe generatie na Mozes die in de beloften van God gaan staan, terwijl zij in de woestijn geboren zijn en niets anders kennen dan woestijn.

Maar kennen wij ook de teksten uit Deuteronomium (1: 38 en 3: 28) waar de oudere generatie opgedragen wordt om Jozua toe te rusten voor zijn taak? 'Geef Jozua bevelen, rust hem toe (chazaq) en bemoedig (amets) hem; want hij zal voor dit volk uit de Jordaan oversteken en hij zal hun het land dat u ziet, in erfbezit laten nemen.' De ouderen die loslaten, hun gewoonten, hun gezag in leiding geven en de jongeren een plek geven, hen moed inspreken en sterk laten staan.

Ezechiël (jchazaq-el) betekent: Elohim sterkt, geeft moed, kracht. Dat is een bijzondere naam omdat Ezechiël een priester is die in ballingschap leeft, ver van de tempel, van de vervulling van alle beloften van God en het leven in het verbond. Ezechiël is een naam die wij vandaag de dag hard nodig hebben, te horen dat God moed geeft terwijl wij worstelen met de crisissen en de ontwikkelingen in de wereld. 'De ogen van de HEERE gaan over de hele aarde, om krachtig bij te staan (chazaq), wier hart volkomen naar Hem uitgaat.' (2 Kronieken 16: 9). Ezechiël zag op God, zijn hart ging naar Hem uit.

De profetieën die Ezechiël in ballingschap van God kreeg, zien wij vandaag deels werkelijkheid worden. Ezechiël leert ons: te midden van crisis en zwakheid te staan in Gods kracht.

SIFRA ESSID

MOED

IN HET OPBOUWEN VAN HUISGEMEENTES

*Een Tunesische man die zich vroeger atheïst noemde gaf zijn leven aan God toen hij tot het besef kwam **dat God voortdurend naar hem op zoek was**. Hij is gedoopt. Toen hij uit het water kwam hilde hij, overmeesterd door de vaste overtuiging van **de waarheid van Jesjoea** in zijn leven.*

EEN MOEDIGE MOSLIM

In Irak was Mithal Al Alusi voorheen lid van het parlement. Hij is altijd een groot voorstander geweest van samenwerking met Israël. In het parlement heeft hij zich ingezet voor mensenrechten, vrouwenrechten, persvrijheid, de rechtstaat en samenwerking in terrorismebestrijding, speciaal tussen Irak, de VS en Israël. Hij werd 3 keer als onafhankelijk kandidaat in het parlement gekozen.



Al Alusi had kritiek op de leden van de rechterlijke macht van Irak die meewerken met de invloed van de Islamitische Garde van Iran en openlijk loyaal zijn aan het regime van Teheran. Hij verklaarde dat de inmenging van Iran in Irak de grondwet en de veiligheid van het land ondermijnt.

In december werd Al Alusi veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf, in beslagname van zijn huis en een boete. Hij is niet de enige persoon die in Irak hiervoor veroordeeld wordt. De aanklacht luidde: Belediging van de rechterlijke macht. Deze aanklacht is mogelijk omdat het Iraakse Wetboek van Strafrecht verouderd is en dateert uit de tijd van Saddam Hussein.

Binnenkort wordt Al Alusi vervolgd voor een andere Iraakse rechtbank. De aanklacht luidt: Het bevorderen van vredesrelaties met Israël. In mei 2022 keurde het Iraakse parlement een wet goed die betrekkingen tussen Irak en Israël strafbaar stelde. De wet luidt: Samenwerking met Israël, ook in het zakenleven verdient de doodstraf. Al Alusi verwacht zelf dat de doodstraf geëist zal worden.

In september 2004 reisde Al Alusi naar Herzliya in Israël om een conferentie over terrorismebestrijding bij te wonen. Bij terugkeer in Irak vermoorden Al Qaida terroristen zijn 2 volwassen zonen: Aymen en Jamal en hun lijfwacht. Het was een vergelding voor zijn bezoek aan Israël. Al Alusi zei: 'Zij zijn gestorven als helden niet anders dan andere mensen die de heldendood vinden. Wij zullen Irak niet uitleveren aan moordenaars en terroristen.' Hij vertrok toen uit de politiek en bleef als activist werkzaam in zijn land. Hij deed een aanbeveling aan de overheid om zich aan te sluiten bij de Abraham Akkoorden en pleit voor terrorismebestrijding en economische samenwerking tussen zijn land en Israël.

Hij ontving van de American Jewish Committee de Moral Courage Award (Onderscheiding voor Morele Moed).

Zacharia 8: 32: 'Dit zegt de HEER van de hemelse legermachten: Als die tijd gekomen is, zullen tien mannen uit alle talen van de volken, vastgrijpen (Hebreeuws: chazaq), ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen (chazaq), en zeggen: Wij willen ons bij u aansluiten, want wij hebben gehoord dat God met u is.'

Ons gebed is dat Mithal Al Alusi in de gevangenis een Bijbel krijgt en de God van Abraham, Izak en Jakob leert kennen, net als andere moslims die zich inzetten voor recht en gerechtigheid.

HERSTELLER VAN DE MUREN AAN DE VERDEDIGING VAN ISRAËL

In Het Hebreeuwse woord: chazaq betekent naast 'sterk maken/ moedig zijn' ook 'vastmaken/herstellen in kracht/repareren'. Het is een sleutelwoord in het boek Nehemia, het komt er 42 keer in voor en wordt meestal gebruikt als 'herstellen van de muren van Jeruzalem'.

Er wonen 2 miljoen Arabische burgers in Israël. Ella Waweya uit Qalansawe is er één van.

Qualansawe ligt ten oosten van Netanya. Vrijwel alle inwoners zijn moslim-Arabieren. Ella werd dan ook geboren in een conservatieve islamitische familie. Vandaag is Ella een vrouwelijke, islamitische, Arabische majoor in het leger van Israël, het IDF: de eerste Arabische vrouw die publiekelijk tot majoor in het IDF is benoemd.

Ella wilde al jong deel uitmaken van de samenleving van Israël. Zij had veel vragen over haar identiteit: wat ben ik Arabisch, Palestijns, Israëli? Haar wens was om journalist te worden en de kant van de staat Israël te laten zien. Op haar 16^e kreeg zij haar Israëlische identiteitskaart. Dat was een antwoord op haar identiteitsvraag: Je bent Israëli. Maar voel je je dan ook Israëli? Zij besloot communicatie te studeren aan een Israëlische universiteit en deed 's nachts vrijwilligerswerk, een jaar nationale dienst. Dat deed zij op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Daar werkte ook een bewaker die tot de Bedoeïenen (die in Israël wonen) behoort. De Bedoeïenen zijn niet verplicht om in dienst te gaan van het IDF, maar sommigen kiezen er wel voor. De bewaker vroeg haar: Waarom heb je de nationale dienst gekozen van Israël en niet de militaire dienst? Bij Ella kwam toen het besef: Ik kan als Arabische vrouw bij het IDF. Zij wist dat ultraorthodoxe Joden niet

in het IDF dienen, maar zij kon als moslima wel in het IDF dienen en daarmee haar identiteit uitleven. Het IDF nodigde haar uit om werkzaam te zijn op het persbureau van het leger in Tel Aviv. Dat verborg Ella voor macht. haar familie. Anderhalf jaar later schreef zij zich in voor de officiersopleiding. Daarop volgde een ceremonie waar zij door de president geëerd werd als uitstekende soldaat. Zij nodigde haar broer uit om de ceremonie bij te wonen. Tijdens de ceremonie werd haar identiteit geheimgehouden, maar het dagblad Yehidot Aharonot deed er verslag over en noemde haar identiteit. Toen verbrak haar familie de relatie met haar en het duurde lang voordat er herstel kwam in de relatie. Gaandeweg probeerde zij haar situatie uit te leggen aan haar familie. Heel langzaam begon haar familie de IDF te begrijpen. Toen Ella de officiersrang ontving, was haar moeder aanwezig bij de ceremonie.



Ella maakt deel uit van de woordvoerderseenheid en is plaatsvervangend woordvoerder van het IDF voor de Arabische media. Zij wenst de verbondenheid van de Arabische Israëli's met het land Israël en zijn leger te versterken en maakt daarom voorlichtingsfilms over Israël en het IDF voor de Arabische samenleving. Zij verwacht nog vele jaren onderdeel te blijven van het IDF en heeft stadsgenoten geïnspireerd om zich bij het leger aan te melden of in nationale dienst te gaan. Ella zegt: 'Dit is mijn plaats. Ik kan het beeld van de Arabische samenleving veranderen en de saamhorigheid van de staat Israël laten zien.'

Bid u met ons mee dat de God van Abraham, Isaak en Jakob zich aan haar openbaart? En aan de Arabische Israëli's?

WAAROM DUURT HET ZO LANG?

In Openbaring 22 lezen we de beroemde woorden van Jesjoea: “*Zie Ik kom spoedig*”. In dit hoofdstuk van Openbaring wordt deze uitspraak tot driemaal toe herhaald. Wanneer in de Bijbel iets driemaal kort achterelkaar wordt herhaald dan wordt er duidelijk de nadruk op gelegd. We kunnen er dan zeker van zijn dat dit gaat gebeuren.

Toch is het zo dat nu na tweeduizend jaar Jesjoea nog steeds niet is teruggekomen. Is het dan wel waar wat Jesjoea zo nadrukkelijk zegt? Het duurt wel erg lang!

Ons verlangen

De meeste mensen hebben het diepe verlangen naar een wereld waar ziekte, pijn en dood niet meer overheersen. Het is een diep verlangen dat in ons wezen leeft, alsof wij ervoor gemaakt zijn.

Wij zien dat grote verdrukkingen in de geschiedenis het verlangen naar de terugkomst van Jesjoea, wat herstel brengt, steeds weer aanwakkerde. De laatste keer was de Shoah waarover werd gezegd: “*Kan het nog erger dan dit? Dit is echt het einde, nu zou Hij toch echt moeten terugkomen!*”.

Bij welke groep hoort u?

Vandaag de dag zijn de meningen verdeeld over hoe en wanneer de terugkomst van Jezus nu écht zal plaatsvinden. Deze meningen zou ik grofweg willen onderverdelen in de volgende drie groepen:

Groep 1 zijn de ‘kerkverlaters’. Dit is de groep die de hoop heeft opgegeven en de gedachte aanhangt dat de Bijbel een mooi geschreven sprookje is (Spreuken 28:4a).

Groep 2 zijn de ‘sceptische’ gelovigen. Dit zijn mensen die vanuit hun teleurstellende ervaringen redeneren en zeggen dat Jezus terugkomst nog heel lang gaat duren. Sceptische gelovigen zien vooral onmogelijkheden en worden angstig door de reuzen die we nog moeten overwinnen. De sceptische gelovigen zijn mensen die met name de jongere generatie ontmoedigen om de hoop en verwachting te hebben dat Jezus spoedig terugkomt (Spreuken 15:13b).

Groep 3 zijn de ‘rebellerende’ gelovigen. Dat is de groep die Jesjoea liever vandaag ziet terugkomen dan morgen. Het is een groep die koste wat kost wil vechten voor de goede zaak. Een groep die alles in het leven en van de Schrift zwart / wit ziet en zich beroemt door te zeggen: “*Het is alles of niets!*”. De vraag die ik mijzelf stel bij deze gelovigen is: wat blijft er van hun woorden over als ze te maken krijgen met tegenspoed en in hun verwachtingen worden teleurgesteld? (Spreuken 11:2)

Wanneer ik naar mijzelf kijk dan kan ik zeggen dat ik alle drie de processen van die groepen wel heb doorlopen. De ene meer dan de ander. Door teleurstelling, verdrukking en beproeving heen is mijn geloof uiteindelijk tot bloei gekomen en mijn verwachting bijgeschaafd. De sleutel hiervoor was om in oprechtheid met het leven om te gaan en continue open te staan voor de correcties die onze Vader door Zijn liefde geeft (Spreuken 13:24).

Nu zou ik mijzelf in bovenstaande groepen niet meer kunnen herkennen. Daarom zou ik een vierde groep willen introduceren:

Groep 4 De 'zachtmoedige' gelovigen. Dit zijn gelovigen die weten wat het is om tegenslagen te krijgen. Ondanks de tegenslagen zijn ze veerkrachtig en geven ze de moed niet op. Het is een groep die zichzelf niet als wijs en alwetend ziet, maar ook niet zomaar meegaat met de stroom van meningen. Het is een groep die bedachtzaam te werk gaat en behouden is. Toch is het ook een groep die streeft naar vrijmoedigheid en misschien wel een tikkeltje stoutmoedigheid om bolwerken te breken om de komst van Jezus te versnellen. Ze weten wat er nog moet komen en wat ervoor nodig is om de komst van Jesjoea daadwerkelijk te versnellen (Spreuken 28:5b). Daarbij sporen ze anderen altijd aan om naar de komst van Jezus toe te werken en uit te kijken.

In welk tijdsgewricht leven wij?

Wat bedoelt Jesjoea dan met Zijn uitspraak? Want eerlijk is eerlijk, tweeduizendjaar met al die aardse ellende is wel lang en dat moeten we niet bagatelliseren, zelfs al lijkt het niet zo lang vanuit het eeuwigheidsperspectief.

Aan de andere kant is het ook wel weer zo dat er niets vluchtiger is dan een mensenleven. Dus als we voor de komst van Jezus doodgaan, kijken we uit naar de opstanding uit de doden. Hoogstwaarschijnlijk zullen we dan ook terugkijken naar deze wereld en denken dat het allemaal veel sneller is gegaan dan dat wij dachten. Denken wij dat niet vaker als we terugkijken op een moeilijke periode? Misschien denken wij dan zelfs wel dat het ook iets langer mocht duren? Want dan zullen we ons pas echt bewust worden dat er ook velen zijn die Gods koninkrijk niet binnen zijn gekomen. Gelukkig voorziet de Alwetende God ook hierin en is Hij juist daarom al die eeuwen zo geduldig geweest (zie o.a. 2 Petrus 3:9).

Hoewel God lankmoedig is, is bij Hem een 'grens ook een grens' en 'genoeg is genoeg'. Persoonlijk denk ik dat we de periode aan het naderen zijn waar God de wereld duidelijk gaat maken waar de grens voor God bereikt is. Niet alleen ik proef het, maar zelfs de mensen die

zonder God leven, zien in dat het op deze manier niet langer door kan gaan met onze planeet aarde.

Wanneer ik God zoek om de tijd waarin wij leven te begrijpen, dan spreken verschillende Bijbelverhalen tot mijn verbeelding. Denk hierbij aan de geschiedenis van het volk Israël en Aaron die **moesten wachten** op de komst van Mozes bij de berg Horeb (Exodus 32). Of de geschiedenis van het volk Israël die **moesten wachten** op het nieuws van de 12 verspieters (Num. 13 en 14). Maar ook het volk Israël en Saul die **moesten wachten** op de komst van Samuel (1 Samuel 13). Het zijn verhalen die veel overeenkomsten hebben, namelijk:

1. er was een verwachting;
2. de verwachting werd uitgesteld;
3. tijdens de uitgestelde verwachting vond een moment van beproeving plaats waarbij, geloof ik, de volgende vraag werd gesteld:
Voor wie kiezen jullie nu echt als het erop aankomt?

De uitkomst van de beproeving tijdens die gebeurtenissen was helaas niet goed: Het volk Israël en sommigen van hun leiders verloren hun vertrouwen in God en werden Hem ontrouw.

Bovenstaande Bijbelverhalen hebben ook veel overeenkomsten met onze tijd: Als gelovigen hebben wij een bepaalde verwachting over de komst van Jesjoea die berust op Bijbelse beloften. Maar onze verwachting wordt beproefd. Nu onze verwachting wordt getest, stelt God ons vandaag dezelfde vraag: Voor wie kiezen jullie nu echt?

Het kruispunt van onze tijd

Gelukkig hebben wij ook voorbeelden van personen uit eerder genoemde Bijbelverhalen die voor het juiste kozen. Denk aan Jozua en Kaleb. Ondanks dat de rest van de verspieters angst hadden en het volk Israël het vertrouwen verloor in de God van wonderen gaven Jozua en Kaleb de moed niet op. Zij bleven vertrouwen op de beloften van God over dat van oudsher beloofde land en spraken dat vertrouwen moedig uit. Zo zaten ze op één lijn met Gods wil die Zijn belofte graag op Zijn tijd wilde laten uitkomen.

Vandaag de dag staan wij als gelovigen op een vergelijkbaar kruispunt in onze wereldgeschiedenis zoals het volk Israël voor het beloofde land dat ook stond. De vervulling van de belofte van de komst van dat lang beloofde Koninkrijk is tot op heden uitgesteld. Kunnen wij

ondanks onze uitgestelde verwachtingen net zoals Jozua en Kaleb toch de moed opbrengen om te geloven dat God Zijn beloften wil gaan waarmaken? Het enigste waar wij nog afhankelijk van zijn is dat God Zijn genegenheid gaat geven (Num.14:8). God geeft deze genegenheid pas als Hij ziet dat wij ondanks onze moeiten toch kiezen voor Hem! Wordt onze liefde voor Hem door deze keuze juist niet ten volle bewezen?

Natuurlijk is er nog een strijd die moet worden gevoerd. Maar vergeet niet dat we een God van wonderen aan onze zijde hebben die alles in een stroomversnelling kan doen laten komen!

Het bemoedigende is dat toen Israël voor de entree van het beloofde land stond dat God toen al de tijd voorzag waar wij vandaag de dag in leven en verzekerde ons toen al:

“Echter, zo waar ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de



HEERE vervuld worden!” Numeri 14:21

Beste lezers **wees moedig en sterk, en kies** in deze tijd van beproeving voor Hem. Want Hij wil in onze wereldgeschiedenis tot het punt gaan komen dat Hij zijn beloften gaat vervullen en onze langdurende verwachtingen tot blijdschap te stemmen – mits wij kiezen voor Hem!

MICHA ESSID

GEBED VOOR ISRAËL EN DE VOLKEN

Wij bidden op de 1^{ste} en 3^e zondagavond van de maand van 19.30 tot 21 uur op Koperwiek 108, 3766 AK Soest, voor Israël en de volken.

Data:

2 en 16 april, 7 en 21 mei, 4 en 18 juni, 2 en 16 juli 2023.

Neem voor informatie contact op met Sifra: sifraessid@gmail.com

MOED IN VOORBEDE

4 jaar geleden werd de hand van Khaled genezen toen iemand voor hem bad in de naam van Jesjoea. Khaled vergat dit nooit, maar hij verloor het contact met de man die voor hem gebeden had. Na veel problemen waardoor hij een tijd in de gevangenis moest doorbrengen wilde Khaled meer over Jesjoea weten. Hij kwam in contact met een andere gelovige, hoorde het evangelie opnieuw en kwam tot geloof. Eerder deze maand werd hij gedoopt en hij deelt nu het evangelie met zijn broer.

JULLIE GIFTEN MAKEN ONS WERK MOGELIJK

Wat zijn we blij met de giften die wij mogen ontvangen; zij maken het grote verschil! Door alles voelen wij je bijzondere belangstelling en je wil om bij te dragen aan onze broeders en zusters met een moslimachtergrond en in Israël. Zij hebben het hard nodig en het sterkt ons vertrouwen dat wij er niet alleen voor staan. HARTELIJK DANK!

PROJECT ALGEMEEN

Mocht je willen bijdragen aan de kantoor- en productiekosten van de nieuwsbrief dan is je gift welkom onder vermelding van 'ALGEMEEN'.

PROJECT VERZOENING

Wil je persoonlijke ondersteuning geven aan Sifra Essid dan kan dat onder vermelding van 'PROJECT VERZOENING'.

BENI FRIEDMAN

Hij is met zijn vrouw Naomi en 3 kinderen werkzaam in Jeruzalem en werkt met ons samen. In de samenleving van Israël waar de kosten voor dagelijks levensonderhoud torenhoog zijn, ondersteunen wij hen

graag. Hij geeft ook leiding aan een huisgemeente naast zijn dagelijks werk. Je gift kan je overmaken onder vermelding van 'UW VOLK, MIJN VOLK'.

LEIDERS HUISGEMEENTE TUNESIE

Leiders van een huisgemeente in Tunesië, die altijd veel ondersteuning kregen van Mochtar willen wij graag bemoedigen met een financiële gift, zodat zij zichtbaar zien dat zij er niet alleen voor staan. Je gift kun je geven onder vermelding van 'HUISGEMEENTE TUNESIE'.

IBAN: NL28INGB0000318452 van Stichting Cornerstone te Soest.

Voor financiële vragen kunt u terecht bij de penningmeester André Schaap: info@as-administraties.nl

GEBEDSPUNTEN

> Wij vragen gebed voor de **Libische** vluchtelingen. Zij zijn overal naar toe gevlucht, ook naar Nederland maar veel Libiërs proberen zich te settelen in Tunis de hoofdstad van Tunesië.

Zij zijn op zoek naar werk en stabiliteit.

Wij bidden dat zij in contact komen met het evangelie door de evangelische boekwinkels, door internet of doordat zij in contact komen met Tunesische of Algerijnse gelovigen in Jesjoea en dat zij burgers gaan worden van het Koninkrijk van God.

Wij bidden voor een kentering in de situatie van **Libië** en dat er overal door het land huisgemeentes zullen ontstaan.

> Bid om moed en doorzettingsvermogen voor de jonge leiders van de huisgemeentes in **Tunesië**. Zij missen de ondersteuning en het advies van Mochtar en voelen dat zij van de ene op de andere dag volwassen moeten zijn en zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen. Een huisgemeente opbouwen in een islamitische omgeving maakt dat je geen voorbeeld hebt en dat iedere gelovige zijn best doet, maar elk vanuit een eigen achtergrond heel anders denkt en redeneert. Dat kan veel wrijving en meningsverschillen opleveren.

Bid dat de leiders tijd doorbrengen met God, in gebed en het lezen van Zijn Woord en de leiding van Gods Geest ervaren terwijl zij hun oog op Jesjoea gericht houden.

> In **Algerije** is vanuit de overheid een grote golf van vervelende gebeurtenissen, vervolging en arrestaties gaande. De overheid observeert voortdurend actieve discipelen, doorzoeken hun huizen en nemen laptops, studio inventaris, boeken, Bijbels en mobieltjes in beslag. In februari zijn er 4 broeders voor de rechtbank verschenen, 2 ervan werden in hechtenis genomen.

We smeken God dat hij hen moed en volharding geeft en dat er voorzien gaat worden in de hoge financiële boetes die zij opgelegd hebben gekregen.

We bidden dat God het goede voortbrengt uit deze moeilijke situatie tot eer van Zijn Naam.

> Wij hebben geregeld gebeden voor Tamanrasset in het zuiden van **Algerije**. Onlangs werd er een bezoek gebracht aan een Toearag familie waar de man open was om naar het evangelie te luisteren. Naast een enkele katholieke broeder en zuster die al jarenlang in deze regio werken is er geen enkel getuigenis. Wij bidden voor een gezin om naar deze regio te verhuizen en daar een geestelijk oogst binnen gaan halen.

> Je gebed wordt gevraagd voor een klein groepje **Mauritaanse** gelovigen in de hoofdstad Nouakchott die moed nodig hebben om te groeien in het geloof en een oprechte keus maken in het volgen van Jesjoea, ongeacht de gevolgen.

Wij bidden om versterking van deze kleine gemeente.

> In **Marokko** is men bezig met de vertaling van het Bijbelboek 1 Petrus in het Amazigh.

Wij bidden voor hen die leven in de Midden-Atlas onder vervolging en onderdrukking omdat zij in Jesjoea geloven.

Wij bidden dat de gelovigen uit ondervinding leren dat alle vormen van lijden voor het Koninkrijk van God goud voortbrengt en leven. Er wordt gebed gevraagd voor mensen die zich beschikbaar willen stellen om leiding te geven aan een huisgemeente.

-Er wonen ongeveer 1000 christenen in Gaza. Het is een gediscrimineerde minderheid. Onder de autoriteit van Hamas worden zij gedwongen om te emigreren. Er zijn 2 moorden en 5 ontvoeringen onder hen gedocumenteerd. 'De ogen van de HEERE gaan over de gehele aarde, om krachtig (chazaq) bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.'

(2 Kronieken 16: 9).

Wij bidden voor onze broeders en zusters in nood.

HET KANTOOR VAN STICHTING CORNERSTONE IS VERHUISD.

**Nieuw adres is:
KOPERWIEK 108,
3766 AK SOEST.**

TEL. 035 588 03 13 OF 06 347 144 32

Kamer van Koophandel 41190181

RSIN nummer 8058.93.957



U kunt uw gift storten op rekeningnummer IBAN:

NL28INGB0000318452

T.n.v. Stichting Cornerstone **o.v.v. projectnaam**



PESACH SAMEACH