

NIEUWSBRIEF EN GEBEDSPUNTEN VAN STICHTING CORNERSTONE OKTOBER 2023

Thema: Verandering / Transitie



“De Vader van de hemellichten, bij Wie er geen verandering is of schaduw van omwenteling. Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid” *Jakobus 1: 17,18*

INHOUD

Persoonlijk Bericht van Sifra Essid

Spreekbeurten / cursus - *Sifra*

Getuigenis

VERANDERING - *Sifra*

Getuigenis

Proclamatie

TRANSITIE - *Micha*

Getuigenis

Dank- en Gebedspunten

Getuigenis

Gebed voor Israël en de Volken

Getuigenis

Giften en Projecten

PERSOONLIJK BERICHT

Afgelopen zomer gebruikte ik als thema, iedere keer als ik met kleinkinderen samen was, de vraag: Wie is God? Daar kwamen mooie antwoorden op!

Eén keer zei Nathan (15): Hij is Schepper. Waarop Saraï (5) zei: Hij heeft de hemelen en aarde geschapen.

Dat feit is de grondslag van het geloof. Lees Hebrëeën 11: 3 nog maar eens. Dit is een extreem belangrijk fundament van ons geloof.

In september komt er een science fiction actiethriller uit genaamd The Creator. De film gaat over de mensheid die in oorlog is met troepen van artificial intelligence (AI).

In de film is 'The Creator' een jong kind dat aangestuurd wordt door geavanceerde AI. De boodschap is duidelijk: de mens scheidt zelf de mens. Hij maakt zichzelf God. Het is een geavanceerde toren van Babel (bab illi, betekent 'poort van god', maar in het Hebrëeüws: verwarring).

Kosmoloog Thomas Hertog (Zomergasten NPO 2) denkt en twijfelt eraan of er een God is die het universum heeft geschapen en die aan de oorsprong staat van heel de schepping.



Jacobus is er in zijn brief echter heel duidelijk over: Planeten draaien om een zon en manen om een planeet. Jacobus zegt dat zij een duistere kant hebben door de omwenteling. Hemellichamen werden aanbeden en vereerd als goden.

Maar, God is de Vader, de Schepper, degene die de hemellichamen heeft voortgebracht. Hij draait niet en verandert niet. Aan Hem is geen duistere kant.

Omdat wij als schepselen onderdeel van de schepping zijn, zijn wij voortdurend aan verandering onderhevig. Alles verandert. Wij leven in een periode in de geschiedenis dat de veranderingen heftig zijn en supersnel gaan. De hele verandering in de digitale wereld is voor niemand meer bij te benen. Misschien loopt het de mensheid wel uit de

hand.

De veranderingen in het klimaat en de weersomstandigheden zijn ongekend en veel overvalt ons.

Wij mensen houden niet zo van verandering. Wij mensen houden liever de controle. Verandering geeft onzekerheid en angst. We willen graag teruggrijpen naar de ogenschijnlijke zekerheden van vroeger.

De veranderingen veroorzaken een enorme politieke onrust en tegenstelling van meningen. Het drijft ons als mensen uit elkaar. We verlangen naar iemand die macht heeft en die de controle terugkrijgt.

Door Mochtar zijn heengaan naar het Vaderhuis is in mijn eigen leven het afgelopen jaar alles verandert. Het dagelijks ritme, planning, mijn verhouding tot officiële instanties in Nederland en in Tunesië (nog steeds niet opgelost) en niet te vergeten: de verhuizing van het kantoor én de vraag: "Hoe verder met Stichting Cornerstone".

Velen hebben mij die vraag afgelopen jaar gesteld.

En ik moest antwoorden: "Ik weet het niet, ik en de stichting zijn in transitie. Dat heeft tijd nodig".

Jesaja schrijft dat er mensen zijn die ruzie maken met de Schepper om wat Hij doet en Jesaja gebruikt het voorbeeld van aardewerkscherven die in opstand komen tegen de pottenbakker. Kunnen wij God ter verantwoording roepen over Zijn werk en Zijn bedoeling? (Jes.45: 9-11).



Hij, de Schepper van de hemelen en de aarde is de Heer van de geschiedenis en Hij bepaalt de loop ervan.

Hij nodigt ons uit om met Hem mee te werken. Dat betekent verandering, ontwikkeling, voortschrijding in Zijn plan van verlossing, afzien van ons eigen beperkte inzicht zelfs al denken wij de Bijbel goed te kunnen interpreteren.

Ik ben maar een scherf uit aarde gevormd, terwijl Hij die aarde gemaakt heeft.

Verandering betekent dat wij ons opnieuw moeten afstemmen op wat Hij doet en daarin meebewegen.

Micha, mijn zoon, zegt: een oude boom moet je niet verplaatsen, dan sterft de boom. De wortels van Stichting Cornerstone liggen in Tunesië.

De voedingsbodem ligt in Tunesië en daarom blijven wij als stichting daar nauw mee verbonden.

Later hebben wij ons gebed en werk uitgebreid naar Noord-Afrika. Onze ogen blijven gericht op wat daar gebeurt.

Door onze contacten met Messiaanse Joden kwamen wij tot het werk van verzoening tussen Arabieren en Joden.

Ik hoor nog regelmatig getuigenissen van de wonderbaarlijke dingen die God uitwerkt door verzoening. Verzoening blijft dus in ons DNA. Dat kan ook niet anders omdat ieder van ons in de bediening van de verzoening is geplaatst.

De komende maanden zal ik mij gaan richten op spreekbeurten en onderwijs.

Jesjoea bracht het evangelie van het Koninkrijk (Mat. 4: 23) en Paulus getuigde van het Koninkrijk van God en probeerde de mensen met wie hij in contact kwam voor Jesjoea te winnen daarbij uitgaande van de Thora en de Profeten (Handelingen 28: 23).

Het wordt een langzame start omdat de praktische uitwerking van alle veranderingen nog veel tijd vraagt. Maar ik beweeg mee in deze transitie.

Ik wens jou zegen en Gods nabijheid in alle veranderingen die je zelf doormaakt.

Lieve groet,
SIFRA

SPREEKBEURTEN/CURSUS SIFRA

Over de volgende onderwerpen kun je Sifra uitnodigen om een cursus te geven:

- Een introductie in Bijbels denken naar aanleiding van de **Bijbelse Feesten: persoonlijke heiliging**
- Veilige grenzen aangereikt door de 10 leefregels of 10 geboden: **spiegeling in de 10 woorden en in je eigen leven**
- **Identiteit** van een burger van het Koninkrijk van God: de **zaligsprekingen**

Een cursus bestaat uit 4 dagdelen van 1 ½ - 2 uur. Een andere opzet is ook bespreekbaar.

SPREEKBEURTEN:

30 september 2023 om 10.30 uur Benee Awraham, Baarn - Loofhuttenfeest

7 oktober 2023 om 10.30 Immanuel, Emmeloord – Achtste dag

GETUIGENIS:

Hoe vaak heb jij de Bijbel helemaal doorgelezen? N. las de Bijbel 5 keer door, helemaal, besloot toen dat het de waarheid was en gaf zijn leven aan God door Jesjoea. N. heeft nog erg veel moeite om te accepteren dat Jesjoea de Zoon van God is en dat Jesjoea zelf ook God is.



Bid je met ons mee dat er een grote doorbraak komt in zijn leven, dat N. vol wordt van Gods Geest en God hem gebruikt voor Zijn eer?

VERANDERING:

In de geschiedenis van Gods plan van verlossing, opgetekend in de Bijbel, zien wij dat verandering onzekerheid, angst en wantrouwen oproept.

Dat zien wij bijvoorbeeld bij de eerste aankomst van het volk Israël aan de grens met Kanaän (Numeri 12: 16, 13 en 14: 1-4).

Wanneer de verkenners die Mozes heeft uitgestuurd terugkomen met een verslag van een geweldige, overvloedige oogst, maar ook van reusachtige mensen en het blijkt dat er gestreden zal moeten worden voor het land, wordt het volk bang en beginnen ze te mopperen: wij verlangen terug naar vroeger want toen wisten wij waar we aan toe waren.

Het boek Rechters verhaalt van een periode van verandering.

De krachtige leider Jozua stierf (Rechters 2: 8). Zijn generatiegenoten stierven ook en er volgde een generatie die de HEERE niet kende en niet meer wist dat God de Israëlieten uit Egypte, het land van de benauwdheden, had uitgeleid. Zij zagen God niet meer als autoriteit die goede leefregels had gegeven en het levend gevend gedrag wat uit het onderhouden van die leefregels voortvloeit.

Daarmee vergaten zij dat de mens naar Gods beeld geschapen is om te heersen over de schepping, met andere woorden, de schepping dienen zodat alles tot bloei en zijn bestemming komt.

Dat leidde tot anarchie, wanorde.

God gaf rechters om hen te richten op de juiste weg en vervolgens de

de vijanden te overwinnen.

Maar keer op keer weken zij af van de relatie met God, hun Schepper, hun Vader en negeerden de leefregels die Hij gegeven had. Dat veroorzaakte crises op crises, waaronder een hongersnood (Ruth 1: 1). Het boek Rechters eindigt met: 'In die dagen was er geen koning in Israël: ieder deed wat goed was in zijn ogen.' (Rechters 21: 25).

Toen riep God Samuël als rechter. Samuël liet geen van de woorden van God ter aarde vallen (1 Samuël 8: 6). Door Samuël hoorde Israël weer het woord van God. Hij stelde zijn zonen aan als rechters (1 Sam 8: 1) maar het volk wenste een koning (vers 6).

Het volk had de visie verloren dat God een koninkrijk heeft in de geestelijke dimensie waarover Hij Koning is en dat Israël, Gods volk dat koninkrijk op aarde mag vertegenwoordigen en uitbeelden naar de andere volken (Exodus 19: 6) en dat God dus Koning is in Israël.

Het volk koos Saul, een mooie, jonge man die een kop boven iedereen uitstak, een sterke leider.

Wij kennen de geschiedenis van Saul en hoe het afliep.

Dat hij zelfs de gezalfde van God (1 Samuël 16: 13), de leider die God uitgekozen had voor het volk, probeerde te doden (1 Samuël 18: 11, 19: 10).

De periode waarin Jesjoea op aarde leefde was ook een tijd van verandering.

Met Alexander de Grote in 332 voor de huidige jaartelling kwam de regio onder invloed van de Grieks-hellenistische cultuur. Omdat uiteindelijk een heidense god werd opgedrongen veroorzaakte dat grote spanning onder de Joden. Er vonden gewelddadige opstanden plaats.

Het Romeinse Rijk breidde zich naar het oosten uit en keizer Augustus kwam aan de macht (Lucas 2:1). Keizer Tiberias volgde keizer Augustinus op (Lucas 3: 1) en stelde Pontius Pilatus aan als gouverneur over Judea en Herodes de Grote als tetrarch over Galilea.

De opdringende Romeinen speelden de Joodse partijen tegen elkaar uit.

Het volk Israël was onzeker, wantrouwig en werd onderdrukt. Zij zochten naar hun eigen identiteit en waren verdeeld.

De Joodse samenleving viel uiteen in allerlei politieke en religieuze partijen: Herodianen, Farizeeën, Sadduceeën, Essenen, Zeloten.

Jesjoea, Gods Zoon, werd geboren.

Hij verkondigde het evangelie van het Koninkrijk (Mat. 4: 23). Iedereen dacht dat het Koninkrijk Israël hersteld zou worden (Handelingen 1: 6) maar Hij sprak over het Koninkrijk van God in de hemelse dimensie dat doorbreekt op aarde. (Mat. 4: 17, 5: 2, 10, Lucas 13: 18). De evangeliën

zijn er helemaal van doorweven.

In alle angst, crises en wanhoop verlangde het volk naar een sterke leider. Zij probeerden Jesjoea uit te roepen tot koning.

Mat.21: 9: 'Red ons, Zoon van David, gezegend Hij die komt in de naam van JHWH, red ons in de hoogste hemelen!' In Johannes 12: 13 wordt Hij de koning van Israël genoemd en ook in Lucas 19: 38. Jesjoea barste in tranen uit en zei: 'O, dat jullie maar geweten hadden wat echte vrede geeft.' Hij verkondigde de ondergang van het land en het volk omdat zij de tijd niet opgemerkt hadden dat God zich om hen bekommerde.

In plaats van dat Jesjoea de sterke politieke leider werd en het gezag herstelde, werd hij geëxecuteerd. (Waarmee wij niet uit het oog verliezen dat Jesjoea ook zelf zijn leven vrijwillig gaf om voor de zonden van de mensheid te sterven (Johannes 10: 17, 18).

Wij leven in zo'n tijd van verandering. Een van de woorden die wij in de media het meest horen is crisis. De verdeeldheid is enorm. Mensen doen wat goed is in hun eigen ogen.

De roep klinkt om een sterke leider. En dat niet alleen in Nederland!

Onderkennen wij de tijd waarin wij leven? Als wij dat niet doen kunnen wij zomaar een leider krijgen (kiezen) als Saul, iemand die de gezalfde van JHWH en degenen die een verbond met hem hebben, wil ombrengen. Of wij brengen de gezalfde zelf om (en degenen die een verbond met hem hebben).

God verandert niet. Maleachi 3: 6 'Want Ik, de HEER, Ik ben niet veranderd.'

Het hoofdstuk begint met 'Zie, Ik zend mijn bode om voor Mij uit de weg te banen. Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die u zoekt, de bode van het verbond, naar wie u met vreugde uitkijkt. Zie, Hij komt -zegt de HEER van de machten. Maar wie verdraagt de dag van zijn komst? Wie blijft er staande als Hij verschijnt? Want Hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers. Hij zal zijn als iemand die het zilver smelt en reinigt.' Vers 7: 'Keer terug tot Mij, dan keer ik terug tot u- zegt de HEER van de machten.'

God verandert niet, maar Hij roept ons op tot verandering. Wij moeten veranderen.

Jacobus (1: 17, 18) zegt 'De Vader van de hemellichten, bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling. Hij heeft ons het leven geschonken door het woord dat waarheid is, zodat wij in zekere zin eerstelingen onder zijn schepselen zijn.'

Wij moeten ons gedragen als ver)nieuw(d)e schepselen. Berouw

hebben, tot inkeer komen, ons willen laten veranderen door Zijn Geest die in ons woont.

Laten wij onderkennen in welke tijd wij leven en onderscheid hebben! 'Nog eenmaal zal ik de aarde laten beven, en niet alleen de aarde, maar ook de hemel. De uitdrukking "nog eenmaal" wijst op een verandering van de geschapen dingen die worden aan het wankelen gebracht. Wat niet wankelt zal blijven.

Ons is een koninkrijk gegeven dat niet wankelt. Laten wij daarom God danken en Hem aanbidden zoals Hij het verlangt met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur' (Hebreeën 12: 26-29).



GETUIGENIS:

Z. een vrouw van 60 jaar kwam altijd vol pijn, frustratie en tranen betreffende haar verleden, haar familie en mensen in de gemeente naar de bijeenkomsten. Wij luisterden naar haar, maar er kwam geen einde aan. Wij nodigden haar uit om een cursus te volgen over innerlijke genezing. Door Gods Woord kwam zij tot de overtuiging dat zij tot bekering moest komen. Zij onderbrak de cursus en reisde terug naar huis om als eerste vergeving te vragen aan haar man en kinderen. Zij kwam veranderd terug.

Na de cursus, toen zij weer thuis woonde vertelden haar man en kinderen dat zij helemaal veranderd is en dat Gods licht en leven door haar heen straalt.

Veel Noord-Afrikaanse vrouwen van de generatie van Z. hebben een moeilijke tijd gehad in hun jeugd en hun plek in de maatschappij. Zij ervaarden veel vernedering en mishandeling en mochten nooit hun eigen identiteit ontwikkelen. Wij zijn zo blij met dit prachtige getuigenis!



PROCLAMATIE IN ONZE TIJD NU:

”Het is niet belangrijk dat wij onze visie uitwerken of ons doel bereiken, maar of wij kunnen opmerken wat God aan het doen is en ons daarin kunnen invoegen”

Uitspraak van DAVID DEMIEN

Hij werd geboren in Egypte uit koptisch-christelijke ouders. In 1984 verliet hij een succesvolle carrière als arts toen hij gehoor gaf aan de oproep van de Heer om de bruid voor te bereiden op de wederkomst. Zijn passie om een vriend van God te zijn, heeft hem in de eerste plaats op een verbazingwekkende reis in het leven en de bediening geleid.

Watchmen for the Nations!

<https://watchmen.org>

TRANSITIE - door Micha Essid

Vooruitzicht: De kaarten die opnieuw geschud gaan worden!

In Nederland ondergaan wij momenteel een transitie. Nadat de politiek zich in een jarenlange patstelling bevond waarbij verschillende partijen over en weer slechts aan het polariseren waren, heeft God het onlangs zo geleid dat er andere machthebbers in ons land komen: Rutte IV is gevallen en aanzienlijk veel politici hebben het besluit genomen om de politiek te verlaten. De kaarten worden in ons land opnieuw geschud.

Op het wereldtoneel zien wij wegens de oorlog in Oekraïne een gelijksoortige situatie ontstaan tussen het Oosten en het Westen. Van een patstelling kunnen wij inmiddels al spreken. Deze patstelling wordt niet alleen in Europa, maar zelfs op het Afrikaanse continent uitgevochten. Zo werd er onlangs in Sint-Petersburg een Afrika-top georganiseerd waar werd gesproken over de graandeal, wapen- en munitie leveranciers en het grip krijgen op andere grondstoffen. Deze samenwerking bestaat al lang tussen Rusland en Afrika. Tot Poetins teleurstelling waren er maar 17 Afrikaanse leiders aanwezig in plaats van de oorspronkelijke 43. Volgens het Kremlin hebben westerse machthebbers de Afrikaanse landen gemaand om niet op de top te komen.

Al geruime tijd zien wij dat niet alleen in ons land maar ook op het wereldtoneel polarisatie tussen het Oosten en het Westen toeneemt en er een situatie lijkt te ontstaan die neigt naar taferelen uit de koude oorlog. Toch voorzeg ik u dat God ook hier niet stil zal zitten. Hij zal Zijn lot aan bepaalde machthebbers gaan toebedelen waardoor de kaarten wereldwijd opnieuw geschud gaan worden.

Het initiatief op ons nemen?

Deze voorzegging vraagt van ons gelovigen wereldwijd om hierop te anticiperen en nieuwe initiatieven op te pakken die staven met het plan van God. Misschien vraagt u zich af: Het initiatief oppakken? Kunnen wij niet beter even afwachten? Ik zeg u dat de principes uit de Bijbel anders onderwijzen. Want wie initiatieven neemt controleert verandering en domineert daarmee de toekomst.

Dat zag je enkele decennien geleden ook bij de Berlijnse muur: Als mensen maar lang genoeg roepen dat de muur moet vallen sorteert dat effect. Wij kunnen zelfs leren van de LHBTI-beweging. Deze staat ook niet stil en heeft een agenda vast liggen en behalen met hun plannen een groot maatschappelijk succes.

Maar, hoe zit het met ons als gelovigen? Uitgerekend de Bijbel is een boek dat ons aanspoort om het initiatief op te pakken. Dit begint al bij het eerste vers van de Bijbel waar een entiteit (in dit geval God) het initiatief op zich neemt om vanuit het niets de aarde te scheppen. Zijn wij niet gemaakt naar Zijn evenbeeld en moeten wij daarom niet zijn voorbeeld volgen van zo'n proactieve houding? Ook Jesjoea stuurt ons eropuit met de opdracht: ga...! (Matt. 28:19). Het feit dat Hij 'ga' zegt impliceert dat Hij ons de kracht geeft om initiatieven op ons te nemen en dat vraagt van ons een proactieve houding. In onze maatschappij heb je mensen die of slachtoffer zijn van verandering, omdat ze simpelweg te afwachtend of te lui waren (reactief), of je hebt mensen die boodschappers van verandering zijn. Ik vraag mij regelmatig af hoe wij als gelovigen hierin staan, zeker na de coronaperiode. Want polarisatie dringt ook tot onze gelederen toe en de boodschap van Gods Koninkrijk en gerechtigheid is soms ver te zoeken. Wat nu als wij onze krachten zouden bundelen en een verenigde boodschap uitbrengen met de uitroep: Wordt wakker mensen het is het einde van een tijdperk, de komst van Jesjoea staat voor de deur! Zou dat niet hetzelfde effect hebben als die Berlijnse muur?

Als wij niet beslissen om initiatieven op ons te nemen, dan zal iemand anders dat voor ons gaan doen.

De weg die wij wereldwijd hebben ingeslagen

Al voor de corona tijd schreef ik dat wij maatschappelijk op een kruispunt zouden komen te staan. God liet corona toe zodat wij als maatschappij voor een groot deel gedwongen werden om een stap terug te nemen en om tot bezinning te komen. Vaak heb ik gedacht waarom gelovigen dat moment van God juist gebruikten om zich vijandig tegen elkaar op te stellen. Waarom deden wij mee aan de tweedeling in plaats van dat wij onze krachten gingen bundelen? Onze boodschap had geen tweedeling moeten zijn, maar moeten oproepen tot bekering (verandering).

Nu na coronatijd concludeer ik dat wij als maatschappij de keus hebben gemaakt om in de volle vaart verder te gaan en dat is: vooral los van God.

Vandaag de dag zien wij dat God niet stil staat en zich als rechter laat gelden. De voorbodes van Gods definitieve oordelen zijn overal zichtbaar. Vuur, overstromingen en andere rampspoed begint onze wereld ongecontroleerd en op hoge frequentie te raken. Niet omdat God dit wil, maar omdat wij mensen dit over ons afroepen door onze eigen weg te gaan.

Wat voor mij afgelopen zomer tekenend was, waren de branden op Rhodos. Voor de ene toerist was het een surrealistische en beangstigende ervaring, de ander verhardde zijn hart en bleef op het noordelijke deel van het eiland vakantie vieren alsof er niets aan de hand was. Mij sprak Openbaringen 16:11 als nooit tevoren aan: (...) *maar zij bekeerden zich niet van hun werken.*

Het feit dat zichtbaar was dat het veel vakantievierders koud liet wat er gaande was, toonde dat de verharding van ons hart begint toe te nemen. Dit terwijl deze voorbodes ons oproepen om ons af te keren van de wegen van zonde en kwaad voordat het straks te laat is (Spr. 14:16).

We leven in een tijd waarin wij te maken hebben met grote maatschappelijke transitie's. In de geestelijke dimensie zien wij enerzijds de duisternis toenemen en anderzijds begint God op te staan om Zijn naam hoog te houden. Gelijktijdig zien wij dat Hij de controle houdt en bepaalt wanneer de kaarten binnen onze machtsstructuren worden geschud, zodat Hij Zijn welbehagen kan doen (Jesaja 46:9-10). De Schrift is vrij duidelijk dat wanneer wij al deze dingen zien gebeuren wij het volgende kunnen verwachten: de wereld verhardt haar hart en God staat op en maakt zich bekend; de geest van de antichrist zal toenemen in macht en meer openbaar worden, wat betekent verdrukkingen voor de gelovigen; de oordelen voor de kwaaddoeners en een grote oogst aan gelovigen wordt binnengehaald; de komst van Jesjoea wordt daarna werkelijkheid.

Het feit dat de Bijbel ons voortuitzicht geeft in hetgeen komen gaat, geeft ons de mogelijkheid dat wij onze initiatieven en plannen kunnen gaan afstemmen op Gods bedoelingen.

Transitie van leiderschap

Het volk Israël onderging ook een grote transitie op het moment dat ze na 40 jaar voor het beloofde land stonden. Moet je eens voorstellen dat ze na 40 jaar wildernis nu eindelijk het beloofde land gingen intrekken...! De oude generatie die aan Gods plan twijfelde was inmiddels heengegaan. Ook Mozes moest eraan geloven om zijn taken over te dragen aan Jozua. Het is frappant dat God besloot dat Mozes het land niet in mocht en dat Hij hoogstpersoonlijk ervoor zorgde dat Mozes stierf en begraven werd.

Als lichaam van Christus zijn wij in een gelijksoortige situatie beland als het oude Israël van toen. Het beloofde land is immers ook in ons zichtveld gekomen. Graag deel ik nog verschillende principes die wij kunnen toe-eigenen zodat wij in deze tijd succesvol en effectief leren te zijn:

Elke generatie heeft een leider als Mozes nodig en een leider als Jozua. De ene leidt ons uit en verlost ons uit gebondenheid. De andere leider leert ons om de beloofde vrijheid in te nemen en te behouden. Elke leidersgave is uniek en van waarde in Gods plan.

God zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat de mensen die zijn plannen dwarsboomde uitgesloten werden van zijn plannen. Denk aan de 10 van de 12 verspieters à laten wij de les leren dat wij Gods plan voor deze tijd niet in twijfel trekken.

God zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat Mozes werd begraven en men zijn graf niet kon vereren. Het volk had geen keus dan zich te richten op de plannen die God door het nieuwe leiderschap wilde uitwerken à ook in deze tijd zal God leiderschap veranderen binnen Zijn Lichaam. Laten wij daarom open staan voor wat God gaat doen en laten wij vooral niet vasthouden aan het oude vertrouwde.

De Jozua generatie moet altijd de Mozes generatie in herinnering houden, want er ligt kracht en hoop in de wijze waarop God hen heeft gebruikt.

Tot slot: “The greatest act of a leader is passing it on”

Op het moment van schrijven is het bijna een jaar geleden dat mijn vader overleed. Mijn vader was een wijs en nederig man en veel van bovenstaande lessen heb ik juist van hem mogen leren. Alhoewel mijn vader door zijn werk de nodige eer heeft ontvangen was zijn (en mijn moeders) visie om niet slechts op zichzelf gericht te zijn, maar vooral om de weg recht te maken en te versterken voor de volgende generatie (Spreuken 20:7). Juist dit maakte mijn vader een wijs man die ondanks de moeite van het leven synchroon wist te wandelen met de openbaring van God.

Alhoewel het verdriet blijft ben ik blij om te getuigen dat ik van de vruchten van zijn werk mag plukken. Van 19 t/m 30 september ben ik nl. uitgenodigd voor een conferentie in Israël. De conferentie heet ‘All Nations Convocation Jerusalem’. Het thema is Jesaja 19:23-25 (verzoening tussen Jood en Arabier met als fundament het werk van onze Messias). Gezien mijn vader (en moeder) daar getuige van is geweest wordt zijn leven op 23 september in herinnering gebracht. Ik mag dan een woord delen over Tunesië en Europa. Wat mij betreft sluit ik het jaar van rouw op een bijzondere en eervolle manier af. Ik had zoiets niet van tevoren kunnen bedenken. Graag jullie gebed hiervoor.

GETUIGENIS:

Als moeder die in Jesjoea gelooft heeft S. veel voor haar kinderen gebeden dat zij ook tot geloof komen in de Waarheid. Haar oudste zoon twijfelde enorm. Onlangs heeft hij zijn leven aan God gegeven en hij getuigt nu onder al zijn vrienden. Wij danken God dat Hij onze gebeden hoort en Zijn Rijk bouwt. Veel gelovigen in Noord-Afrika zijn jong. Wij prijzen God voor deze generatie.



DANK- EN GEBEDSPUNTEN:

In de moeizame tijd waarin wij leven proclameren wij Romeinen 15: 13 over onze broeders en zusters in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (zij hebben ons gevraagd om dat te doen!): *‘Moge God die onze hoop is, u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvloeit van hoop, door de kracht van de heilige Geest.’*

> De controle, de vervolging en de druk van uit de overheid naar onze broeders en zusters in **Algerije** gaat onverminderd voort. Ondanks de voortdurende druk en intimidatie wordt er veel geëvangeliiseerd. Onlangs werden er nog 16 personen tijdens één doopdienst gedoopt! Een evangelisatieteam werd, volgens de tekst van Lucas 10, erop uit gestuurd met een minimum aan geld maar in het vertrouwen dat God de mensen die zij in de dorpen bezochten, zou motiveren om hen te ontvangen, eten te geven en een onderdak voor de nacht.

De teamleden kwamen vol vreugde en dankbaarheid terug en vertelden van de grote wonderen die God onderweg had gedaan en dat Hij hun gebeden beantwoord had.

Wij danken God voor deze moedige gelovigen die hun leven in de waagschaal stellen om het evangelie te verkondigen.

Gebed wordt gevraagd voor een project waar vrouwen getraind worden in praktische beroepen zoals naaister, nagelstyliste en kapster. De bedoeling is dat deze vrouwen huizen binnen gaan en andere geïsoleerde vrouwen tijdens het uitoefenen van hun vak uit de Bijbel vertellen. De vrouwen nemen hun kinderen gewoon mee, ook tijdens de opleiding in hun vak en hun kinderen krijgen een eigen opvang en training. Veel van deze kinderen kiezen om in Jesjoea te geloven. Bid met ons mee voor hele gezinnen die tot geloof komen!

> De situatie in **Tunesië** is ongelofelijk slecht. De jeugd heeft geen hoop meer en probeert of op een boot richting Europa te stappen (terwijl zij uit een zogenaamd ‘veilig land’ komen) of zij radicaliseren.

Er is een crises in het democratische bestel, rebellie tegen elke vorm van autoriteit en nog steeds worden de gevolgen vanuit het koloniale tijdperk gevoeld.

De economische situatie is dramatisch.

De gelovigen smeken ons om te bidden dat in deze crisis het Koninkrijk van het Licht doorbreekt.

Gebed wordt gevraagd voor Ahmed. Hij is getrouwd en heeft 2 jonge kinderen. Hij is begonnen om plastic flessen te verzamelen zodat hij ze kan verkopen, om nog een beetje geld te hebben voor voeding. In zijn wanhoop ging hij online en zocht het onderwerp 'geloof'. Hij kwam op een site met de Bijbel terecht. Bid dat hij tot geloof komt. Bid ook voor zijn vrouw en kinderen voor anderen die in vergelijkbare situaties zitten.

Gebed wordt gevraagd voor de huisgemeentes. Bijvoorbeeld de huisgemeente van Ahmed buiten de hoofdstad en ook voor Ferid die een discipel geworden is door de begeleiding van Ahmed. Ferid is met zijn familie nu zelf een huisgemeente begonnen.

Wij danken voor de stabiele groei in gemeentes en bidden dat zij gezond onderwijs uit de Bijbel krijgen en dat de leiders de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om vol te houden in de moeilijke omstandigheden van de maatschappelijke problemen.

Door de droogte kwam er deze zomer op veel plekken nauwelijks water uit de kraan en moest er water gekocht worden. Ook zijn we bang voor wat de blokkade van graantransporten uit de Oekraïne te weeg gaat brengen.

> Wij danken God voor een begin van het getuigenis in de Hoge Atlas in **Marokko**.

Het is een grote, ruige regio waar nog weinig getuigenis is geweest.

Wij danken God voor een doorbraak en bidden voor begrenzing van het werk van de boze die deze regio in zijn macht wil houden. Er wonen nomaden die lastig te traceren zijn.

Wij bidden voor ontmoetingen op de tijden die God geleid heeft.

Voor de gelovigen wordt gebed gevraagd dat zij leren om, wat zij begrepen hebben uit Gods Woord, toe te passen in hun dagelijks leven.

Dat is niet vanzelfsprekend omdat zij in een Islamitische maatschappij wonen en functioneren en altijd de gewoontes hebben gehad van die maatschappij. Zij hebben ook geen voorbeeld. Wij bidden dat Gods Geest hen onderscheid en inzicht geeft maar ook moed om 'anders' te zijn omdat zij de Messias Jesjoea kennen. (Efeze 4: 20).

> Wij bidden voor verandering in **Libië**.

Nadat de Tunesische gelovigen in samenwerking met het Bijbelgenootschap Bijbels kon verkopen op de internationale boekenbeurs, hebben zij geloof gekregen om ervoor te bidden dat er een vestiging van het Bijbelgenootschap in Libië wordt geopend. Wij bidden met hen mee.

Zij blijven voortdurend gebed vragen voor de Libische vluchtelingen. In de grensstreek van Tunesië zijn er velen en ook in de hoofdstad. Onder deze Libische mensen wordt getuigd door Algerijnse en Tunesische gelovigen.

Hun gebed is dat deze Libiërs terugkeren naar hun land met het evangelie.

Met Israël vinden op het politieke vlak ontwikkelingen plaats.

De minister van Buitenlandse Zaken van Libië ontmoette de minister van Buitenlandse Zaken van Israël, dhr. Cohen in Rome.

De beide landen hebben nooit eerder diplomatieke banden gehad. Het was een eerste contact over humanitaire zaken, landbouw, watermanagement en het onderhouden van Joods erfgoed in Libië. Helaas heeft minister Cohen de ontmoeting openbaar gemaakt waardoor er een golf van protesten kwam van burgers in Libië en premier Dheibah zich gedwongen voelde de minister van Buitenlandse Zaken te ontslaan.

Wij bidden dat er na een periode van rust opnieuw van uit de regering in Libië gekeken gaat worden voor samenwerking met Israël en dat Libië door het zetten van deze stappen gezegend wordt.

> De maatschappelijke en economische problemen in **Libanon** zijn bijna niet te bevatten.

De emotionele en economische gevolgen van de explosie in 2020 in de haven van Beiroet zijn nog altijd voor veel burgers te voelen.

De politiek blijft onverminderd verdeeld en krachteloos. Hezbollah heeft een stevige invloed en misbruikt het land om te overheersen, andere geloven te discrimineren en vrouwen achtergesteld te houden. Bovendien blijven zij zich in het zuiden van het land inzetten met het plaatsen van raketten en het veroorzaken van illegale grensoverschrijdingen om zo Israël te provoceren en te intimideren.

Gebed wordt gevraagd voor deze onzekere en gevaarlijke situatie voor Israël en de inwoners in het noorden, maar net zo goed voor de gewone Libanese burger die ernstig lijdt.

Ondanks deze moeilijke omstandigheden gebeuren er grote wonderen in Libanon.

Wij danken God voor het fantastische werk van New Heights.

Jaren geleden begonnen zij Bijbels onderwijs te geven door middel van theater op Christelijke scholen, wat vrij snel werd gevolgd door evangelisatie d.m.v. theater.

Het werk groeide toen zij door wedergeboren vrijwilligers evangelisatie d.m.v. theater naar Jordanië, Irak en Syrië brachten. Zij hielpen in de grote vluchtelingennoed onder Syriërs. Daarna begonnen zij met het produceren van theater en filmpjes met het evangelie en Bijbels onderwijs op digitale wijze. Ondertussen zijn er honderdduizenden volgers onder kinderen en jeugd in het hele Midden-Oosten en in de Golfstaten.

Wij bidden voor Tracy Dahdouh een jonge vrouw, die het gezicht is van deze organisatie, dat zij veilig zal zijn. Wij bidden voor de jeugd in het Midden-Oosten dat zij digitaal het evangelie horen en een keuze maken voor Jesjoea, om daarna eveneens digitaal steeds beter de Bijbel te leren kennen.

> Wij bidden voor **Israël** dat er in de enorme politieke en maatschappelijke onrust tegelijkertijd een openbaring komt van de Messias en dat God Zijn Koninkrijk bouwt.
Wij bidden voor een deur van hoop.

GETUIGENIS:

Wij danken God voor L. een jong meisje van 18 jaar die in Algerije een cursus heeft gevolgd over genezing en innerlijke heling. L. stotterde onophoudelijk en voelde zich erg onzeker. Ze had een extreem laag zelfbeeld en zei geen woord in het openbaar. Na gebed heeft God haar genezen en kan zij gewoon spreken. Wij prijzen God dat hij heling geeft ook in haar ziel en dat zij een getuige kan zijn voor de moslims om haar heen!

GEBED VOOR ISRAEL EN DE VOLKEN:

Wij bidden de 1^{ste} en 3^e zondagavond van de maand van 19.30 tot 21 uur op Koperwiek 108, 3766 AK Soest voor Israël en de volken.

Data: 1 en 15 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december 2023 en 7 en 21 januari 2024.

Neem voor informatie contact op met Sifra: sifraessid@gmail.com

GETUIGENIS:

Toen Mochtar en ik, Sifra, in Tunesië woonden hadden wij een timmerbedrijf/meubelmakerij. Er kwamen meisjes van kansarme gezinnen bij ons stage lopen die via ACT een opleiding volgden om een bedrijfje in houten speelgoed te beginnen om op die manier een inkomen te verwerven voor het gezin. Zo kwam N. bij ons.

Zij werd geboren in Gods Koninkrijk en leerde A. kennen die ook tot geloof gekomen was en voor inkomsten voor zijn familie (waarvan meerderen tot geloof in Jesjoea gekomen waren) in Italië werk was gaan zoeken.

N. en A. wonen in Italië en kregen 3 kinderen. Wat schets mijn verbazing dat E. hun zoon stage loopt in de huisgemeente van Bizerte bij onze geliefde broeders en zusters die wij van harte ondersteunen met alles wat nodig is.

Het bevestigt het beeld dat God ons in de natuur geeft, dat vrucht zaad draagt en dat dat zaad weer vrucht voortbrengt. Onze God is leven!

JULLIE GIFTEN MAKEN ONS WERK MOGELIJK!

Met de hittegolf en het tekort aan water werd in Tunesië besloten dat er maar enkele uren per dag water uit de kraan zou komen. Wat schets onze verbazing dat de wijken waar de meer gegoede inwoners wonen wel voortdurend water en elektriciteit hadden (onder meer voor airco's) en de wijken waar de armere families wonen niet.

De leden van de huisgemeente in Bizerte wonen in zo'n wijk en moesten dus water kopen. Iemand hier in Nederland heeft het op zich genomen om geld in te zamelen voor deze gemeenteleden en wij waren dan ook blij dat wij dit jaar opnieuw een grote gift konden geven. Deze keer voor water en levensmiddelen. De gemeenteleden danken iedereen uit de grond van hun hart voor jullie medeleven.

Meer giften zijn welkom onder vermelding van **'HUISGEMEENTE TUNESIE'**.

Mocht je willen bijdragen aan de kantoor- en productiekosten van de nieuwsbrieven dan graag onder vermelding aangeven **'ALGEMEEN'**.

Wil je persoonlijke ondersteuning geven aan Sifra Essid dan kan dat onder vermelding van **'PROJECT VERZOENING'**.

Beni Friedman is met zijn vrouw Naomi en 3 kinderen werkzaam in Jeruzalem.

Er vindt een grote verandering plaats in hun leven.

Beni richt zich op het fulltime dienstbaar zijn voor hun huisgemeente en bediening door zijn betaalde baan op te zeggen en afhankelijk te worden van giften.

Voor hen is dit een grote stap in geloof omdat het dagelijks leven in Israël erg duur is.

Je gift is welkom onder vermelding van **'UW VOLK IS MIJN VOLK'**.

**Kantoor van de Stichting Cornerstone:
KOPERWIEK 108,
3766 AK SOEST.
TEL. 035 588 03 13 OF 06 347 144 32
Kamer van Koophandel 41190181
RSIN nummer 8058.93.957**



U kunt uw gift storten op rekeningnummer IBAN:
NL28INGB0000318452
T.n.v. Stichting Cornerstone **o.v.v. projectnaam**
Heel hartelijk dank voor alle giften die al gegeven zijn!
Voor financiële vragen kunt u terecht bij de penningmeester:
André Schaap: info@as-administraties.nl



**RUST, MIJN ZIEL! UW GOD IS KONING,
HEEL DE WERELD ZIJN GEBIED;
ALLES WISSELT OP ZIJN WENKEN,
MAAR HIJ ZELF VERANDERT NIET.**

**IEDER WOELT HIER OM VERAND'RING,
EN BETREURT ZE DAG AAN DAG,
HUNKERT NAAR HETGEEN HIJ ZIEN ZAL,
WENST TERUG 'T GEEN HIJ EENS ZAG.**

**RUST, MIJN ZIEL! UW GOD IS KONING,
IN ZIJN HANDEN LIGT UW LOT;
ZIE, HOE ALLES HIER VERANDERT,
EN VERTROUW ALLEEN OP GOD.**