



NIEUWSBRIEF EN GEBEDSPUNTEN VAN STICHTING CORNERSTONE JANUARI 2024

Thema: FOCUS

Jesjoea verkondigde het evangelie van het Koninkrijk
(Mat. 4: 23).



*“Als Uw Woord zich ontvouwt,
schenkt het licht, brengt het eenvoudi-
gen tot inzicht”* *Psalm 119: 130*

INHOUD

Persoonlijk Bericht van Sifra Essid

Spreekbeurten / cursus - *Sifra*

Focus - *Sifra*

Persoonlijk bericht van Beni Friedman

Persoonlijk Bericht van Micha Essid

Dank- en Gebedspunten

Gebed voor Israël en de Volken

Giften en Projecten

TIJDENS HET SCHRIJVEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF IS DE OORLOG TUSSEN ISRAEL EN DE HAMAS IN VOLLE GANG. IEDERE DAG ZIJN ER NIEUWE ONTWIKKELINGEN.

WANNEER DE NIEUWSBRIEF BIJ U IN DE BUS VALT, KAN DE SITUATIE VOLKOMEN ANDERS ZIJN. IN DE WORTELS VAN STICHTING CORNERSTONE ZIT VERZOENING TUSSEN JOOD EN ARABIER. WIJ BIDDEN DAT HET KONINKRIJK VAN GOD ZICH IN DEZE VERDRIETIGE EN CHAOTISCHE SITUATIE SNEL VERSPREIDT ONDER JOOD EN PALESTIJN EN ALLE ARABISCHE BEVOLKINGSGROEPEN IN HET MIDDEN OOSTEN EN NOORD AFRIKA.

PERSOONLIJK BERICHT - SÍfra Essid

Ik kreeg er kippenvel van. Eind oktober stuurde ik een filmpje naar een leider van een huisgemeente in Noord-Afrika om hem te bemoedigen in de situatie in het Midden-Oosten, die hen zeker niet onberoerd laat.

De situatie van de Noord-Afrikaanse gelovigen die niet vastzitten in de vervangingstheologie, maar zich bezighouden met de God van Abraham, Isaak en Jakob en het plan van God met Israël, is moeizaam. De nieuwsberichten die zij ontvangen zijn via Al Jazeera en die zijn heel eenzijdig en gewelddadig. Er wordt uitsluitend bericht over wat Israël doet tegen de Palestijnen en dat geeft een vertekend beeld.

Ik herinner me de tijd dat ik zelf in Tunesië woonde en dagelijks naar het journaal keek. Iedere dag een druppeltje nieuws van de agressor Israël en je hele perceptie wordt misvormd. Toen ik in Nederland in een samenkomst naar een preek luisterde bemerkte ik dat ik Israël niet meer kon zien als Gods geliefde volk en daarmee ook geen oog meer had voor de beloften van God voor Israël. Ik kan het de bevolking in de islamitische wereld dus niet kwalijk nemen dat zij pro-Palestijn en pro-Hamas zijn. Het is onwetendheid en zij kunnen er niets aan doen.

De positie van onze broeders en zusters in de moslimwereld is erg moeilijk.

Zij weten dat het anders is, maar zij worden dagelijks gevoed met geweld en de oorlogshandelingen van Israël, waarin de Palestijnen voortdurend het slachtoffer zijn. Ook worden zij aangevallen door hun broeders die geloven dat de Christenen Gods uitverkoren volk zijn i.p.v. Israël als eerste. Zij kunnen zich niet uitspreken, want dat betekent vervolging.

Jaren geleden stond er op een dag de politie voor de deur bij ons huis in Tunesië.

Of ik mee wilde gaan naar het bureau. Wij waren bezig met de voorbereiding van grote Kerstfeesten. Ook moslims weten dat wij Kerstfeest vieren en zij vinden het prachtig om uitgenodigd te worden voor een groot feest met gezelligheid en eten. Voor ons was het altijd een uitgelezen kans om het evangelie te vertellen.

Ik wist totaal niet wat ik verkeerd had gedaan waardoor ik op het politiebureau uitgenodigd werd. Ik besloot om de naïeve buitenlandse vrouw te spelen tijdens de urenlange ondervraging. Er was een klacht tegen ons ingediend op het bureau.

Waar hadden wij de ster vandaan die ons raam verlichtte? Wist ik wel dat ons leven gevaar liep? Ik wist niet waar zij het over hadden. Ja, er

hing een ster in ons raam als uitnodiging voor het feest. Feesten is niet verboden, een samenkomst houden wel. De politie moest mij duidelijk maken dat het de ster van Israël was (de Davidsster) en dat ik die zo snel mogelijk moest verwijderen. Ik was niet pro-Israël en ik was mij hier helemaal niet van bewust.

Deze druk ervaren onze broeders en zusters voortdurend. De samenkomsten van een huiscgemeente zijn dan ook altijd feestjes of familiebijeenkomsten.

Als bemoediging in die enorme niet-aflatende druk stuurde ik een filmpje met een bemoedigende uitleg van de Bijbel en het plan van God voor het herstel van de tent van Abraham: Jood en Arabier.

Ik kreeg een filmpje terug over de 99 schapen en de herder van de kudde die op zoek ging naar zijn ene schaap, dat verloren was. Een herder die zijn kudde in de stal/in de steek laat en er alles aan doet om zijn ene schaap te vinden.

Ik, moslim, dat ene schaap, zo verloren. Die liefdevolle herder die Israël als kudde heeft, maar die door de woestijn trekt, over bergen, over muren, wilde dieren trotseert, door de brandende zon om die ene moslim te vinden en naar zijn kudde te brengen, naar de stal. Wat een onvoorstelbare, ongeloofelijke liefde heeft de Herder voor die ene moslim in de moslimwereld.

Het gaf mij kippenvel.



Israël en Hamas in oorlog: oorlogsmisdaden, dood, verderf en een onnoemelijk verdriet. Strijd, haat, bitterheid en depressiviteit liggen op de loer. Maar wat is de focus van deze leider van een huiscgemeente? De liefde van de Herder voor één schaap! Voor hemzelf. En de diepe dankbaarheid dat hij onderdeel is van de kudde: Israël.

Geborgen in die liefde kan de storm van deze tijd waarin wij leven geen vat op ons krijgen. De Herder brengt mij en jou thuis in de kudde.

SPREEKBEURTEN/CURSUS SIFRA

Spreekbeurten:

7 januari 2024 om 10:00 uur Windkracht 5, Bunschoten-Spakenburg

Cursus in Papendrecht:

Donderdag 22 en 29 februari en 7 en 14 maart 2024 om 19.30 uur.

Onderwerp: Spiegeling in de 10 woorden of 10 geboden: de leefregels die leven geven. Als medeburgers in het Koninkrijk van God is het goed dat wij de grondwet kennen en er uit leven. Deelname € 40,= per persoon. Informatie en opgave: sifraessid@gmail.com

Sifra kan uitgenodigd worden om over de volgende onderwerpen cursus te geven:

- Een introductie in Bijbels denken naar aanleiding van de Bijbelse Feesten: persoonlijke heiliging
- Veilige grenzen aangereikt door de 10 leefregels of 10 geboden: spiegeling in de 10 woorden en in je eigen leven
- Identiteit van een burger in het Koninkrijk van God: de zaligspreekingen in de Hebreeuwse structuur

FOCUS



FOCUS OP JESJOEA, HET LEVENDE WOORD.

Hoogleraar Jan Rotmans zei enkele jaren geleden al: 'Wij leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.' Alles is in beweging en de oorlog in het Nabije Oosten

laat iedereen voelen dat wij in een belangrijke tijd leven. Een tijd waarin wij richting moeten bepalen, omdat alles verandert.

Ik krijg vragen als: Wie heeft het bij het rechte eind? En: Wat is de waarheid?

Psalm 119: 130 zegt: '**Als Uw woord zich ontvouwt schenkt het licht, brengt het eenvoudigen tot inzicht.**' Wat is dat: ontvouwen van het woord?

Psalm 119 geeft daar zelf een goed voorbeeld van. Het begint in vers 1 met het begrip “Thora JHWH”, de wet van JHWH. Thora of onderwijzing/leefregels is het omvattende hoofdbegrip. Als de psalmist het woord Thora ontvouwt zoals men een veelkleurige diamant van alle kanten bekijkt, gebruikt hij allerlei begrippen om Thora te omschrijven: getuigenis (heeft met het verbond te maken) of richtlijn, gebod of voorschrift, inzetting of wet, weg vs.3, waarheid vs.43.

Hoe meer details hij geeft door Thora te omschrijven, des te meer begrijpen wij wat het woord Thora inhoudt. Het verdiept en verrijkt onze blik op de 5 boeken van Mozes waar de Profeten, Geschriften en het vernieuwde verbond (Nieuwe Testament) op gefundeerd zijn.

Het ontvouwen van het Woord geeft ons inzicht. Het Hebreeuwse woord (bin) dat gebruikt wordt voor “inzicht” betekent: onderscheid geven. Het Arabische woord hiervoor is praktisch identiek aan het Hebreeuws en dat betekent ook: scheiding maken. Doordat het Woord inzicht geeft, kunnen wij onderscheiden. Psalm 119 gebruikt het woord (bin) ‘onderscheid geven’ wel 10 keer. In al onze vertalingen hebben de vertalers hun uiterste best gedaan om het zo goed mogelijk te omschrijven: vers 27 verstaan of begrijpen, vers 34, 73, 125, 144 en 169 geef mij verstand/inzicht, vers 95 ik geef acht, ik blijf bedacht of ik let op en vers 100, 104 en 130 inzicht verwerven.

In het boek Daniël is (bin) onderscheiden een sleutelwoord. Het komt er 19 keer in voor, zoals in Daniel 9:2 waar geschreven staat: ‘Daniel lette op/liet zijn aandacht vallen op het getal van de jaren in het woord van JHWH’. Daniel kon de tijd waarin hij leefde verstaan door ‘nauwkeurig acht te geven’ tijdens het lezen van het Woord van God.

Dat inzicht wordt volgens Psalm 119 gegeven aan eenvoudigen: zij die onbevangen, onbevooroordeeld of ontvankelijk zijn. Het heeft een link met Mattheus 5: 3 waar staat Gelukkig ben je als je arm van geest bent, want je hebt het Koninkrijk van de hemelen. Het is niet ‘mijn beter weten’ op de troon, maar ‘God’ op de troon. Zijn Woord staat boven mij en legt zichzelf uit als ik ontvankelijk ben en mij eraan wil onderwerpen.

Psalm 1 en 2 zijn nauw met elkaar verbonden. Dat blijkt uit het feit dat in het Hebreeuws dezelfde woorden worden gebruikt. Daarmee zijn Psalm 1 en 2 de basis van het Eerste Boek Psalmen (Psalm 1- 41) en daarmee voor het hele Psalmenboek (wat bestaat uit 5 delen).

Een woord dat in beide Psalmen gebruikt wordt is (haga). In Psalm 1 wordt ‘haga’ vertaald met ‘mediteren’ of ‘overpeinzen’. In Psalm 2 is dat ‘zinnen’ of ‘bedenken’.

In het Hebreeuws is dat hetzelfde woord. Dat overdenken kan dus positief of negatief ingevuld worden. Het eerste overdenken is de Thora

van JHWH. Het tweede is gekeerd tegen JHWH en Zijn Gezalfde, tegen Zijn plan. Wij hebben de keuze: leven wij in deze tijd van verandering met of zonder de openbaring van het Woord van God.

Daniel 11: 33 stelt dat 'het volk dat zijn God kent, de verstandigen onder het volk, de massa tot inkeer brengt'. Dit gaat over de 2^e Tempelperiode. Maar gaat het ook over onze tijd?

En Lucas 3: 4 en 5? Is dat alleen aan Johannes gericht in de tijd van voorbereiding op Jesjoea of ook aan ons? 'Een stem roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht; elk dal zal worden opgevuld, elke berg en heuvel geslecht; bochtige wegen worden recht, oneffen paden vlak; en alle mensen zullen de redding zien die van God komt.'

Wij roepen en laten onze stem klinken zodat velen in deze tijd voor de terugkomst van Jesjoea de redding zien die God gegeven heeft in Jesjoea.

BENI FRIEDMAN

Met mijn vrouw en 3 jonge kinderen woon ik in Israël. Ik ben een Messiaanse Jood. Ik werkte vroeger als professionele gids, maar tot een enkele week voor de slachting van 7 oktober werkte ik bij het Bijbelgenootschap in Israël.

Ik nam ontslag om opnieuw in het toerisme te gaan werken bij een organisatie die groepen naar Israël brengt om hen het Land van de Belofte te laten zien dat God gegeven heeft aan de afstammelingen van Abraham, Isaak en Jakob (Israël).

Ik werkte 10 dagen met een groep dat in het land was voor het Bijbelse Loofhuttenfeest en de laatste dag van het Feest ging ik naar huis om met mijn familie de 8^{ste} dag te vieren. Wij zaten in onze loofhut (soeka) die avond, hadden gasten en ontspanden ons en wij hadden een fijne tijd samen. Toen de avond voorbij was hadden wij geen idee ervan dat we, als we de volgende ochtend wakker zouden worden, ons leven en dat van alle Israëli's voor eens en voor altijd veranderd zou zijn!

Om 6.30 uur op 7 oktober veranderde de hele staat Israël in oorlogsgebied, omdat Hamas de Israëliische kibboetsiem rond Gaza infiltreerde en 1400 mannen, vrouwen en kinderen slachtte. Iedereen die op kantoor werkte, buitenshuis of thuis zou wekenlang niet terugkeren naar hun werk en iedereen die in het toerisme werkte had geen werk meer totdat de oorlog zou eindigen of totdat mensen zich weer veilig genoeg

zouden voelen om naar Israël te reizen voor een tour.

Toen ik mij realiseerde dat ik geen werk meer had en dus geen inkomsten voor onbepaalde tijd, besloot ik dat het tijd was om iets te doen dat ik voor volgend jaar gepland had. Ik besloot mijn gezin mee te nemen naar de Verenigde Staten om vaart te zetten achter het plan mij aan te sluiten bij een organisatie die ons zou helpen met onze visie voor Verzoening tussen Jood en Arabier.

Toen ik een jonge man was, maakte ik een reis naar Nederland om een vriend van mijn vader (gezegend is zijn nagedachtenis) te ontmoeten die de organisatie Cornerstone leidde en zich bezig hield met Verzoening tussen Jood en Arabier. Toen ik zijn kantoor binnen liep, vertelde Mochtar Essid (gezegend is zijn nagedachtenis) mij over zijn Joodse en Arabische vrienden die hij overal ter wereld had.

Ik zei hem dat hij mooie verhalen had, maar ik zou niet weten hoe zoiets ooit zou kunnen gebeuren, omdat veel Arabieren over de hele wereld opgevoed worden met haat voor Israël en de Joden.

Toen vertelde Mochtar mij over de tijd dat hij uitgenodigd was om in de Knesset (het Israëlische Parlement) te spreken. Hij stond op voor mensen die ik hardvochtig en sterk overtuigd zou noemen en nam het moment waar om hen (de Knesset) te onderwijzen over het verbond dat God met hen (Israël) gemaakt heeft en ook met het land waar zij in wonen. Toen Mochtar zijn toespraak beëindigde hadden de meeste Knessetleden tranen in hun ogen vanwege zijn woorden die recht door zee waren en eigenlijk alleen bestonden uit aanhalingen uit de Bijbel van de beloften van God.

Op dat punt vroeg ik hem wat hij had gezegd en hij vertelde mij dat het belangrijkste was geweest dat hij zijn speech beëindigd had met : Als de Arabische wereld het concept ontvangt van wie God is en wie zijn uitverkoren volk is, zijn zij degenen die naast de Joden staan, zelfs tot het punt om vóór hen te gaan staan en de kogels op te vangen. Als de Joden dit zien, iemand die hen eerst wilde doden en dan voor hen zouden gaan staan, zou dit de harten veranderen van de Israëli's en de Joodse gemeenschap wereldwijd om de Messias lief te hebben. Zo ziet ware verzoening er uit.

Nu de tijd er is dat het steeds moeilijker wordt om Joods te zijn en buiten Israël te leven, is het belangrijk om deze houding naar de Joodse gemeenschap te tonen zodat zij zien dat zij niet alleen staan en dat zij vrienden hebben die hen oprecht liefhebben.

Dat wij met deze organisatie gaan samenwerken heeft deels als reden in staat te zijn het werk dat mijn vader en Mochtar (gezegend is hun

nagedachtenis) begonnen, voort te zetten om de Joodse gemeenschap wereldwijd te verzekeren dat God nog steeds in de levens van iedereen werkt, speciaal in de nakomelingen van Abraham.

God heeft duidelijk een plan uitgezet voor Joodse en Arabische gelovigen in Messias Jesjoea om heil naar de wereld te brengen en Hij beschrijft Zijn visie duidelijk in Jesaja 19: 21- 25: Zo zal de HEER zich aan Egypte openbaren. Op die dag zal Egypte de HEERE kennen en Hem dienen met slacht- en meeloffers, zij zullen Hem geloften doen en die volbrengen. De HEER zal Egypte slagen toebrengen. Hij zal slaan en helen; zij zullen naar Hem terugkeren. en Hij zal hen verhoren en genezen. Op die dag verbindt een weg Egypte met Assur: Assur komt dan naar Egypte en Egypte naar Assur en samen met Assur zal Egypte de HEER dienen. Op die dag zal Israël als derde naast Egypte en Assur staan, een zegen op aarde. De HEER van de machten zal hen zegenen met de woorden: 'Gezegend zijn Egypte, mijn volk, Assur, het werk van mijn handen, en Israël, mijn erfelijk bezit.'

Israël zal op een dag wakker worden en haar Messias Jesjoea volledig in overgave dienen, waar Israël ook voor geschapen was. Zoals geschreven staat in Romeinen 11: 25-27: Ik wil u niet onkundig laten van dit geheim: de verstening die over een deel van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de grote massa van de heidenvolken is binnengegaan. En zo zal tenslotte heel Israël gered worden, volgend de woorden van de Schrift: *Uit Sion zal de redder komen en Hij zal de goddeloosheid uit Jakob verwijderen. Dit is het verbond dat Ik met hen zal sluiten, wanneer ik hun zonden heb weggenomen.*

Mogen deze woorden ons tot bemoediging zijn in deze moeilijke dagen en mogen wij allen er voor kiezen om elkaar lief te hebben en bewogen te zijn voor elkaar, omdat dat betekent dat wij volgelingen zijn van de Messias. Johannes 13: 35 zegt: Daaraan zal iedereen zien dat jullie volgelingen van Mij zijn, als jullie onder elkaar de liefde bewaren.

Sjaloom en zegen uit Israël!
Beni en gezin.

Stichting Cornerstone wenst allen:

Gods zegen in **2024**

PERSOONLIJK BERICHT - Micha Essid

Beste vrienden,

Eind september was ik samen met een vriend in Israël waar ik was uitgenodigd voor de conferentie **“All Nations Convocation” in Jeruzalem. Het thema van de conferentie was Jesaja 19:23-25, verzoening tussen Jood en Arabier.** Wij vierden met elkaar het 30-jarig bestaan van deze conferentie en dit thema.

De vriend die met mij meeding had niet eerder een kans gekregen om Israël te bezoeken. Voor hem was het een ontzettend leerzame reis waarbij hij een veel genuanceerder beeld van Israël heeft gekregen dan dat hij voorheen had. Samen met mij op reis gaan naar Israël is immers anders dan anders. Het begon dit keer al op Schiphol waarbij wij als enige een ‘voorkeursbehandeling’ kregen vanwege mijn Arabische achtergrond. Zo mochten wij na ondervragingen niet naar de gate toe waar de rest van de passagiers zich voor de vlucht verzamelden, maar moesten wij ons melden bij een andere gate. Hier werden wij opnieuw ondervraagd en moesten wij ons ter controle uitkleden om van top tot teen te worden onderzocht. Omdat wij ons hierna niet tussen de andere passagiers mochten begeven, werden wij onder toezicht van de beveiliging naar het vliegtuig gebracht. Mijn vriend was echt op en top een Israël-fan, maar dat beeld veranderde al vrij snel, omdat hij met mij nu zelf ervoer dat Arabieren anders dan anderen worden behandeld.

Alhoewel dit als discriminatie aanvoelt, moet ik zeggen dat ik er persoonlijk weinig last van heb.

Ik weet als zoon van onze Vader en burger van Zijn Koninkrijk wie ik ben en waar ik thuis hoor. Bovendien werk ik in de beveiliging en weet ik dat men zich moet houden aan bepaalde procedures en je maar beter gewoon kan meewerken. Toch ervaar ik natuurlijk wel stress. Zo hou ik er altijd rekening mee dat een directe vlucht naar Israël niet vijf uur duurt, maar kan oplopen tot tien uur vanwege alle controles en ondervragingen.

Gelukkig hadden wij dit keer op het vliegveld in Tel Aviv weinig moeite om door de douane te komen. Mijn vriend en ik werden wel van elkaar gescheiden, maar de ondervragingen duurden een uur en daarna wij werden weer snel met elkaar herenigd. Na deze eerste (schokkende) ervaring zei mijn vriend: Micha, weinig mensen begrijpen dat Arabieren oneerlijk worden behandeld. Het degraderen van mensen en het gevoel van minderwaardigheid dat hierbij komt kijken, omdat je niet bij het gewone volk hoort, begrijp je pas als je het zelf ondergaat.

De conferentie was inspirerend. Het is bijzonder om te zien dat er zoveel gelovigen uit allerlei volkeren komen om de God van Israël te aanbidden en voorbede doen voor Israël en de naties die ieder een vertegenwoordiger sturen. Naast de Israëli's die aanwezig waren, ontmoetten wij ook Arabieren uit Tunesië, Algerije, Egypte, Jordanië en Libanon. Ook nu was mijn vriend verbaasd vanwege de verhalen van de Arabieren die soms met gevaar voor eigen leven Israël bezochten. De meesten van hen doen dit in het geheim. Hij was met name verrast over het feit dat, ondanks dat Israël hen wantrouwt vanwege hun islamitische afkomst, zij toch bereid zijn om met veel moeite het land te bezoeken en Israëli's liefhebben.



Tijdens de conferentie mocht ik samen met twee andere broeders en een zuster Tunesië vertegenwoordigen. Aangezien ik in mei, na 9 jaar, Tunesië had bezocht, heb ik vooral mijn perspectief gedeeld over hoe het was om als Europeaan in Tunesië te zijn en dat wij als gelovigen uit het westen kunnen leren van de Tunesische gelovigen die door de nodige strijd en benauwdheden heen, weten te

volharden en vrucht dragen voor Gods Koninkrijk.

Ook werd ik betrokken bij de bijeenkomsten van de leiders die uit de gebieden van de heerbaan komen. Hier zaten Joden en Arabieren bij uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. *Tijdens deze ontmoetingen werd het leven van mijn vader geëerd en het werk dat mijn ouders gedaan hebben. Zij waren vanaf het begin (30 jaar geleden) betrokken bij deze conferenties. Hoe mooi is het om de vrucht van hun werk te zien en mee te maken dat Geest-gevulde Joden en Arabieren oprecht van elkaar houden en elkaar als één familie zien, zonder aanzien des persoons!*

Aansluitend aan de conferentie zijn wij op pad gegaan met een vier-

daagse gebedstour waarbij wij in de voetstappen van koning David traden, van de grot van Adullam en Hebron tot Ein Gedi. Ook hebben wij de grens van Israël met Gaza en Egypte bezocht en de grens van Israël met Syrië en Libanon, waar wij baden voor een doorbraak van de heerbaan in deze landen en gebieden. Deze gebedsreis ervaarde ik als profetisch en het heeft mij veel nieuwe inspiratie gegeven.

Naast de conferentie heb ik tijd gehad om af te spreken met een Joodse broeder en Nederlandse zuster die in Israël wonen. Tijdens deze ontmoetingen hebben wij gesproken over de enorme polarisatie die net, zoals overal in de wereld, nu ook in Israël aan het toenemen is. De geest van het links- en rechtsextremisme groeit dusdanig snel waardoor men in Israël bang was voor een burgeroorlog. De verwachting van hen was dat Israël door oordelen geraakt zou gaan worden omdat de geest van Babylon in macht toeneemt. Ik concludeerde dat als de vijanden van Israël, Israël wilden aanvallen de kans zeer aannemelijk was dat dit nu zou gebeuren omdat Israël door de polarisatie erg was verzwakt. Precies een week na onze terugkomst in Nederland viel Hamas Israël binnen.

De toorn van de koning is als het brullen van een jonge leeuw (Spr. 19:12a)

Wanneer je de tactieken van de duivel kent, dan weet je dat hij ons als kinderen Gods aanvalt op de momenten dat wij zwak zijn. Juist op die momenten wanneer wij hard hebben gewerkt en uitgeput zijn van alles wat wij hebben meegemaakt, slaat hij toe.

De duivel slaat ook toe wanneer wij met onze hartgesteldheid niet goed gefocust zijn op God.

Het is goed om ons hiervan bewust te zijn, want dat helpt ons om scherp te blijven zodat wij ons niet laten overvallen door de sluipmoordenaar die rondgaat.

Niet alleen individuen, maar ook volkeren kunnen in slaap worden gestust. Ik geloof dat dit ook het geval was met Israël voor de terreurdaad van Hamas. Overal was immers zichtbaar dat Israël over het algemeen maar al te graag de westerse cultuur in haar goddeloosheden uitleeft, in plaats van de voorschriften van God. Hoewel er gelovigen in Israël zijn, die zich dit bewust zijn en anderen waarschuwden, was dit helaas niet genoeg om Israël wakker te schudden uit hun slaap. Op zaterdag 7 oktober viel Hamas Israël binnen en werd het volk wakker geschud zoals niemand dat had kunnen bedenken.

De dagen na het uitbreken van de oorlog zat iedereen hoog in de emotie wat natuurlijk begrijpelijk en menseigen is. Toch moet ik zeggen dat

ik tot op heden de stem van God mis die door Zijn kinderen hoorbaar moet zijn. Ook tijdens de demonstraties en solidariteitsevenementen waarbij ik aanwezig was op o.a. de Dam. Er was daar veel steun voor Israël, maar ik miste de oproep tot verootmoediging en bekering tot God. Nog sterker gezegd: God werd helemaal niet genoemd en werd zoals gewoonlijk aan de kant geschoven. Ik hou van Israël, maar ik heb niet meegezongen met



de liederen omdat ik principieel tegen het afwijzen en negeren van God ben, wat keer op keer een pijnlijk gegeven is.

Ik zeg dan maar altijd zo: God is een God die opkomt voor de eenzame, ellendige, de geringe en verdrukte juist omdat Hij als geen ander weet hoe het is om in de positie te verkeren waar je vergeten, verlaten en bewust genegeerd wordt.

Zou het kunnen dat het publiek (Jood en niet Jood) zich afvroeg waar God was en waarom God Israël niet had beschermd? Ik zeg u, God was zich terdege bewust van de plannen die tegen Israël werden beaamd. God wilde Israël hiervoor beschermen. Maar als natie besloot Israël om onder Zijn bescherming weg te gaan door zich te focussen op zaken die in vijandschap met Hem staan. Wij zijn nu woest op Hamas, maar herkennen wij ook Gods emoties van verdriet en verbolgenheid die door deze situatie tot Israël spreekt (Spr. 19:12a)? Deze situatie zou ons op de knieën moeten brengen want daar ligt de sleutel om de ontstane problematiek op te lossen.

Wat ik helaas tot op heden zie, zijn over het algemeen Israël-supporters die ontzettend rechts-nationalistisch zijn ingesteld. Zij denken Israël te supporten door met vlaggen te zwaaien, op de sjofar te blazen en mooie liederen te zingen. Ik zeg u, mooi dat jullie dat doen, maar als wij elkaar en Israël niet op God durven te wijzen, dan heeft het allemaal geen zin. Staat er immers niet geschreven: Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers; als de HEERE de stad niet waakt, tevergeefs waakt de wachter? Alles staat dus met God en valt zonder Hem.

Als gelovigen moeten wij Israël niet slechts naar de mond praten, maar is het onze verantwoordelijkheid om hen te wijzen op God. Israël mag dan wel een bloeiende democratie zijn te midden van een Islamitische omgeving, ze kunnen te midden van de wereld over geavanceerde technologie beschikken en één van de meest sterke legers en de meeste Nobelprijswinnaars hebben: zonder God zijn ze niets, hebben zij geen hoop en zullen zij niet worden gered.

Kortom, wanneer wij echte liefde hebben voor Israël, dan moeten wij met hen huilen en treuren, maar gelijktijdig ook de focus hebben om hen actief te wijzen op God en Jesjoea. Als wij als gelovigen dit nu al niet doen, dan vraag ik mij af wat er van onze steun aan Israël daadwerkelijk echt is en straks overblijft? Echte liefde is immers met elkaar verdriet hebben, maar ook elkaar durven te wijzen op zaken die niet in overeenstemming zijn met Gods wil. Zijn wij als gelovigen uit de wereld bovendien niet afhankelijk van hun bekering (Matt. 23:39/ Rom. 11:15)?

Het huis van hoogmoedigen vaagt de HEERE weg (Spr. 15:25a)

Wat betreft de Palestijnse zaak kan ik voor een gedeelte begrijpen wat zij doorstaan. Verschillende keren toen ik in Israël door de douane werd ondervraagd, zat ik in de wachtruimte met Palestijnen. Een enkele keer sprak ik met hen, probeerde begrip te tonen voor hun situatie en de kans te grijpen om te getuigen over Jesjoea. Ik leefde mee met deze mensen, want zij werden langer ondervraagd dan de kleine vijf uur dat ik daar zat.

Wanneer ik nu kijk naar de supporters van de Palestijnse zaak, dan zijn dat veelal mensen die in onze recente wereldgeschiedenis op de één op andere manier onderdrukt zijn geweest meestal door de blanke overheersers uit het westen. Omdat zij de wereld bekijken vanuit het onrecht dat hen in het verleden is aangedaan, identificeren zij zich met de Palestijnse zaak. Bij deze protesten lopen veel mensen die zich van geen kwaad bewust zijn en denken oprecht op te komen voor gerechtigheid. Hier vallen Arabieren, Turken en radicaal linkse groeperingen onder. Ik begrijp de emotie van deze mensen. Wij uit de westerse wereld denken veelal nog steeds dat wij beschaafder zijn dan mensen met een andere kleur en achtergrond. Binnen het lichaam van Christus is deze mentaliteit helaas ook volop aanwezig.

Maar aan de andere kant, als je met elkaar roept: "From the river to the sea, Palestine will be free", "Globalize the intifada" en oproept tot martelaarschap, dan ben je ongeacht wat jou in het verleden is aangedaan, niet meer onschuldig. Want al



deze leuzen hebben een achtergrond en ondertoon die in wezen oproepen tot goddeloosheid. Dat men onwetend is over dergelijke uitlatingen betekent niet dat ze onschuldig zijn. Dat geldt ook voor christenen die sympathiseren met de Palestijnse zaak en zich niet uitspreken tegen dergelijke leuzen en de daden van Hamas.

Veel Palestijnen roepen al jarenlang op tot de vernietiging van Israël. Zij maken er geen geheim van dat Israël weggevaagd moet worden en voeden hun kinderen op met deze mentaliteit.

In wezen verheffen zij zich boven het Israëliësch volk en denken beter te zijn. Fundamentalisten zien 7 oktober als een offer (toenadering) tot God en hebben niet door dat de ware God gruwelt van hun daden. Daarbij wordt door hun supporters in de wereld over het algemeen het principe van oorzaak en gevolg vergeten. De oorzaak van deze oorlog was de wrede aanslag van Hamas. Het gevolg is dat Israël terugvocht. Niet Israël jaagt de burgers van Gaza de dood in, maar Hamas verkoos als onderdrukker heel bewust deze weg. Ja, God laat het toe dat half Gaza in puin ligt en straft hiermee de hoogmoedigen (Spr. 15:25a). Maar gelukkig komen er ook geluiden op dat er Gazanen zijn die dromen krijgen van Jesjoea. Laten wij met elkaar bidden voor hun bekeering.

Vooruitzicht

In de vorige nieuwsbrief heb ik het gehad over de polarisatie die door de grootmachten op het wereldtoneel aan het toenemen is. Door de huidige problematiek in het Midden-Oosten wordt de polarisatie in de wereld er niet minder op. Wij zien dat de grote machthebbers hun voordeel uit de situatie proberen te halen door invloed uit te oefenen op de strijd tussen Israël en Hamas. De onrust in de wereld neemt daardoor toe.

De situatie in Israël betekent dat wij als heidenvolkeren opnieuw gedwongen worden om onze ogen te focussen op Israël en Jeruzalem. Dat is immers de plek waar God in deze wereld zal gaan ingrijpen. Elke ontwikkeling in het Midden-Oosten brengt ons steeds dichterbij dat moment. Dit maakt deze tijd spannend en beangstigt sommige mensen. Toch zijn wij er nog niet, want er valt nog werk voor Gods Koninkrijk te verrichten. Alhoewel de polarisatie en de onrust is verergerd, geloof ik dat God uit Zijn goedheid en genade de spanningen in de wereld op 'on-hold' zal zetten en de onrust tijdelijk tot bedaren brengt: Hij zal Zijn lot toebedelen aan de machthebbers op een manier dat wij niet verwachten.

Maar, als dit gebeurt, weet dan dat Hij het is die handelt en aan ons laat zien dat Hij de wereld en haar problematiek onder Zijn controle

heeft. Dit zou ons naast hoop, geloof en vertrouwen ook moed moeten geven, omdat wij daardoor zien dat God een goede God is en betrokken is met onze wereld. Daarmee kunnen wij als lichaam van Christus zo'n ademmoment goed gebruiken om ons te herpakken, eenheid te zoeken en ons te focussen op de laatste dingen die nog komen gaan. Weest u zich hier bewust van en denk na over initiatieven die u in lijn van Gods plan kunt oppakken. Bent u inspiratieloos? U heeft net als ik de bediening van de verzoening (2 Kor. 5:18. Spr. 12:20) en volgens mij valt er op dat vlak genoeg te herstellen. Kortom laat je licht schijnen en maak het verschil; zo luiden wij met elkaar het einde van dit tijdperk in en maken wij een definitieve doorbraak van Gods Koninkrijk mogelijk!

Shalom, Salam en Zijn vrede zij met u, *Micha*.

DANK- EN GEBEDSPUNTEN:

> Wij bidden voor **Israël** en de **Palestijnse gebieden** dat het Koninkrijk van God met kracht doorbreekt in deze tijd van chaos.

* Wij bidden voor Beni Friedman en zijn gezin. Juist toen hij zijn baan had opgezegd en weer gedeeltelijk wilde gaan werken als gids brak de oorlog uit en kwamen er geen toeristen. Hij probeert nu fondsen te werven om fulltime te werken in het Koninkrijk van God. Wij bidden voor vrucht op zijn besluit.

* Wij bidden voor de Joden die in de omgeving van de Palestijnse gebieden wonen en terwijl zij gewoon in hun eigen huis zijn, in deze oorlog horen scanderen: 'Dood aan de Joden'. Bid voor vrede die alle verstand te boven gaat en voor onderscheid en inzicht in bedreigende situaties.

* Wij danken God voor de trouw en volharding van Arabische gemeenten in de Palestijnse gebieden. Het zijn kinderen van God die ernstig lijden onder de discriminatie van moslims en met de controles nu ook van de Joodse militairen omdat er aan de buitenkant niet gezien kan worden dat zij de God van Israël, de God van de Bijbel dienen.

* Wij bidden voor de huisgemeente in Beit Jala en daarmee ook voor alle andere Arabische huisgemeenten in Judea en Samaria.

* Wij bidden voor de gemeente van Naim Khoury in Bethlehem en de gemeente van zijn zoon in Oost Jeruzalem. Wij prijzen God dat zij veel jonge mensen bereiken met het evangelie en dat Elvira Khoury een bloeiend vrouwenwerk heeft onder Palestijnse vrouwen die thuis vaak in zeer moeilijke omstandigheden leven.

Wij bidden dat veel Palestijnen in deze tijd de boodschap van de Bijbel begrijpen en wedergeboren worden.

* Wij zegenen Taysir Abu Saada, voormalig lid van de PLO die weder-

geboren is en in Hebron een nieuwe organisatie opstart voor humanitaire hulpverlening in de Gazastrook naast het evangelisatiewerk dat daar gebeurt. In hem zegenen wij de volgelingen van Jesjoea in de Gazastrook.

* Wij danken dat de Vader der heerlijkheid Jesjoea heeft opgewekt uit de doden en hem heeft doen zitten aan zijn rechterhand in de hemel, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden en dat alles onder Zijn voeten is gelegd (Efeze 2: 17- 22). Daarmee verklaren wij dat alle occulte machten die door terreurorganisaties heen werken geen macht hebben, omdat zij onderworpen zijn aan Jesjoea. Wij bidden dat de sluier van het occultisme, die terroristen verblind, verscheurd zal worden, zodat zij de waarheid en het recht zien in Jesjoea.

> In **Tunesië** heerst onder de bevolking een geest van woede over de politiek en de economie. De meeste families kunnen niet rondkomen en hebben niet voldoende voeding. Bovendien moeten zij voor veel levensmiddelen in de rij staan, in de hoop dat te kunnen kopen omdat de aanvoer niet voldoende is. De woede is een voedingsbodem voor extremisme, zeker in deze periode waar El Jazeera de meest vreselijke filmpjes toont van Palestijnse vrouwen en kinderen.



* Wij bidden dat deze president zal moeten wijken door ingrijpen van God en dat er een rechtvaardiger bestuur zal komen.

* Wij bidden voor de gemeenschap van ongeveer 3000 Joden die nog in Tunesië wonen, dat zij gaan beseffen dat zij naar Israël moeten vertrekken. Bid dat zij hun wortels en aardse heiligdommen los kunnen laten en de Tenach gaan lezen én gehoorzamen.

De stad Gabes is zoals zoveel dorpen en steden gewijd aan een heilige die er begraven is en waar op de graven geofferd en gebeden wordt als onderdeel van de volkswisdom. Gabes is gewijd aan Sidi Boulbaba, de kapper van Mohammed. Sommige gelovigen werden om verschillende redenen naar Gabes gestuurd: de een om naar school te gaan, de ander voor een baan en weer anderen voor een bediening.

*Wij bidden dat er eindelijk een huiscemeente zal ontstaan in Gabes en dat zij onderling een bijzondere eenheid zullen ervaren, ondanks dat zij allemaal een andere achtergrond hebben. Wij bidden dat hun liefde voor elkaar een getuigenis zal zijn en dat zij inwoners van Gabes

met het evangelie bekend kunnen maken.

>In **Marokko** zijn de gevolgen van de aardbeving in de Atlas nog steeds groot. Gebed wordt gevraagd dat er meer werkers voor het evangelie naar de Midden Atlas gezonden zullen worden. De Marokkaanse gelovigen hebben gebeden voor hun broeders en zusters in de Midden Atlas, nu wordt gevraagd dat God hen roept om ook te gaan reizen naar die gebieden om een zegen te zijn voor de huisgemeenten daar en hen te versterken met onderwijs en voorbede.

* Wij bidden dat Marokkaanse gelovigen zendeling worden in eigen land.

De boeken 1 en 2 Petrus zijn vertaald in het Tamazight en er is een audio registratie gedaan.

*Wij bidden dat er een enorme kracht spreekt door de tekst voor iedereen die hier naar luistert en dat het Woord een diepe uitwerking heeft in de individuele gelovigen en in de gemeenten.

Er zijn nog al wat geïsoleerde gelovigen, die niet in staat zijn om samenkomsten te bezoeken maar die wel erg veel vragen hebben.

*Wij bidden dat er meer mensen komen om naar hen toe te reizen zodat zij nazorg kunnen geven.

>Wij bidden voor **Libië** en de situatie in de stad Derna na de storm in de maand september jl. De gevolgen van de damdoorbraken en overstromingen zijn desastreus. Er zijn meer dan 11.000 doden en 43.000 ontheemden. Kinderen zijn hun ouders verloren en de gevolgen voor de samenleving zijn ongekend. Wij bidden dat er in de moeilijke omstandigheden geroepen wordt naar God en dat Hij zichzelf openbaart in dromen en visioenen en dat het heil van Jesjoea doorbreekt in deze regio.

Wij zegenen ook alle Libiërs die wedergeboren zijn. Er zijn ook Libiërs die buiten Libië zijn gaan wonen of die buiten Libië tot geloof gekomen zijn. We bidden dat zij leren om voorbede te doen voor hun land en in de bres te gaan staan zodat het Koninkrijk van God zichtbaar wordt in hun thuisland.

>**Algerije**. De gemeenten vragen gebed voor hun overheid. In de eerste plaats dat de personen in overheidsfuncties tot geloof komen in de God van de Bijbel, maar ook dat er meer vrijheid zal komen voor de gemeenten en om te kunnen getuigen van de hoop die in hen leeft in Jesjoea. Wij bidden dat God hen moed en volharding geeft in de moeilijke omstandigheden van het dagelijkse leven en dat hun lijden vrucht draagt met openbaring van Jesjoea en vrede in hun hart in de mensonterende situatie waarin zij leven.

>**Jemen.** De situatie onder de gewone burgers is verschrikkelijk moeilijk. De grote islamitische bewegingen strijden op het grondgebied van dit land onder de stammen van Jemen over superioriteit in de godsdienst. Dat is de reden waarom er een ongekeerde burgeroorlog aan de gang is. Daarom worden er ook raketten op Israël afgevuurd vanaf het grondgebied van Jemen. Ook is transport via de Rode Zee niet veilig. De bevolking lijdt ernstig. 80% van de bevolking heeft materiële hulp nodig, zoals voeding en medicijnen. In de media horen wij hier niets over. Wij bidden dat de bevolking roept naar God en dat Hij hen antwoordt met openbaring van Jesjoea en vrede in hun hart in de mensonterende situatie waarin zij leven.

Wij bidden voor Mohammed. Zijn vader wil hem voor de rechtbank laten be-rechten zodat hij gevangen genomen wordt omdat hij in Jesjoea gelooft. Mo-hammed is al een aantal jaar volgeling van Jesjoea. Met hem bidden wij voor iedereen die vervolgd wordt om hun geloof in de God van de Bijbel.

GEBED VOOR ISRAEL EN DE VOLKEN

Wij bidden de 1^{ste} en 3^{de} zondag van de maand van 19.30 tot 21:00 uur op Koperwiek 108, 3766 AK Soest voor Israël en de volken.

Data:

7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 3 en 17 maart, 7 en 21 april 2024.

Neem voor informatie contact op met Sifra: sifraessid@gmail.com

JULLIE GIFTEN MAKEN ONS WERK MOGELIJK!

Beni Friedman is met zijn vrouw Naomi en hun 3 kinderen werkzaam in Jeru-zalem. Beni richt zich op het fulltime dienstbaar zijn voor hun huisgemeente en bediening, door zijn betaalde baan op te geven en afhankelijk te worden van giften. Voor hen is het een grote stap in geloof omdat het dagelijkse leven in Israël erg duur is. Je gift is welkom onder vermelding van **'UW VOLK IS MIJN VOLK'**.

Mocht je willen bijdragen aan de kantoor- en productiekosten van de nieuws-brieven dan kan dat onder vermelding van **'ALGEMEEN'**.

Wil je persoonlijke ondersteuning geven aan Sifra Essid, dan kan dat onder vermelding van **'PROJECT VERZOENING'**.

De economische situatie in Tunesië is desastreus. Zelfs mensen die een baan hebben bij de overheid moeten een tweede baan erbij nemen om iedere dag te eten te hebben. Onze broeders en zusters werken niet bij de overheid en willen ook niet alleen maar werken om voor inkomen te zorgen. Zij willen tijd overhouden voor persoonlijke relaties om het evangelie te verspreiden of onderwijs uit de Bijbel te geven, of om lofliederen in eigen taal te schrijven. Giften zijn welkom onder vermelding van **'HUISGEMEENTE TUNESIE'**.

**Kantoor van de Stichting Cornerstone:
KOPERWIEK 108,
3766 AK SOEST.
TEL. 035 588 03 13 OF 06 347 144 32
Kamer van Koophandel 41190181
RSIN nummer 8058.93.957**



U kunt uw gift storten op rekeningnummer IBAN: **NL28ING-
B0000318452**

T.n.v. Stichting Cornerstone **o.v.v. projectnaam**
Heel hartelijk dank voor alle giften die al gegeven zijn!
Voor financiële vragen kunt u terecht bij de penningmeester:
André Schaap: info@as-administraties.nl



**LATEN WIJ HOOP HOUDEN VOOR ISRAËL EN
DE BROEDERVOLKEN VAN HET MIDDEN-OOSTEN!**

Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen. Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde. Want de HEERE van de legers zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël!