



Een citaat van Lilius Trotter (een zending die rond 1900 in Algerije zijn roeping vervulde):

‘Een verhaal over oorlogsvoering door Napoleon...Gedurende een winteroffensief probeerde hij de oprukkende vijand op een bevroren meer tegen te houden. De schutters werden opgedragen om op het ijs te richten zodat het zou breken, maar de kanonkogels gleden zonder iets aan te richten over het oppervlak. Hij kreeg een geniale ingeving en commandeerde: ‘Vuur naar boven!’ en de kogels vielen met volle kracht naar beneden en hakten de ijsvlakte in stukken. De strijd was voor die dag gewonnen. In de strijd kunnen wij naar boven schieten, zelfs al voelen wij ons onmachtig en kunnen wij niet van man tot man de overwinning behalen.’

‘Messias als eersteling... want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd.’ (1 Korinthe 15: 23, 25).

1) ‘Hij Die op de troon zit en Die leeft in alle eeuwigheid.’ (Openbaring 4: 10). Wij aanbidden Hem, omdat Hij het leven zelf is en de opstanding. In de onzekere tijden waarin wij ons nu bevinden weten wij dat Zijn Koninkrijk doorbreekt omdat Hij de overwinning al heeft behaald.

2) Wij bidden voor iedereen die ernstig lijdt onder de gevolgen van de Coronacrisis. Habakuk riep om hulp in de nood (Habakuk 1), wachtte totdat God zou spreken, en God gaf hem een visioen (Habakuk 2) en daarna bad de profeet: ‘HEERE, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd, HEERE, Uw werk, behoud het in het leven in het midden der jaren, denk in uw toorn aan ontferming!’ (Habakuk 3: 1, 2). Wij bidden dat onze blik en de ogen van hen die lijden gericht mogen zijn op ‘de God van ons heil.’ (Habakuk 3: 18).



3) (LI) Libië probeert om de soevereiniteit te herstellen. Begeleid door de VN hebben de regeringen van het oosten en het westen van het land hun macht overgedragen aan een eenheidsregering. De minister van buitenlandse zaken Najla al-Mangoush heeft verklaard dat alle buitenlandse strijders die nog in het land zijn moeten vertrekken. Nu het land probeert op te krabbelen uit de burgeroorlog, bidden wij voor de bevolking dat de orde hersteld kan worden en dat dat bijdraagt aan voorspoed en welzijn voor het hele

volk. Wij bidden voor stabiliteit, opdat er verkiezingen gehouden kunnen worden en dat de ontwikkelingen bijdragen aan een doorbraak van het Koninkrijk van God onder de bevolking.

4) (LI) Johannes 1: 4: ‘In het Woord was leven.’ Wij danken God voor de mogelijkheid dat Libische vluchtelingen buiten Libië de kans krijgen om het evangelie te horen. Wij bidden dat zij het Woord lezen en/of beluisteren en dat het in zachte harten valt die ontvankelijk zijn voor het leven-gevende Woord.

5) (LI) Wij bidden voor onze broeders en zusters in het land die lijden onder de druk en de economische omstandigheden. Job bad in zijn nood: ‘U hebt mij leven en goedertierenheid geschonken, en Uw zorg heeft mijn geest bewaard.’ (Job 10: 12). Wij bidden dat zij ervaren in alle nood en isolatie dat God hun genade en leven geeft. Wij bidden voor standvastigheid en hoop.



6) (MAU) Wij bidden voor de Fulani, een semi-nomadenvolk waarvan een klein gedeelte in Mauritië woont. Zij zijn islamitisch, erg religieus en vatbaar voor extremisme. Onder hen zijn opgeleide religieuze leiders. Een enkeling onder hen gelooft in Jesjoea en er is een klein groepje dat elkaar ontmoet. Wij bidden voor hen voor doorzettingsvermogen, voor mogelijkheden om voorzichtig te kunnen vertellen aan anderen over Jesjoea, en voor groei opdat zij opbloeien tot volwassenheid in het geloof.

7) (MAU) ‘Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven.’ (Johannes 11: 25). Wij bidden dat de jonggelovigen de opstandingskracht van Jesjoea ervaren in hun moeizame dagelijkse omstandigheden, dat zij bidden, en dat God leven geeft en wonderen doet in onmogelijke situaties. Wij bidden dat God voorziet in al hun materiële behoeften.

8) (MAU) Wij bidden voor dit economisch arme land dat erg getroffen is door de internationale maatregelen van de pandemie. Wij zegenen president Mohamed Ould Ghazouani en zijn regering, dat zij wijsheid ontvangen om de autoriteit te dragen, de juiste maatregelen te nemen voor herstel en ook dat zij het evangelie horen en hun hart zacht mag zijn om het te ontvangen.



9) (MA) Gebed wordt gevraagd voor onze broeders en zusters die onder de gevolgen van Covid-19 leven omdat zij geen handel kunnen drijven of hun werk kunnen doen en daardoor geen inkomen hebben. Wij bidden dat God voorziet en ook dat zij beseffen dat ‘de mens niet alleen van brood leeft, maar dat hij leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.’ (Deuteronomium 8: 3). Wij bidden dat zij de wonderen van God in hun leven zien en aan anderen getuigen over de hoop die zij hebben in Jesjoea.

10) (MA) Een man vroeg via de website in Tamazight om een Bijbel. Niemand weet nog of de Bijbel is aangekomen bij de man, maar wij bidden dat Jesjoea zichzelf aan hem openbaart als hij leest. Dat

bidden wij ook voor alle anderen die op de digitale manier op zoek zijn naar de waarheid, dat eenieder die zoekt op het pad gebracht zal worden van iemand die wedergeboren is.

11) (MA) ‘Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.’ (Lukas 21: 19). Wij bidden voor volharding van de persoon die de Facebookpagina onderhoudt in Tamazight. Hij en zijn gezin gaan door talloze beproevingen en gezondheidsproblemen. Wij bidden leven over hen uit, dat zij dag aan dag volharden en door God gezegend worden.

Getuigenis: Een jonge vrouw las voor de eerste keer de Bijbel en zei: ‘De antwoorden die ik in de Bijbel vindt zijn zo veel duidelijker en beter dan wat ik op Google vind.’ Wij danken God voor Zijn Woord dat leven geeft en bidden dat deze vrouw doorgaat met lezen en er anderen over vertelt.



12) ‘Nu dan, Israël, luister naar de verordeningen en bepalingen, die ik u leer te doen; opdat u leeft en het land dat de HEERE, de God van uw vaders, u geeft, binnengaat en in bezit neemt.’ (Deuteronomium 4: 1). Wij bidden voor leven voor alle Israëli’s naar de belofte van Ezechiël 37: 14: ‘Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten.’ De staat Israël is gesticht, het land is bevolkt, wij bidden voor de werking van Gods Geest en open harten.

13) ‘Dit is ons grootste getuigenis naar onze omgeving; dat wij als Jood en Arabier samen zijn als broeders in één huis,’ zegt de voorganger van de Messiaanse gemeente in Kiryat Shmona. Psalm 133 zegt daarover: ‘want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.’ Wij danken God voor het getuigenis van leven in Jesjoea dat er door deze gemeente is. Wij bidden ook dat zij iedereen in de omgeving kunnen

helpen die honger lijdt.

14) Wij bidden dat er deze zomer weer kinderkampen gehouden mogen worden voor de kinderen in Bethlehem. Tijdens deze kampen leren zij meer van de Bijbel en zijn ze even weg uit de dagelijkse stressvolle omstandigheden. Ons gebed is dat de Palestijnse kinderen Jesjoea leren kennen en liefhebben, en dat zij hun leven aan Hem overgeven. Wij zegenen de leiders met moed om daar waar mogelijk uit te reiken.

15) Wij zegenen de Israëli’s die uitreiken naar de bedoeïenen-gemeenschappen in de Jordaanvallei en in de Sinaï. Wij bidden dat er naast materiele hulp ook het Woord gesproken zal worden. Jesjoea zegt dat ‘Zijn woorden geest en leven zijn’ (Johannes 6: 63), en wij bidden dat de bedoeïenen tot leven komen in God.



16) Wij danken God dat er Jemenitische vrouwen zijn die op zoek zijn naar het goede nieuws van liefde en heelheid in Jesjoea. Deuteronomium 30: 15: ‘Zie, Ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden.’ Wij zegenen hen, zodat zij kiezen voor het leven in Jesjoea, en zullen getuigen van Zijn opstandingskracht.

17) Wij danken God dat er sinds 2000 in Metulla in Israël Libanese christenen wonen die in contact komen met jongeren van de gemeente in Kiryat Shmona. De voorganger zegt: ‘Dit is ons grootste getuigenis naar onze omgeving; dat wij als Jood en Arabier samen zijn als broeders in één huis. Dat is een zichtbare vrucht van het Koninkrijk.’

Getuigenis: Na te zijn mishandeld was een jonge vrouw getraumatiseerd en gebroken. In die periode hoorde zij het evangelie en kwam tot geloof. Een periode van herstel brak aan. Nu getuigt zij en zegt:

‘Ga je zelf sterven omdat je zondig bent of wil je geloven in iemand die voor jouw zonden gestorven is? De keus is aan jou.’ Het is ongelofelijk wat een hoop, leven en kracht Jesjoea geeft!

18) Tijdens het offerfeest ‘eid el adha’ vindt de pelgrimsreis naar Mekka plaats. Wij weten niet hoe de reisbeperkingen dit jaar zullen zijn vanwege de pandemie, maar we bidden voor eenieder die met hart en ziel verlangt naar deze pelgrimsreis, omdat het vergeving van zonden zou geven en een schone lei om opnieuw te mogen beginnen. Maar Jesaja 53: 5 en 8: ‘Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem...Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden.’ Wij bidden om openbaring voor de pelgrims die verlangen naar vergeving van zonden.

19) 19 juli is het grote offerfeest of ‘eid el adha’ in de islamitische wereld. Ieder gezin of familie slacht dan een schaap in de richting van Mekka en laat het bloed vloeien. Wij bidden dat er een doorbraak in de wereld van de islam mag komen, en dat de ogen geopend worden op het offerlam ‘Jesjoea al Messih’. 1 Johannes 5: 12 zegt: ‘Wie de Zoon heeft, heeft het leven.’ Wij bidden dat het Leven doorbreekt in dit offersysteem.

20) ‘Alle koningen van de aarde zullen U loven, HEERE, wanneer zij de woorden uit Uw mond gehoord hebben.’ (Psalm 138: 4). Wij zegenen Koning Abdoellah II van Jordanië, dat hij de woorden uit de mond van de Eeuwige zal horen. Onlangs werd er een greep naar de macht gedaan door de broer van de koning. Dat is mislukt. Wij bidden voor stabiliteit in het land en dat het een brug blijft naar Israël toe en een zegen in de regio, maar bovenal dat koning Abdoellah II de God van Abraham, Isaac en Jakob zal erkennen en gaan dienen en dat de wedergeboren christenen ruimte krijgen om de blijde boodschap te brengen.



21) Wij zegenen de wedergeboren mensen uit de Islam in Egypte. Sommigen komen samen in kleine huisgemeentes, anderen proberen voorzichtig in het geheim een kerk te bezoeken, en weer anderen leven geïsoleerd. ‘Als ik middenin de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; Uw rechterhand verlost mij.’ (Psalm 138: 7). Wij bidden voor groei in hun benarde omstandigheden en hulp op de juiste tijd.



22) Wij bidden dat de jonge generatie in Saoedi-Arabië die ontevreden is over de regels van de godsdienst op zoek gaat op internet naar een andere kijk op de wereld. Wij bidden dat zij terecht komen op sites waar zij het evangelie horen en de Bijbel kunnen lezen en voor een doorbraak van het Koninkrijk van God.

23) Jona bad in het binnenste van de vis: ‘Uit het verderf trok U mijn leven omhoog, HEERE, mijn God!’ (Jona 2: 6). De Libanezen in Beiroet leven in heel moeilijke omstandigheden en eigenlijke zonder hoop. Na de economische crises, het politiek onbestuurbare land, de explosie in de haven en Corona leven veel mensen op de rand van het bestaan. Internationale hulp is er nauwelijks omdat er besloten is dat het land eerst een redelijk gezond bestuur moet krijgen. Wij bidden voor de inwoners van Beiroet dat zij naar de God van Israël, JHWH, om hulp gaan roepen en dat zij ervaren dat Hij leven geeft te midden van lijden. Wij zegenen al onze broeders die proberen in deze omstandigheden een getuige te zijn.

24) Er zijn meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen in Libanon van wie 90 % onder de armoedegrens leeft. Terug naar hun land kunnen zij niet omdat hun huizen verwoest zijn en er geen bruikbare water- en elektriciteitsvoorzieningen zijn. In de wanhoop bidden wij dat: ‘de adem van de

Almachtige hen levend maakt.’ (Job 33: 4). ‘Blaas over het Syrische volk en maak al Uw beloften over dit volk waar.’



25) (TU) In de krant stond een artikel dat op politiebureaus religieuze minderheden onder druk gezet worden. Daar zijn ook Tunesische christenen onder. Spreuken 8: 35 zegt ‘Wie Mij vindt, vindt het leven.’ Wij bidden dat het Leven van God door de houding en de ogen van hen die geïntimideerd worden heen straalt en dat zij ervaren dat God hun kracht is in moeilijke situaties.

26) (TU) Na 10 jaar revolutie is de economische situatie belabberd. Voor jonge mensen vooral is de situatie uitzichtloos. De nationale aanbidingsgroep is op Facebook begonnen met het plaatsen van video’s met liederen met Bijbelteksten op muziek. Wij bidden dat veel jonge mensen hiernaar zullen luisteren en dat het hoop geeft: hoop doet immers leven. Jesjoea is de hoop die geen politieke leider kan geven.

27) (TU) Vrouwen hebben weinig tijd om zich met geestelijk leven bezig te houden: naast een baan, hebben zij de zorg voor hun gezin en hebben ze te lijden onder de sociale controle. Toch zijn er voorjaar 2021 meer vrouwen dan ooit die met digitale mogelijkheden begonnen zijn de Bijbel te lezen! Omdat vrouwen de spil zijn in families, bidden wij dat God hun de waarheid in Jesjoea openbaart door de teksten heen.

Getuigenis: S. heeft een droom gehad in het huis van haar oma van vaderskant. Zij zag dat sommige van haar neven en nichten naar een deur toe liepen die dicht zat. S. kent Jesjoea en weet dat Hij de deur is. Zij vraagt dat wij voor haar bidden dat zij met haar nichten en neven die zij in de droom zag persoonlijk kan praten om uit te leggen dat Jesjoea de deur is en dat zij naar binnen gaan.



28) (AL) ‘Ook wij moeten voor de broeders het leven geven.’ (1 Johannes 3: 16). Wij bidden voor onze broeders en zusters die het weinige wat zij hebben delen met anderen die het nog minder hebben. Velen lijden ernstig onder de gevolgen van de Coronacrisis. Wij bidden dat God voedsel vermenigvuldigt zodat er voldoende is voor iedereen.

29) (AL) 70 % van de bevolking is jonger dan 30 jaar en uiterst kritisch op de overheid en het politieke klimaat. Wij bidden dat de studenten in hun ontevreden houding op zoek gaan naar waarheid buiten hun eigen denkveld, zoals hun godsdienst en politieke ideologie, en dat zij door persoonlijke getuigenissen, satelliet-tv, internet of facebook in contact komen met Jesjoea die de Waarheid is, en dat ze hun leven aan Hem mogen geven.

30) (AL) Wij zegenen onze broeders en zusters die ‘met Hem begraven zijn in zijn dood en opgewekt in Hem, dat zij in een nieuw leven zullen wandelen.’ (Romeinen 6: 4). In het oog van de overheid leiden zij als burger een voorbeeldig leven, maar worden toch vervolgd omdat zij ‘van godsdienst zijn veranderd’. De valse gevolgtrekking is dat zij geen goede burgers zijn. Wij bidden dat zij ondanks vervolging licht en leven uitstralen en vrucht dragen, en dat de waarheid gezien zal worden.

31) ‘Loof de HEERE, uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, en laat men Uw heerlijke Naam loven, die boven alle lof en prijs verheven is. U bent het HEERE, U alleen, U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger erin, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en U doet dat alles leven, en de menigte aan de hemel buigt zich voor U neer. U bent...en U hebt...en U hebt...U hebt...’ (Nehemia 9: 5-34). Wij prijzen God dat Hij trouw is aan wie Hij is en doet wat Hij belooft (en dat altijd al gedaan heeft!). Zijn Koninkrijk breekt door!