



Schijn bedriegt:



Het jaar 2019/2020 wordt in ons land Nederland gekenmerkt als het jaar waarin 75 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. Provincies en gemeenten in Nederland zijn actief bezig geweest om op belangrijke plekken verhalen te vertellen over de oorlog, opdat het besef vergroot wordt dat onze verworven vrijheden kostbaar maar ook kwetsbaar zijn.

MR. M. ESSID: WETERINGPAD 48, 3762 EN SOEST
MOBIEL: (ALLEEN SMS'EN) +31 6 20606591
E-MAIL: MOKHTAR.CORNERSTONE@GMAIL.COM
U KUNT U GIFTEN STORTEN OP REKENINGNUMMER IBAN: NL28INGB0000318452 VAN STICHTING CORNERSTONE

CORNERSTONE MINISTRIES SOEST, NEDERLAND
E-MAIL: CORNERSTONE.SOEST@OUTLOOK.COM
WEBSITE: WWW.CORNERSTONE-MINISTRIES.INFO
KAMER VAN KOOPHANDEL: 41190181 PENNINGMEESTER:
ANDRE SCHAAP (INFO@AS-ADMINISTRATIE.NL)

Wij leven in een tijd waarin we dankbaar mogen zijn dat we in onze westerse wereld in een zekere vrijheid leven, waarbij we kunnen gaan en staan waar we willen, ons geloof kunnen hebben en recht hebben om onszelf hierin te uitten. We hoeven vergeleken met andere landen in de wereld niet bang te zijn voor vervolging en verdrukking. Ook kunnen we over het algemeen een vruchtbaar bestaan leiden.

Toch vertelt de Bijbel dat we altijd op onze hoede moeten zijn, want schijn bedriegt. Het is namelijk zo dat er in de onzichtbare dimensie van ons universum weldegelijk een strijd woedt. Deze strijd is voortdurend gaande, zelfs al leef je met andere volkeren in vrede. Ook is het zo dat deze strijd zich met name manifesteert tegen hen die ijverig op zoek zijn naar de God van de Bijbel en zoeken naar hoe ze Jesjoea kunnen volgen.

De Bijbel maakt ons verschillende ‘strijden’ kenbaar waar wij mee ‘te dealen’ hebben in deze wereld. Deze strijden staan los op zichzelf maar kunnen ook beïnvloed worden door elkaar.

De 4 strijden die de Bijbel kenbaar maakt zijn als volgt onder te verdelen:

1. De strijd van ons hart tegen de zonde.
2. De strijd tegen hen die Gods onderricht verlaten.
3. De strijd tussen volkeren en mensen.
4. De strijd tegen de geestelijke wereld.

De eerste en meest belangrijkste strijd is de strijd van ons hart tegen de zonde. Wist u dat in de Tora, de blauwdruk van Gods plan, geen enkele keer de duivel voorkomt? We weten natuurlijk dat de slang wordt genoemd in de tuin van Eden, maar pas in Openbaringen wordt hier meer uitleg over gegeven. Dit betekent dat onze eerste en meest belangrijkste strijd niet zozeer tegen de geestelijke machten is, in tegenstelling tot wat we wel vaak denken. Als je erover nadenkt is het wel heel makkelijk om de duivel van alles de schuld te geven. Maar het is eigenlijk zo dat zonde in deze wereld niet door de duivel is gekomen, maar door de mens, dus door onszelf. Daarom zegt Spreuken 4:23: ‘Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de oordsprongen van het leven’. Onze eerste prioriteit, in en door alles heen, is te allen tijde waken over onze hartsgesteldheid opdat we hierin geen zonde toelaten. Dit is onze eerste en belangrijkste strijd.

De tweede strijd is een minder bekende strijd maar desalniettemin wel degelijk belangrijk. Deze strijd wordt zichtbaar gemaakt in Spreuken 28:4 waar staat geschreven: ‘Wie de wet verlaten, prijzen de goddelozen, maar wie de wet in acht nemen, gaan met hen de **strijd** aan’.

Bovenstaande Spreuk maakt ons verschillende dingen kenbaar. Het parallelisme wat in deze spreuk wordt gebruikt is dat de tweede zin, de eerste zin ontkennend omkeert maar ook aanvult. De spreuk vertelt ons iets over hen die het onderricht (grondtekst: de Tora) van God verlaten en over goddelozen prijzen, en het vertelt ons iets over hen die waken (grondtekst: Shamar) om Gods onderricht te doen en over strijd aangaan.

De spreuk laat zien dat mensen die hun best doen om Gods onderricht als leidraad in hun leven te nemen ten diepste een strijd voeren tegen mensen die zeggen dat ze Gods onderricht niet meer nodig hebben en tegen de goddeloze. Een goddeloze zou ik willen omschrijven als een

persoon die zegt: 'ik heb geen redding, geen verlossing en de ware God niet nodig'. Natuurlijk zijn hierin wel verschillende gradaties van goddeloosheid. Hoe uit deze strijd zich nu ten diepste in de praktijk? Een Bijbels voorbeeld wat bij mij naar boven komt is het verhaal van Elia in 1 Koningen 18, waarin Elia als het ware strijdt om te laten zien aan twijfelaars en de goddeloze dat de God van Israël de ware God is en niet de Baal. Elia stelt het volk Israël de vraag in 1Kon.18:21: Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, maar als het de Baal is, volg Hem!

We leven in een tijdperk waarin er in onze samenleving kerken leegstromen en het geloof in de Bijbel vaak belachelijk wordt gemaakt. Aan ons, als gelovigen dus de schone taak om strijd te voeren tegen hen die zeggen dat ze Gods Woord niet meer nodig hebben en de goddeloze. Gaat deze strijd erover dat we anderen moeten doden? Nee, ik denk dat deze wijsheid ons laat zien dat de strijd erover gaat dat wanneer we ons best blijven doen om de Bijbel in onze levens als leidraad te nemen, we ten diepste getuigen dat we het aan het rechte eind hebben en hiermee (in)direct laten zien dat Eeuwige, de God van de Bijbel een Levende God is! De reden van deze strijd is dus om mensen die de boodschap van het evangelie nooit hebben gehoord en twijfelaars toch nog een kans te geven om door onze getuigenis terug te keren naar de Bron van het leven. Deze strijd vergt zelfverzekerdheid om 'echt' te durven zijn, ook al staan we hierin soms eenzaam tegenover een meerderheid die niet gelooft. Ook moeten we ons vrijmoedig genoeg durven te voelen om op de juiste momenten een waarachtig getuige te zijn van die Levende God!

De derde strijd gaat over de strijd tussen volkeren en mensen. De Bijbel zit vol met verhalen van dit soort oorlogsvoering, zelfs engelen komen daarbij aan te pas. Ook vandaag de dag wordt deze wereld gekenmerkt door oorlogen tussen volkeren. Deze oorlogen moeten juist gevoerd worden, want hoe zou het zijn als de geallieerden niet hadden gevochten tegen de nazi's? Hoe zou het zijn wanneer er geen wereldcoalitie was die samen optrok tegen de goddeloosheden van IS? Toch wil ik hieraan toevoegen dat we ons bewust moeten zijn dat Jesjoea ons op een dieper niveau onderwijst hoe we hiermee moeten omgaan volgens de maatstaven van Gods Koninkrijk. Hij onderwijst ons immers: 'Heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u beledigen en vervolgen (Matt. 5:44)'. Hij droeg zelfs zijn discipelen op om niet de wapens op te pakken op het moment dat Hijzelf werd gearresteerd. De Eeuwige had immers op dat moment een dieper doel met Hem (Matt. 26:51-54). Andere recente voorbeelden over mensen die in gevangenschap en oorlog gebruikt werden om een getuigen te zijn, juist ook jegens hun vijanden, zijn natuurlijk Betsie en Corrie ten Boom, maar ook bv. Richard Wurmbrand en zijn echtgenote. God is dus in staat om oorlogen en strijd tussen mensen te gebruiken voor een hoger en dieper doel.

De vierde strijd is een geniepige strijd die de eerdergenoemde strijden allemaal kan beïnvloeden of ertoe kan misleiden. Paulus zegt hierover in de welbekende tekst van Efeze 6:12: 'Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten'.

Deze geestelijke strijd is in staat om ons hart te misleiden tot zonde, om anderen te misleiden om weg te gaan van het geloof, en het is in staat om vernietiging te brengen doordat wereldse machten en krachten de wapens oppakken om andere machten te onderdrukken. Toch is het

MR. M. ESSID: WETERINGPAD 48, 3762 EN SOEST
MOBIEL: (ALLEEN SMS'EN) +31 6 20606591
E-MAIL: MOKHTAR.CORNERSTONE@GMAIL.COM
U KUNT U GIFTEN STORTEN OP REKENINGNUMMER IBAN: NL28INGB0000318452 VAN STICHTING CORNERSTONE

CORNERSTONE MINISTRIES SOEST, NEDERLAND
E-MAIL: CORNERSTONE.SOEST@OUTLOOK.COM
WEBSITE: WWW.CORNERSTONE-MINISTRIES.INFO
KAMER VAN KOOPHANDEL: 41190181 PENNINGMEESTER:
ANDRE SCHAAP (INFO@AS-ADMINISTRATIE.NL)

vaak zo dat het niet de oorlogen aan de andere kant van de wereld zijn die ons het meest persoonlijk raken. Veelal is het zo dat aanvallen vanuit je directe omgeving je meer doen dan wanneer er ergens in de wereld iets gebeurt. Er zijn niet voor niets zoveel tv-programma's zoals 'het familie diner' en 'de rijdende rechter'. Wat ons het meest pijn kan doen is juist als bijvoorbeeld je broers of zussen vijandig naar je zijn, of je ouders niets van je willen weten, je kind dat opstandig is, relaties binnen het huwelijk of vrienden of collega's die je wat aandoen.

Hoe gaan wij als gelovigen nu om met deze strijd, uit onze nabije omgeving, waarvan wij ten diepste weten dat deze strijd eigenlijk niet door mensen wordt gevoerd, maar door de geestelijke machten die ons zo geniepig willen raken?

Ten eerste is het belangrijk om je af te vragen wat nu het doel is van de geestelijke machten om jou op deze wijze aan te vallen? Het doel van de geestelijke machten is kort gezegd: jou te doen laten stoppen. De duivel wil niet dat Jesjoea door jouw leven werkt en dat je effect sorteert voor het Koninkrijk van God. Hij zal er alles aan doen om zijn eigen val te doen laten uitstellen. Daarom valt Hij jou aan op persoonlijke manieren en zal hij er alles aan doen om je geloof te ondermijnen of de weg te blokkeren die jij wilt bewandelen met God. Wanneer je leven geestelijke strijd kent, dan is dat dus een indicatie voor jou dat je op de juiste weg zit. Hierin moet je wel zelfreflectie en onderscheidingsvermogen hebben, want strijd kan ook gewoon ontstaan door je eigen gedrag. Je moet je dus altijd de vraag stellen, komt deze strijd misschien door mijn eigen handelen? Zo ja, dan moeten wij ons hiervan bekeren. Zo niet, dan kunnen we al inschatten dat het veelal om geestelijke strijd gaat.

Waarom zou God geestelijke strijd in je leven toelaten die soms zo pijnlijk kan zijn? Wat is zijn hogere doel hierin? God kan dit toelaten om verschillende redenen:

1. Beproeving (Dat je zelf gaat ontdekken wat je hartsgesteldheid daadwerkelijk is; heb je toch een zwakker geloof dan je dacht, en moet je daardoor sterker leren te worden? Dit geldt voor allen, zie Spreuken 24:10)
2. Loutering (Zie bv. over Jozef die gelouterd werd door Gods Woord, Psalm 105:17-19)
3. Je tot een hoger doel te brengen (Denk aan Jozefs uiteindelijke uitkomst Genesis 50:20)
4. Soms is het hoger dan je kunt begrijpen en moet je God soms gewoon leren vertrouwen (Denk aan Job)

Wat zou nu het juiste antwoord zijn dat we moeten hebben op geestelijke strijd? Ik denk dat het antwoord is dat we in ons proces moeten leren gelijk te worden aan het beeld van onze Leermeester Jesjoea zelf. De intentie van de duivel was om je te vernietigen, maar nu ziet hij dat God het gebruikt heeft zodat je juist tot je doel komt door de geestelijke strijd heen wanneer je stand leert te houden. Wanneer je blijft volharden in geloof zal de duivel daarom van je vluchten (Jakobus 4:7).

Het is een grote opgave voor ons om te leren hoe we moeten omgaan met onze naasten, waardoor geestelijke strijd soms zichtbaar wordt, juist omdat het zo dichtbij komt. Toch hebben we maar één antwoord te geven aan die persoon en dat is: vergeving (Spr.10:12b). Betekent dit dat we niet moeten opkomen voor de waarheid en dat we altijd maar lief en aardig moeten zijn? Ik denk het niet, op de juiste tijd moeten we leren om wat van dingen te zeggen, maar gelijktijdig moeten we ons bewust zijn dat we onze naaste een ander voorbeeld moeten geven door niet

kwaad met kwaad te vergelden (Spr. 20:22). Vergeving is daarom uiteindelijk het enige en juiste antwoord. Het is immers diezelfde vergeving die wij dagelijks ontvangen om zo in onze echte identiteit als kinderen van onze Vader te kunnen wandelen (Matt.6:12). Was het bovendien niet Jesjoea die zei dat je je broeder zeventig maal zevenmaal moest vergeven?(Matt. 18:20-21)

Ook al leven we in een zekere vrijheid in ons land, toch moeten we ons bewust zijn dat er in de geestelijke gewesten eigenlijk helemaal geen vrede heerst. Schijn bedriegt. Bracht niet elke valse Messias in onze wereldgeschiedenis niet eerst valse vrede? Te allen tijde moeten we onze wapenrusting aanhouden en alert zijn op de strijd die op ons pad kan komen. Veel strijd is nu nog onder de radar, maar straks zal het zich op een ander niveau gaan manifesteren. Tegelijkertijd is mijn ervaring dat onze Vader op de juiste tijd momenten van rust en verzadiging geeft, zodat je kunt herstellen en weer klaar wordt gemaakt om de komende strijden weer tegemoet te gaan. Wees je bewust dat zolang de wereld in de staat is waarin zij nu verkeert, je altijd op je hoede moet zijn. Maar vertrouw gelijktijdig op Gods voorzieningen en genade. Hij is een goede Vader die je op de juiste tijd overlaadt met zijn goedertierenheid; je doet verzadigen van het goede, en je verwachtingen en verlangen tot blijdschap zal maken! (Spr. 10:24 en 10:28)

Ik wil afsluiten met een gedicht over vergeving wat ik ooit heb gemaakt voor een verzoeningsconferentie in Turkije tussen Joden en Arabieren:

Reconciliation:

What is the way?
To hate or to love?
Which thing will stay?
Eyes full of anger, or eyes like a dove?

Reconciliation is confusing my mind.
How can I forgive when somebody is not kind?
How can I forgive when somebody hates my brothers, my sisters my friends and family?
How can I forgive when somebody is not wanting me?

What is the way?
To hate or to love?
Which thing will stay?
Eyes full of anger, or eyes like a dove?

The way to the Tree of Life is not easy
There are a lot of voices that are trying to deceive, please I want you to leave me!
So much pain, so many complaints, so much hatred in my heart,
I can't go further anymore, my heart is falling apart..

What is the way?
To hate or to love?
Which thing will stay?

MR. M. ESSID: WETERINGPAD 48, 3762 EN SOEST
MOBIEL: (ALLEEN SMS'EN) +31 6 20606591
E-MAIL: MOKHTAR.CORNERSTONE@GMAIL.COM
U KUNT U GIFTEN STORTEN OP REKENINGNUMMER IBAN: NL28INGB0000318452 VAN STICHTING CORNERSTONE

CORNERSTONE MINISTRIES SOEST, NEDERLAND
E-MAIL: CORNERSTONE.SOEST@OUTLOOK.COM
WEBSITE: WWW.CORNERSTONE-MINISTRIES.INFO
KAMER VAN KOOPHANDEL: 41190181 PENNINGMEESTER:
ANDRE SCHAAP (INFO@AS-ADMINISTRATIE.NL)

Eyes full of anger, or eyes like a dove?

I need a key to redemption,
also to forgive my enemy not forgot to mention.
The key to the Tree of Life is the Blood of The Lamb,
He has given His Life and through that miracle I am learning who I am!

What is the way?
To hate or to love?
Which thing will stay?
Eyes full of anger, or eyes like a dove?
The Torah, the Tree of Life is converting my soul,
When you live by it, it will make you truly whole.

So what is the way....?

Micha Essid

MR. M. ESSID: WETERINGPAD 48, 3762 EN SOEST
MOBIEL: (ALLEEN SMS'EN) +31 6 20606591
E-MAIL: MOKHTAR.CORNERSTONE@GMAIL.COM
U KUNT U GIFTEN STORTEN OP REKENINGNUMMER IBAN:
NL28INGB0000318452 VAN STICHTING CORNERSTONE

CORNERSTONE MINISTRIES SOEST, NEDERLAND
E-MAIL: CORNERSTONE.SOEST@OUTLOOK.COM
WEBSITE: WWW.CORNERSTONE-MINISTRIES.INFO
KAMER VAN KOOPHANDEL: 41190181 PENNINGMEESTER:
ANDRE SCHAAP (INFO@AS-ADMINISTRATIE.NL)