



DE BALLINGSCHAP EN DE EINDTIJD VAN ANTICHRIST.



Naast Egypte en Assyrië behoort ook Jordanië bij de 'heerbaan'.

Elk land in het Midden-Oosten heeft een eigen doel en eigen gaven om de weg klaar maken voor de eindtijd.

Dit keer wil ik de focus leggen op de rol van Jordanië in de eindtijd. Ik hoop dat u na het lezen van dit artikel over ballingschap in de toekomst samen met ons wilt bidden voor vrede en verzoening tussen Israël en de Arabische landen. Wanneer ik deze tekst uit Genesis lees, worden mijn

geloof en mijn hoop voor de toekomst versterkt, omdat ik weet dat wat uit de mond van God komt echt zal gebeuren. "En wat Ismaël betreft, Ik heb u verhoord; zie, Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk maken; twaalf vorsten zal hij verwekken, en Ik zal hem tot een groot volk stellen." (Genesis 17:20)

De getrouwheid van God is reëel en is vele malen bewezen. In de Heilige Schrift kunnen we zien dat God getrouw is en dat zijn Woord waar is. Hebreeën 6:18 zegt dat God niet kan liegen, noch kan hij een onvoorwaardelijke belofte breken. Elk verbond dat hij heeft gesloten, wordt gestand gedaan. Elke belofte of profetie is uitgekomen of zal uitkomen. Getuigenis na getuigenis van Gods getrouwheid zijn te vinden in de Bijbel en deze zijn nog steeds te beluisteren in de getuigenissen van mensen vandaag de dag.

Een advies wat ik u eerst wil meegeven voor ik iets vertel over Jordanië: luister niet naar de media, zij spreken nooit de waarheid over God, over Jesjoea en over zijn liefde en verlossing voor deze wereld!

Edom, Moab en Ammon zullen ontsnappen aan de antichrist. Dat is het huidige Jordanië.

Geliefden, het onderwerp dat ik met u wil bespreken is een specifieke profetie over wat er in de regio Jordanië in de eindtijd gaat gebeuren. Nu is het zeker waar dat wij wanneer we een profetie gaan toepassen op de toekomst een nederige en voorzichtige benadering moeten hebben, omdat nu eenmaal niemand inzicht heeft in alle dingen. Maar laten we om te beginnen eerst eens het laatste hoofdstuk van Daniël bekijken. We lezen hoofdstuk 12, de verzen 8 t/m 10.

"Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn Heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan."

Daniël begreep de dingen die hem geopenbaard waren niet. Maar hier wordt gezegd dat in de eindtijd de heiligen het zullen verstaan, terwijl de goddelozen het niet zullen verstaan. Wel, wij behoren tot de heiligen en wij leven in de eindtijd. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat deze dingen zich voor onze ogen aan het ontvouwen zijn.

Wij weten dat de antichrist komt en dat hij gedurende 7 jaar zal regeren. In Daniël hoofdstuk 9 vers 27, lezen we dat hij op de helft van de 7 jaar (dus na 3½ jaar) de offers zal doen stoppen ... in Jeruzalem, in de tempel. Dat betekent dat om de offers te kunnen doen stoppen, er een tempel én een offerdienst moet zijn en dat de antichrist in de eindtijd ten slotte zijn ware gezicht zal tonen.

“En hij zal het verbond voor velen zwaar maken (= bevestigen), een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.”

In Matteüs 24:15-22 verwijst Jesjoea naar deze profetie in Daniël.

“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”

Jesjoea vertelt hier wat de antichrist gaat doen. Hij zegt dat iedereen in die tijd zal vluchten – vluchten naar de bergen. Hier hebben we een beeld van gelovigen die vluchten. Het zal zo urgent zijn dat je zelfs niet even naar huis kunt gaan om kleding of iets anders op te halen en mee te nemen tijdens je vlucht. En er zullen misschien ook andere mensen zijn, niet alleen gelovigen, die ook wegvluchten. Hoe dan ook, we zien hier een verbinding tussen de dingen die de antichrist doet en de vlucht naar de woestijn.

Laten we dit in gedachten houden terwijl we naar een andere profetie in Zacharia hoofdstuk 14 kijken die ook spreekt over uitgaan of vluchten. Eerst zal ik u de achtergrond vertellen en dan bekijken we samen de moeilijke tekst. Zacharia 14 vertelt over de tijd waarin alle volken zullen optrekken tegen Israël. Uit de tekst is helder dat het gaat over de eindtijd. Dit is het laatste wat zal gebeuren voordat Jesjoea terugkomt. Zoiets is nog nooit eerder gebeurd. Er zijn veel volken die Jeruzalem veroverd hebben door de tijden heen. De Babyloniërs hebben Jeruzalem verwoest. De Romeinen hebben Jeruzalem verwoest. Maar kijk eens wat hier gebeurt. In de verzen 1 en 2 lezen we dat “alle volken tegen Jeruzalem ten strijde” vergaderd worden. Dit ligt nog voor ons in de toekomst. Laten de verzen 1 en 2 lezen.

“Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden.”

Jeruzalem zal vallen! Laat me u iets vertellen, geliefden, de Gemeente heeft de plaats en de rol van Jeruzalem in Gods reddingsplan voor de mensheid niet begrepen en is met een andere visie gekomen die wij nu kennen als de vervangingstheologie. (Deze theologie leert dat Gods plan met Israël is geëindigd en dat de Kerk de plaats van Israël heeft overgenomen). In tegenstelling tot de Gemeente heeft de duivel echter de rol van Jeruzalem en Israël in het plan van God wel begrepen en daarom probeert hij de natie Israël te vernietigen om de voltoering van dat plan te voorkomen. Hij zal dit tot aan het einde toe blijven proberen. Aangezien het reddingsplan voor God dierbaar is, is het ook voor ons belangrijk om het juiste zicht te hebben op Israël.

Een manier waarop je dit kunt zien, is in het Gebed des Heren. Toen de Heer ons leerde hoe te bidden, gaf Hij aan dat we moesten beginnen met de dingen van Zijn Vader en die omvatten drie punten:

Onze Vader die in de hemelen zijt,

Nummer 1- Uw naam worde geheiligd.

Nummer 2- Uw koninkrijk kome.

Nummer 3- Uw wil geschiede!

Weet u dat al deze punten te maken hebben met Israël!?

Het eerste punt is “Uw naam worde geheiligd”, Zijn naam heiligen en Zijn heilige naam in de wereld verkondigen. Lees bijvoorbeeld in Ezechiël hoofdstuk 36: 16-36, en Ezechiël 38: 16-23. Hier vindt u Gods actieplan om Zijn naam te heiligen door de wijze waarop Hij handelt met Israël. Het tweede punt is "Uw koninkrijk kome." Ook dit heeft weer te maken met Israël. Zijn koninkrijk zal komen wanneer Israël Hem zal aanroepen. In Matteüs 23:37-39 spreekt Jesjoea tot het volk van Jeruzalem (en dat waren Joden) en zegt: “Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!” Dit betekent dat Jesjoea pas zal komen wanneer **Israël** hem erkent als de Messias en zal zeggen “Baroech haba beSjem Adonai!” wat in het

Nederlands betekent: “Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren”. En wanneer Hij komt, dan zal dat zijn zoals de bliksem gaat van het Oosten naar het Westen. Iedereen zal Hem zien wanneer Hij komt om Zijn koninkrijk te vestigen. De duivel weet dat hij, wanneer Jesjoea terugkomt, voor duizend jaar gebonden zal worden (Openbaring 20:2) en hij wil dat niet. Hij is als een zenuwachtige brullende leeuw die niet gevangen genomen wil worden. En zo heeft hij door alle generaties heen geprobeerd om de komst van de Heer te verhinderen door het Joodse volk te vernietigen. Hij heeft geprobeerd om iedere Jood - man, vrouw en kind – te vernietigen. Of het nu was door de Spaanse inquisitie, waardoor Joden gedwongen werden hun identiteit te verliezen door zich te bekeren tot het katholicisme, of door de diverse vervolgingen in allerlei verschillende landen door de eeuwen heen. (Als u naar Jeruzalem gaat, dan kunt u daar een museum bezoeken waarin de geschiedenis van deze vervolgingen gedocumenteerd is.) Het is duidelijk dat Hitlers ‘Endlösungspolitik’ tot de belangrijkste pogingen behoort om de Joden te vernietigen!

Maar waarom? Als hij er in geslaagd zou zijn om iedere Jood op de aarde te doden, dan zou er geen Joods volk overgebleven zijn om de woorden van Jesjoea te vervullen: “Gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.” Dit zou Jesjoea hebben tegengehouden om terug te keren als heerser van deze aarde! Ziet u, Jesjoea heeft zich door deze woorden gebonden.

Wat we hier lezen [in Zacharia 14] is de laatste poging om met geweld God en Zijn reddingsplan voor de mensheid tegen te houden. De antisemitische propaganda tegen Israël die zich nu overal op de wereld verspreidt komt oorspronkelijk van de duivel. Hij is de harten van de mensen aan het voorbereiden voor deze laatste periode waarover wij nu lezen in Zacharia 14. Zij zullen opgeroepen worden om op te trekken tegen Jeruzalem en Jeruzalem zal vallen. Dat betekent dat het Joodse leger vernietigd zal worden. Er staat in Daniël 12:7 dat al deze gebeurtenissen tot voltooiing zullen komen zodra de kracht van het heilige volk verbrijzeld zal zijn – wanneer alle volken tegen hen optrekken. De Joden zullen hen niet kunnen tegenhouden. We lezen in Zacharia 14 dat de huizen geplunderd zullen worden en dat de vrouwen geschonden zullen worden, en dat de helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap. Nu, geliefden, deze ballingschap is niet zoals de ballingschap toen de vijanden zoals de Romeinen en de Babyloniërs kwamen en het volk gevangen namen. Het is niet logisch om een halve stad in te nemen en de mensen in ballingschap te doen gaan. Deze ballingschap bestaat eruit dat zij vluchten naar hun ballingschap (Jordanië) voordat de antichrist komt.

In zekere zin is dit gelijk aan wat er tweeduizend jaar geleden gebeurd is waarover Jesjoea in Lucas 21:20-21 tegen zijn discipelen zegt: “Zodra gij Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet... Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen”. Hoe kun je vluchten uit een stad die belegerd wordt? Mensen begrepen dat niet in die tijd, maar wij weten uit de geschiedenis dat de Romeinen kwamen en Jeruzalem belegerden, en in de stad woonden toen ook de gelovigen. Op zeker moment werd de belegering echter tijdelijk opgeheven omdat de keizer was gestorven en dat bood de gelovigen onder de Joden de gelegenheid om te vluchten. Ze gingen naar Pella, in Jordanië. Ze staken de grens over. Hetzelfde gaat nu weer gebeuren zoals we verderop zullen zien in de Schrift. Er zal een vluchtoord zijn in dit gebied.

Hoe gaat een stad dan in ballingschap?

Wanneer de antichrist komt - en wij geloven dat hij komt uit West-Europa - dan zal hij door de Middellandse Zee komen met schepen naar Haifa. Hij zal met vliegtuigen komen van het Noorden en het Westen. En waar zullen de Joden van Jeruzalem heengaan die willen wegrekken? Hoe kom je het snelst uit Israël? Je kunt rechtstreeks naar het Oosten gaan. Je kunt afdalen van Jeruzalem, door het gebied van Jericho (dat net ten noorden van de Dode Zee ligt) en dan steek je de Jordaan over!

Geliefden broeders en zusters, opdat deze profetie vervuld kan worden, moet er vrede zijn met Jordanië en die vrede is gesloten in 1995. Het vredesverdrag van 1995 is een voorbereiding voor wat in de eindtijd gaat gebeuren.

Er staat geschreven in Daniel 11:41 dat Edom, Moab en Ammon zullen ontsnappen aan de antichrist. Dat is het huidige Jordanië. Waarom zullen zij ontsnappen? Is dat omdat het leger van de antichrist niet sterk genoeg is om Jordanië aan te kunnen? Nee. Er is nog nooit een leger geweest dat zo sterk is als dit leger; nog nooit op heel de aarde. Waarom zullen zij Jordanië niet innemen? Omdat het Gods plan is; dat is alles. God zal een weg bereiden waardoor Zijn volk kan ontsnappen.

Laten we Openbaring 12, de verzen 1 tot 6, lezen.

“En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebarnd had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.”

Schenk bijzonder uw aandacht aan vers 6. In vers 6 lezen wij dat de vrouw wegvlucht naar de woestijn, naar een plaats die God voor haar bereid heeft. Er zal voor haar gezorgd worden. God zal voor haar zorgen. En hoe zal Hij voor haar zorgen? Hoe heeft God gezorgd voor Israël gedurende de veertig jaar in de woestijn? Hij gaf hun water en brood uit de hemel. God voorzag het volk Israël in alles op bovennatuurlijke wijze. We hoeven daar ons hoofd niet over te breken. Het zal gebeuren omdat God het zegt!

Twaalfhonderd zestig dagen! Hoeveel is dat in jaren? Drie en een half jaar!

In Jesaja hoofdstuk 16 zien we de naam van de plaats Petra [Sela]. Dit zal de schuilplaats zijn voor de vluchtelingen. We zien zelfs de ontsnappingsroute. We zien dat de ontsnappingsroute loopt door Moab, en Moab ligt aan de oostkant van de Dode Zee. We zien dat de rivier de Arnon wordt genoemd. De Arnon stroomt in de Dode Zee vanuit het Oosten en het volk dat wegvlucht, zal deze rivier oversteken op weg naar dit gebied.

We zullen zelfs zien hoe Jesjoea zijn vijanden vernietigt wanneer Hij komt naar de Olijfberg. Het beeld is dat Hij hen zal vertreden met Zijn voeten zoals druiven vertreden worden. En nadat Hij hen vernietigd heeft, na de grote strijd, gaat Hij zijn schapen tegemoet. Hij gaat naar de schaapskooi en brengt hen naar buiten, naar de berg Sion.

Het is als een puzzel, een beeld dat opgebouwd is uit allemaal kleine stukjes. Hoe meer stukjes je hebt, des te beter kun je het beeld zien.

Hier is wat het Woord van God zegt in Jesaja 16:1-5.

V. 1- “Zend onze vette schapen naar de heerser van het land, van de rots (lett.: Sela) naar de woestijn, naar de berg van de dochter van Sion.”

V. 2- “Hij zal zijn als een rondzwerfende vogel, die uit zijn nest opgejaagd is. En nu dochters van Moab” (ik zal later uitleggen wat dochters hier betekent. Laat ik nu alvast zeggen dat met de dochters hier geen vrouwen zijn bedoeld; het zijn de dorpen en de stadjes en de landelijke gebieden van Moab. Hij spreekt nu dus tot de landelijke gebieden van Moab, en tot het volk van Moab dat woont bij de oversteekplaatsen van de rivier de Arnon. Hij spreekt tot dit gebied en zegt tegen hen:)

V. 3- “Schaf raad. (Geef advies, geef hulp. Hij zegt:) Wees als een schaduw in het midden van de dag en verberg degenen die uitgestoten zijn; en onthul niet degene die wandelt, die wegvlucht.”

V. 4- “Laat mijn verdrevene, zegt God, mijn volk, laat hen onder jullie verblijven, Moab. Verberg hen voor de rover, totdat de roverij gestopt zal zijn, totdat degenen die het land vertrappen weg zullen zijn.”

V. 5- “Dan zal door genade een troon worden gevestigd. En daarop zal iemand zitten in waarheid. In de tent van David zal Hij met gerechtigheid haastig oordelen.”

“Zend onze vette schapen naar de heerser van het land.” (v.1)

Geliefden, het begin van dit vers neemt ons mee naar het einde van het verhaal, nadat Jesjoea vanuit de hemel omlaag is gekomen en zijn vijanden heeft vernietigd. Het overblijfsel van Israël, dat verborgen zal worden, zijn de schapen van de Heer. “De Here is mijn herder; mij ontbreekt niets.” Jesjoea is de goede Herder en alle gelovigen zijn Zijn schapen.

Zend hen naar de heerser van het land! Wie is de heerser van het land? Wie is Degene die heel het land gaat regeren? De Heer Jesjoea! Waar vandaan worden de schapen gezonden? Neem dus de schapen en zend hen naar de heerser, van Sela naar de woestijn, naar de berg van de dochter Sion. Israël wordt de dochter van Sion genoemd.

Nu vers 2. We gaan terug naar de tijd wanneer Zijn schapen (het volk van Jeruzalem) weg zullen vluchten van hun schaapskooi; zij zullen zijn als een vluchtende vogel die weggejaagd is van zijn nest. Er staat in Spreuken 27:8 “Zoals een vogel die rondzwerft ver buiten zijn nest, zo is een man die rondzwerft ver buiten zijn woonplaats.” Hier kunt u de verbinding zien tussen het beeld van de rondzwerfende vogel uit Jesaja 16 en het beeld van het overblijfsel dat uit Jeruzalem komt en dat de helft van de inwoners van de stad Jeruzalem vormt.

Dan spreekt Hij over de dochter van Moab en dat zijn de mensen die wonen in het landelijke gebied.

Hier zijn een paar voorbeelden van deze zegswijze:

- Jozua 15:45-47. “Asdod met haar dochters,” en dan wordt er gesproken over “Gaza en haar dochters”.
- Jeremia 49:2-3 Hier staat: Ammon en haar dochters.
- Ezechiël 16:46-49. Nu gaat het over Samaria en haar dochters. Jeruzalem wordt genoemd: Sodom en haar dochters.

De dochters van Moab betekent dus het gebied van Moab en dat ligt ten oosten van de Dode Zee. Hij heeft het hier [in Jesaja 16] dus over de dochters van Moab. Hij roept hen op om te voorzien in een bedekking, om degenen te verbergen die wegvluchten.

Geliefden, laat mij u iets vertellen. Als ik een Moabiet was die God liefheeft, dan zou ik dit als een gelegenheid zien om mijn liefde te kunnen bewijzen. Dit is een gouden kans om de waarachtigheid van uw liefde aan de Heer te laten zien. Wanneer de Heer komt dan zal Hij de volken oordelen. Hij zal oordelen over de wijze waarop wij Zijn broeders hebben behandeld.

Matteüs 25:31-46.

“Ik was naakt..., Ik was ziek..., ben in de gevangenis geweest..., heb honger geleden..., en gij hebt Mij bezocht..., gij zijt tot Mij gekomen..., gij hebt Mij gekleed. In zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan!”

Joël 3:1-3.

“Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzaak van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden, en over mijn volk het lot wierpen, en een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij konden drinken.”

Geliefden, herinnert u zich het verhaal van Jozef? Zijn broers verraadden hem. Zij verkochten hem voor 20 zilverstukken. Ze verkochten hem voor de prijs van een jonge slaaf en hij werd weggevoerd naar Egypte. We weten dat hij daarna door een moeilijke tijd ging maar uiteindelijk werd hij de tweede in rangorde na de koning. Haatte hij zijn broers? Wilde hij wraak op hen nemen? Nee, hij wachtte op de Heer!

Hij wilde zien of zij veranderd waren nadat ze hem hadden verraden en verkocht als een slaaf. En ja, ze waren veranderd. Juda was nu bereid om zijn leven te geven om dat van zijn broer Benjamin te redden! U weet wel hoe het verhaal verder gaat, hoe zij Jozef niet herkenden als hun broer. Voor hen was hij een Egyptenaar. Dan lezen we dat Jozef het niet langer volhoudt. Op een bepaald moment gaat hij naar buiten en huilt intens. Zijn hart ging zo uit naar zijn broers. Jozef is een beeld van Jesjoea. De Heer is in de hemel en hij huilt om het Joodse volk. Hij huilt om zijn broeders in het vlees. De vraag is nu of u, wanneer dit volk naar Jordanië –naar dit gebied – vlucht, bereid bent om de broeders van uw Heer te helpen? Zult u een schuilplaats aanbieden aan de Israëlische vluchtelingen, of zult u hen verraden? Wat bent u bereid voor hen doen? Nu is de tijd waarin God aan u bekend maakt wat er gaat gebeuren. Nu is de tijd om de harten van de mensen hierop voor te bereiden. U moet een keuze maken.

We weten niet precies hoe de profetie van Openbaring 12:13-17 vervuld zal worden, maar we weten wel dat de duivel via de antichrist nog een ultieme poging zal doen om hen te vernietigen. Water als een stroom kan betekenen een stroom van soldaten, een leger wat hij uitzendt om hen alsnog te vernietigen. Die interpretatie zou kunnen omdat de volken soms vergeleken worden met de stromen van de zeeën. Wat het ook moge zijn, God zal het verhinderen. Het zal niet lukken. Ziet u hoe belangrijk dit overblijfsel is in het hart van God?

Misschien zal er een grote aardbeving plaatsvinden waardoor al deze legers vernietigd zullen worden (v.16). In Zacharia 14:3-4 vindt een grote aardbeving plaats. De Here der heren, de leeuw van de stam Juda komt in actie. Hij plaatst zijn voeten op de Olijfberg en alles gaat schudden. We hebben het dan over de kracht van God die de hemel en de aarde en al wat zij omvatten heeft geschapen. Hij treedt nu uit in kracht om wraak te nemen op Zijn vijanden.

In Openbaring 19:11-16 zien we hetzelfde beeld beschreven. Het zijn twee profetische beelden. Het beeld in Openbaring is gericht op de hemelen. Stelt u eens voor dat de hemelen opengaan. Kijk naar de lucht. Kunt u het zich voorstellen? Kunt u zich een wit paard voorstellen met daarop de Koning der koningen en de Here der heren die omlaag komt in majesteit, in kracht, in heerlijkheid! En u ziet miljoenen engelen die hem volgen! God komt om te regeren! En wanneer Jesjoea aankomt op de Olijfberg, stapt hij van het witte paard. Hij vernietigt zijn vijanden.

Zacharia 1:14-15

Vervolgens zeide tot mij de engel die met mij sprak: Predik: zo zegt de Here der heerscharen: Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand, maar Ik ben zeer toornig op de overmoedige volken, die, terwijl Ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade.

Zacharia 2:12-13

En de Here zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg, al wat leeft, voor het aangezicht des Heren, want Hij maakt Zich op uit zijn heilige woning.

In Zacharia 2:8-9 staat dat de Here, de God der heerscharen, Jesjoea naar de volken zal zenden die zich opgesteld hebben tegen Israël “want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan.”

Dit is de leeuw van de stam Juda. Nu is de tijd aangebroken waarop God Zijn heerlijkheid openbaar maakt. Hij zal uit de hemel omlaag komen met zijn engelen en al de legers vernietigen die zich daar vergaderd hebben. Ze zullen vertreden worden als druiven in de wijnpers en een rivier van bloed zal vloeien, een diepe rivier van bloed. Dat is bijna niet voor te stellen!

Geliefden, we dienen niet alleen een liefhebbende Vader, maar Hij is ook de Here der heerscharen, de God van de legerscharen, en Hij zegt “Mij komt de wraak toe” (Deuteronomium 32:35). Wat een gelegenheid hebben wij nu om nog een korte tijd de liefde van Jesjoea te tonen voordat Hij op aarde zal terugkeren als een machtige heerser.

Laten we nu Jesaja 63 openen en de verzen 1 tot en met 3 lezen.

Wat staat er in vers 1? “Wie is het, die van Edom komt? Hij komt in besmeurde kleren van Bosra.” We weten dat het de Heer Jesjoea is. Waarom is Hij zo besmeurd? Hij komt uit de strijd. Hij heeft zojuist al zijn vijanden vertreden als in een wijnpers. Maar waarom komt Hij van Edom? Waarom komt Hij van Bosra? Weet u dat?

Petra en Bosra zijn twee steden in de buurt van deze regio. Waarom komt Jesjoea daar vandaan? Wat heeft Hij hier gedaan? Heeft Hij hier iets verloren? Hij is de grote Herder. Hij heeft zijn vijanden vernietigd en nu komt Hij omlaag om zijn vette schapen te vergaderen. Hij is de goede Herder. Hij vergadert hen uit dit gebied en gaat met hen op weg en leidt hen op de berg van de Heer, waar Hij gaat regeren als de Koning der koningen!

Laten we kijken naar de profeet Micha 2 12-13

Hier staat dat God het overblijfsel van Israël bijeen zal brengen als de schapen van Bosra. Waarom worden hier nu de schapen van Bosra genoemd? Het gaat hier over het overblijfsel van Israël; degenen die over zijn van Israël.

In de laatste twee verzen van Zacharia 14 lezen we dat twee derde van hen zal omkomen en dat slechts een derde zal overblijven. In Jesaja 4:1 zien we ook dat er slechts een overblijfsel zal achterblijven en dat zal zijn als de schapen van Bosra! Want zij zullen hier zijn in dit gebied en het zijn Zijn schapen. Hij vergadert hen en Hij trekt voor hen uit. Hij is de Koning die voor hen uitgaat.

Dit vormt allemaal hetzelfde beeld. En daar kunnen we Johannes 10 aan toevoegen. Kan dit een verwijzing bevatten naar deze tijd? Johannes 10:1-6 en 16. De ene schaapskudde is Israël en we zien hier het beeld dat Jesjoea voor hen uitgaat en hen naar buiten leidt. Maar in de context wordt het één kudde, inclusief de schapen van de volken. Wanneer Hij regeert in Jeruzalem zullen we één zijn, één volk, de ware en wedergeboren gelovigen van de hele wereld. Er staat dat Hij het Land zal regeren. Kan het zijn dat Jesjoea toen Hij dit woord sprak een specifieke betekenis in gedachten had? Zoals de profetie waarover wij het nu hebben?

Laten we gaan naar Matteüs 24. In Johannes 10, de laatste tekst die we gelezen hebben, zagen we dat Hij de ware Herder is en dat de schapen Zijn stem kennen. Maar er zijn ook valse herders en de schapen zullen hen niet volgen. En we hebben dat beeld van Zijn schapen in verbinding gebracht met dit gebied. Maar in Matteüs 24:23-27 zien we dat er in de laatste dagen een ultieme poging gedaan zal worden om de tempel van God, de uitverkorenen, te misleiden. Een van die misleidingen is dat de mensen zullen horen: “Zie, hij is in de woestijn”, om hen daarmee te verleiden om Hem daar te gaan zoeken. Of dat ze zullen horen: “Hij is in de binnenkamer”, maar ga er niet heen en geloof het niet.

In de eindtijd moeten de gelovigen niet alleen geloof ontwikkelen maar ook scepsis; geloof in God, maar scepsis in alle andere dingen! De christenen die achter elk woord aanhollen dat ze horen maar geen onderscheiding hebben zullen in de problemen komen. We zullen moeten leren om te wachten. Ik weet niet of wij hier nog zullen zijn als deze dingen plaatsvinden. Het is mogelijk dat de opname eerder zal plaatsvinden, maar er zullen zeker gelovigen zijn. De gelovigen die hier zijn, zullen moeten leren om te wachten.

Mochtar Essid