



De Verdrukking onder de Anti Christ en Gods Dag van Toorn.

Wat vaak onder Bijbelgetrouwe gelovigen door elkaar wordt gehaald is *de 3½ jaar dat het Beest over de mensheid zal heersen* en *de Dag van Toorn* wanneer God de wereld met vuur en verwoesting zal oordelen.

2 Petrus 2: 3 - 14

³ en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet. ⁴ Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren; ⁵ en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht; ⁶ en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven, ⁷ maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel dier zedelozen, heeft behouden ⁸ – want deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken – ⁹ dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen, ¹⁰ vooral hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees volgen en (hemelse) heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren, ¹¹ terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en macht, bij de Here geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen ¹² Zij daarentegen, als redeloze wezens, van nature voortgebracht om gevangen en verdelgd te worden, lasteren datgene, waarvan zij geen verstand hebben, en zullen in hun verdelging ook verdelgd worden, ¹³ onrecht ontmoetende tot loon voor hun onrecht. Zij achten het een genot op klaarlichte dag te zwelgen; schandvlekken en smetten zijn zij, die in hun bedriegerijen zwelgen, als zij met u feesten;

De gelovigen zullen net voor die dag - van Toorn en Wrake - de Heer in de lucht tegemoet gaan en in bescherming genomen worden.

Echter onder de 3½ jaar, wanneer het Beest de heiligen zal haten en vervolgen en onder druk zal stellen, zullen velen gedood en in het nauw gebracht worden.

Daniel 7: 23 -25

²³ Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. ²⁴ En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. ²⁵ Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;

Openbaring 11: 1 – 10

De twee getuigen

¹ En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden. ² Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang. ³ En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang. ⁴ Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. ⁵ En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó de dood vinden. ⁶ Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. ⁷ En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. ⁸ En hun lijk (zal liggen) op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd. ⁹ En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet. ¹⁰ En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.

Toch zal er op de aarde een vluchtheuvel voor hen (de heiligen) zijn waar zij, net als eens de profeet Eliah bij de rivier Krit, gedurende 3½ jaar gevoed en verzorgd kunnen worden. Ne zoals God Noach de Ark liet bouwen, voordat de dag van Zijn toorn losbarstte over de wereld van toen en waardoor de gelovigen op aarde behouden werden!

Zie Openbaring 12: 12 – 17

De draak vervolgt de vrouw

¹² Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft. ¹³ En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind geboord had. ¹⁴ En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd. ¹⁵ En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren. ¹⁶ En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom, die de draak uit zijn

bek had geworpen.¹⁷ En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben;

De Eindtijd-Gemeente zal zo verder verzorgd en geheiligd worden, eveneens als de vroegere Nieuw Testamentische-Gemeente (die leefden in van de wereld onafhankelijke communes) zoals beschreven in de Handelingen der Apostelen waar zij alles samen deelden en bezaten in liefdevolle gemeenschappen, die dagelijks met de Heer en met elkaar leefden!

Deze commune/boerderijachtige vluchtplaatsen zullen bewerken dat de Eindtijd gelovigen - opgebouwd, geheiligd en voorbereid na die vreselijke 3.5 jaar van "Beestachtige Regering" over de wereld - klaar en onbesmet zullen zijn om hun Heer en Bruidegom te ontmoeten! Bij dit alles zal het land Israel voor vele gelovigen de meest veilige plaats zijn tijdens deze dagen van verdrukking.

Halleluja!

Gans Israel zal behouden zijn en zoals de profeet Jeremia reeds voorspelde hoeft te dien dagen geen Israëliër aan een ander te zeggen " ken de Here", want zij zullen Hem allen kennen, zoals Paulus ook schrijft in

[Romeinen 11:32](#)

³² *Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.*

[Zie ook Jeremia 31: 33, 34](#)

Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de Here: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.

Dus Bijbels gezien zijn de twee plaatsen van veiligheid en bescherming voor de eindtijd gemeente deze twee: Israel en de commune-achtige selfsupporting gemeenschappen zoals Openbaringen ook beschrijft in Openbaring 12:12 - 17

Wat is dit alles een totaal ander perspectief dan wij zo algemeen geleerd hebben !