



Gebedskalender nr. 84 van 1 maart – 31 mei 2019.

‘Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.’ Romeinen 8: 25

- 1) ‘En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.’ (Romeinen 8: 26). Wij danken God dat Hij Zijn gebeden in ons hart wil leggen, zoals ook in alle gelovigen in de God van de Bijbel in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het gaat om Zijn Koninkrijk en het is Zijn werk. Wij eren Hem, onze Koning!
- 2) Wij bidden voor de Arameeërs, het oude Assyrische volk, dat in het noorden van Irak en het noordoosten van Syrië woont. Wij zegenen hen in het lezen en verstaan van de Bijbel, dat zij begrijpen welke bestemming God heeft voor hun volk, samen met Israël, namelijk een zegen te zijn voor de wereld in het midden van de aarde.
- 3) Wij zegenen hen die terugkeren naar de stad Mosul, het oude Ninevé, om uit de ruïnes weer een samenleving op te bouwen. Wij bidden dat er met de wederopbouw inwoners tot geloof komen in de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en dat er overal huisgemeentes ontstaan met mensen die samen God zoeken in gebed.
- 4) Wij bidden dat uit het Mesopotamische Huis van Gebed de gelegenheid komt om vertegenwoordigers naar ‘Convocation of All Nations’ in Jeruzalem te laten gaan. Daarvoor zal een wonder moeten gebeuren: gelovigen uit Irak en Syrië die samen met alle volken in Jeruzalem zich verootmoedigen voor de God van Israël. Maar...God is een God van wonderen!
- 5) Wij bidden voor hen die uit de diaspora terugkeren naar Aleppo en proberen hun huizen en bedrijven weer op te bouwen. Wij bidden dat zij in alle verdriet, rouw en verlies ontdekken dat ‘niets hen kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus’ (Romeinen 8: 28, 29) en dat zij Hem als HEERE aannemen. Daarmee bidden wij voor een opwekking in Aleppo en in Syrië. Wij zegenen iedereen die in deze stad het evangelie verkondigt.
- 6) Als wij voor een opwekking in Syrië bidden, bidden wij ook voor zijn hoofdstad: dat God Syrische volgelingen van Jezus roept om Hem te dienen in Damascus. Wij bidden dat met de opbouw van de stad ook de Bijbel wijdverspreid mag worden en dat er een ommekeer zal komen onder de bevolking, opdat zij het plan van God met Israël gaan zien en hun eigen rol daarin.
- 7) Wij zegenen de regeringen van Syrië en Irak, opdat in de turbulentie en de invloed die andere machthebbers hebben of hopen te krijgen in het Midden-Oosten God hen zal gebruiken om Zijn doel te bereiken voor de volken op hun grondgebied. ‘Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.’ (Colossenzen 1: 16).

8) ‘Het bedenken van de Geest is leven en vrede’ (Romeinen 8: 6). Wij zegenen de Messiaanse Joden die in Syrië en Irak werken in de hulpverlening als ook in de vluchtelingenkampen in Libanon en Jordanië. Wij danken God dat zij door de Geest leven en vrede uitdelen, en wij bidden dat zij blij zullen kunnen zijn, doordat zij veel vrucht zien vanwege het grote aantal Syriërs en Irakezen dat tot geloof komt in de God van Israël.

9) Wat wij hopen, maar nog niet zien (Rom.8: 25) is de gebaande weg van Egypte naar Assyrië (Jesaja 19: 23) en dat zij samen de HEERE dienen. Romeinen 8: 26: ‘De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.’ De Geest pleit ook voor de gelovigen in Egypte, Irak, Syrië en Israël die zich inzetten voor verzoening tussen Jood en Arabier en die een groot verlangen hebben naar de vervulling van deze profetie. Wij bidden voor een doorbraak in de overheersende godsdienst en dat de ‘kinderen van God openbaar mogen worden’ (Rom. 8: 19).

10) Wij bidden voor de kinderen in de regio, dat zij het Woord van God mogen horen en begrijpen. Wij bidden voor het werk van de Bijbelgenootschappen dat probeert de Bijbel toegankelijk te maken in de taal die zij begrijpen. Wij bidden tevens voor degenen die via internetfilmmpjes onderwijs uit de Bijbel geven, en voor satelliet-tv met pakkende kinderprogramma’s. Wij bidden dat Gods Geest een krachtig werk zal doen onder de opgroeiende generatie.

11) Wat de Boze communiceert is leugen en bedrog. Wij bidden voor het verbreken van de werken van Satan die mensen gebonden houdt in godsdienst. Wij bidden dat de jonge generatie in Saoedi-Arabië, die hunkert naar verandering en vrijheid van strenge regels, zich niet vergist in het westerse humanistische denken, maar de kans krijgt en aangrijpt om te horen/lezen over het Koninkrijk van God in de Bijbel. Wij zegenen iedereen die zijn leven geeft voor het brengen van de Boodschap in dit land.

12) Wij bidden voor de hopeloze situatie in het land Jemen, waar een hele generatie met honger opgroeit. Wij bidden dat er een bestand mag komen tussen de strijdende partijen en dat er gelegenheid komt voor hulporganisaties om het land binnen te gaan met hulpgoederen. Wij bidden voor hoop voor dit uitgebuite volk en voor een doorbraak in de hemelse gewesten in de strijd tussen islamitische partijen.

13) ‘De oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht’ (Romeinen 10: 1, 2). Wij bidden dat de Israëli’s die dit juiste inzicht niet hebben, maar met hun hele hart God zoeken en proberen om zich aan Zijn leefregels te houden, openbaring van de Geest in hun leven krijgen, en dat de schellen hun van de ogen zullen vallen hun oren zullen opengaan en het zaad van het Woord in hun harten zal landen, opdat zij Jesjoea de Messias zullen herkennen.

14) Wij danken God voor de vele huisgemeenten verspreid over het hele land, sommige alleen Arabisch, andere alleen voor Joden en weer andere helemaal gemengd. In Galilea zijn verschillende nieuwe huisgroepen ontstaan waar men gemengd samenkomt. Wij bidden voor de leiders in deze huisgroepen dat zij wijsheid van God krijgen in het geven van pastorale hulp en onderwijs. Wij zegenen allen die zich inzetten voor verzoening tussen Jood en Arabier en daar de strijd voor aangaan.

15) (TU) Sociale controle is groot in deze cultuur. Over het algemeen is er vrees voor wat anderen over je denken. Wij bidden dat Romeinen 8: 15 werkelijkheid wordt voor mensen die pas tot geloof gekomen zijn: ‘U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om kinderen Gods te zijn en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader!’ Wij bidden dat het besef kind te zijn van God een diep gevoel van geborgenheid doet groeien.

16) (TU) De Tunesische dinar is opnieuw in waarde gezakt. Het effect ervan is meer stakingen en tekorten op de markt. Vooral jonge mensen die geen werk hebben ervaren een verschrikkelijke woede en frustratie. Wij bidden voor de jonge generatie dat zij hun woede niet afreageren in de vorm van zelfdestructie en het kapotmaken van de infrastructuur, maar dat Gods Geest in hen werkt en hen leidt naar eeuwigheidswaarde in Jezus. F. is tot geloof gekomen en men getuigt over haar dat zij leert om haar woede te beheersen en geduldig te worden.

17) (TU) Wij danken God voor een vrouw die na jarenlang zoeken en lezen, zelfs geholpen heeft met het vertalen van de Bijbel in een lokaal dialect, nu tot geloof gekomen is in de waarheid van de Bijbel! Wij bidden dat haar familie haar volgt.

18) (LI) Tot nu toe zijn er keer op keer kortdurende acties van hulpverlening en evangelisatie onder de Libische vluchtelingen, bijvoorbeeld in Tunesië. Gebed wordt gevraagd voor werkers die zich willen toewijden om langere tijd aaneengesloten onder hen te werken, omdat het proces van het evangelie horen, aannemen en toelaten in ons leven gefundeerd is op het hebben van relatie. Wij bidden om Libiërs die tot geloof komen en die, nadat zij gevormd zijn, zelf naar hun land gaan om het Koninkrijk van God daar te brengen.

19) (LI) Wij zegenen de jonggelovigen die geïsoleerd leven omdat er zo weinig gelovigen zijn onder hun volk: 'Allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God' (Rom. 8: 14). Moge zij keer op keer door de Geest de bevestiging krijgen dat zij God toebehoren.

20) (LI) 'Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard; voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons na zo'n gave ook niet al het andere schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God die rechtvaardigt? Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog die is opgewekt en die, gezeten aan de rechterhand van God, onze zaak bepleit?' (Romeinen 8: 32- 34). Ons gebed is dat Libische gelovigen hun positie in Jezus zien in de hemelse gewesten; dat zij hun identiteit in God kennen en uitstappen in geloof voor hun land en volk; dat zij samenkomen en in gebed Gods weg zoeken voor hun eigen volk, en dat zij naar Libië gaan.

21) (MA) 'Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door Hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.' (Romeinen 8: 20, 21). Zelfs de wondervolle pracht van de Hoge Atlas is onderworpen aan zinloosheid. De plek is gebonden door slavernij aan de Boze. Wij bidden daarom dat de vele dorpen waarin mensen wonen, zoals Toufghine en Ifoulou en vele andere bereikt worden met de woorden van God. Wij bidden om een machtig werk van openbaring van God, waardoor de bewoners van de Hoge Atlas kinderen van God worden in wie Hij Zijn heerlijkheid kan openbaren.

22) (MA) Wij danken God dat het machtige werk van Zijn Geest ertoe heeft geleid dat gelovigen in de Midden Atlas bij elkaar zijn gekomen om zonden en schuld te belijden en zich te verootmoedigen. Gods Geest baant zich een weg voor hun families en dorpen. Ook danken we God dat 'Romeinen audio' te beluisteren is op de website in Tamazight, alsmede het leven van David uit 2 Samuel. Wij bidden om honger naar het Woord van God onder de Imazighen.

23) (MA) Wij bidden voor de steden Al Hoceima en Nador en een doorbraak onder de Rifi Berbers; voor de vorming van kleine huisgemeentes, en dat God een diepe liefde in de harten van de Berbers bewerkt voor Zijn plan voor alle volken door Israël. Moge zij Gods bestemming voor de Rif zien in Zijn Koninkrijk.

24) (MAU) Wij bidden voor de jonggelovigen, dat zij leren dat ‘wat de menselijke natuur brengt de dood is, maar dat wat de Geest wil leven en vrede is’ (Romeinen 8: 6), en dat zij zich laten leiden door de Geest van God (Rom. 8: 5). Het resultaat zal zijn dat zij vrucht dragen en anderen tot geloof komen.

25) (MAU) ‘Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.’ (Romeinen 8: 33). Wij bidden voor de gelovigen die leven met een zwaar schuldbesef en aanklachten van de Boze, en ook dat zij, die door duistere praktijken vanuit de cultuur en soms door de familie plek bieden aan de Tegenstander, geloven wat Gods Woord zegt, namelijk dat zij gerechtvaardigd en vrijgekocht zijn door het offer van Jezus, opdat zij gaan leven als vernieuwde schepselen in volle vrijheid van genade.

26) (MAU) Wij bidden voor Chinguetti, erkend als 7^e meest heilig plaats in de islam. Veel moslims maken er een tussenstop op pelgrimsreis naar Mekka. De bevolkingsgroep Adrar heeft veel godsdienstige leiders en is heel belangrijk geweest in het ontwikkelen van de islamitische identiteit in deze natie. Vele hooggeplaatsten in de politiek komen uit deze regio, zoals ook de ‘Rode Baretten’, de presidentiële garde. Wij bidden dat er mensen bereidwillig gevonden worden om in deze regio het evangelie te brengen.

27) (AL) Wij zegenen de overheid in Algerije, de nationale overheid, president Abdelaziz Bouteflika en de lokale overheden. Wij bidden dat er onder hen personen tot geloof komen in Jezus en dat zij ervoor zorgen dat er een grotere vrijheid komt om het Koninkrijk van God te bouwen onder alle bevolkingsgroepen. Daarnaast bidden wij dat de gemeentes kunnen groeien in aantal en grootte. Wij danken God voor de krachtige gebedsbeweging in het land.

28) (AL) Wij bidden voor de stad Tamanrasset in het zuiden, van oudsher hoofdstad van de Toeareg, gelegen op een kruispunt van trans-Sahara handelsroutes. Wij verlangen naar een huisgemeente in deze stad, als middel om de Toeareg met het Woord van God te bereiken.

29) (AL) In Bou Saada en M’sila zijn nog enkele Joden overgebleven van alle Joden die zijn geëmigreerd. Wij bidden voor deze verborgen Joden dat zij contact krijgen met A. gelovigen die het plan van God met Israël kennen uit de Bijbel. Wij bidden ook voor een groeiende groep van gelovigen die naar Israël kunnen reizen en Messiaanse gelovigen ontmoeten.

30) De uitnodiging ligt er om in Noord-Afrika, met name in Tunesië, opnieuw een conferentie te houden met onderwijs door Messiaanse Joden. Bid om een open deur. De personen die dit twee jaar geleden deden zijn aan huis gekluisterd door ziekte. Er vormt zich een nieuwe groep die zo groot is dat zij niet meer in een huiskamer passen en dus een gebouw moeten huren. Zij hebben een warm hart voor Gods plan met Israël. Wij bidden dat Gods engelenwacht de groepsleden beschermt.

31) ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad’ (Romeinen 8: 37). Wij danken Jesjoea dat Hij overwinnaar is geworden door zich als dienstknecht te geven; de zonde te dragen, en vanwege die zonde te sterven. In Hem zijn wij gestorven aan de zonde; opgewekt in Hem, en kunnen wij in de overwinning staan. Wij prijzen Hem voor het heil dat Hij aan alle volken geeft!