

Beste vrienden en medestrijders,



Na de gezegende conferentie 'Connected in the Covenants' danken wij de Allerhoogste voor Zijn zegen en de liefde, warmte en veiligheid die wij onderling met elkaar mochten beleven.

Ook danken wij alle vrijwilligers die zich met tomeloze energie hebben ingezet om een warm welkom te heten aan een ieder die van veraf of dichtbij kwam. Er waren veel vrijwilligers en het is niet mogelijk om alle namen te noemen. Dankzij de vele gebeden van mensen die voor ons op de bres stonden hebben er doorbraken plaatsgevonden van verzoening. Sommige van die verzoeningen zijn zo persoonlijk dat wij ze niet zwart-op-wit kunnen stellen, maar dat er wonderen gebeurden met gelovigen die al jaren strubbelingen met elkaar hadden, dat is zeker!

Gedurende het weekend waren er rond de 250 gasten. Er waren broeders en zusters uit Egypte, Jordanië, Algerije, Syrië, Iran, Libanon en natuurlijk uit Israël. Daarnaast waren er mensen afkomstig uit België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Papoea Guinea. De aanbidding in Hebreeuws, Engels, Frans en Arabisch was bijzonder en de dansen waren vol vreugde. Ook hadden wij een presentatie van het kunstzinnige werk van Jip Wijngaarden, wat bijzonder indrukwekkend was. Een ieder kon zich inschrijven voor workshops over een facet van de verbonden in het Woord van God. Het was een rijke samenstelling. Naast onderwijs over het verbond van God lag het accent in de boodschappen op het feit dat wij in een profetische tijd leven waarin velen van ons meemaken dat profetieën in vervulling gaan. Ook het feit dat wij deze conferentie op dit moment hielden was van profetisch belang. De mensen met een Arabische achtergrond getuigden dat er veel moslims tot geloof komen.

Mocht u graag het onderwijs van het conferentieweekend over het verbond willen volgen dan kunt u bij Stichting Cornerstone een USB stick bestellen voor 20 Euro. Mail: [mokhtar.cornerstone@gmail.com](mailto:mokhtar.cornerstone@gmail.com)

Op zondag verzorgden wij een vreugdevolle ontvangst voor de heer Aviv Shir-On, de ambassadeur van Israël in Nederland. Hij sprak ons toe en gaf een mooie presentatie van 70 jaar Israël en het wonder dat deze natie in de afgelopen 70 jaar geworden is. De deelnemers van Joodse, Arabische en Nederlandse afkomst spraken naar de ambassadeur zowel hun zegen en bemoediging uit over Israël, als over hem persoonlijk. Tijdens de koffie en thee met gebak en een goedverzorgde lunch was er uitgebreid gelegenheid om cadeaus aan hem te overhandigen en met hem op de foto te gaan. De ambassadeur had de Israëlische vlag bij zich, waarop iedereen een wens kon schrijven. Deze vlaggen worden in een tijdscapsule geplaatst en over 30 jaar geopend!

De maandag was een dag voor de Joodse en Arabische deelnemers. Er kwamen geen Arabische asielzoekers, wat de gelegenheid gaf om ons te concentreren op onderlinge verhoudingen. Dit resulteerde in een hernieuwde toewijding van de Arabische deelnemers om naast de Joodse gelovigen te staan en Israël te zien als Gods volk, waarmee Hij een wonderlijke weg gaat. Het was heerlijk om met elkaar tijd door te brengen; te delen uit ons persoonlijk leven, en te bespreken wat God doet. Ook al kunnen de deelnemers elkaar onderling niet ontmoeten in de huidige situatie waarin het Midden-Oosten zo verdeeld is, wij erkennen elkaars bestaan, hebben gekozen om ons toe te wijden aan het plan van God, en bidden voor elkaar. Wat een zegening!



Bij de opening van de conferentie 'Connected in the Covenants' ontving Mochtar een plaquette van het bestuur van 'Jerusalem Convocation of All Nations', onder leiding van Tom Hess, waarmee de stichting Mochtar erkenning gaf voor "25 jaar toewijding om achter Israël te staan en zijn leven in te zetten voor verzoening". Deze erkenning van dankbaarheid willen wij met u delen, want u bent de persoon die al jaren achter óns staat, voor ons bidt en het financieel mogelijk maakt dat wij dit werk doen. Zonder u was dit niet mogelijk geweest. Hartelijk dank voor uw trouw en toewijding aan het plan van God en de verzoening tussen Jood en Arabier.

Voorafgaand aan de conferentie had Mochtar geprobeerd om zijn vrienden uit Noord-Afrika uit te nodigen, maar helaas is het geen van hen gelukt om een visum te krijgen.

Vanaf 15 tot 26 juni zal Mochtar met zijn Jordaanse vriend Afeef naar Tunesië gaan om samen een conferentie van een paar dagen te organiseren voor de Tunesische christenen. Zij zullen samen onderwijs geven over Jesaja 19.

Wij verlangen ernaar om Gods Naam verheerlijkt te zien worden onder alle natiën van de aarde. Hij is het waard; er is niemand zoals Hij. Wij zegenen u op het pad dat Hij u wijst, opdat wij zullen zien dat Zijn Koninkrijk op aarde zichtbaar wordt.

Wilt u samen met ons bidden voor:

- veiligheid voor Afeef Halasah uit Jordanië. Wij willen God vragen te voorkomen dat de douaniers geen moeilijke vragen zullen stellen omdat hij uit Jordanië komt. Het is de eerste keer dat Afeef naar Tunesië reist.
- bescherming voor Majdi en de andere deelnemers die deze conferentie praktisch organiseren. Zij worden aangevallen en bedolven onder de schandalige beschuldiging dat zij zich met deze organisatie willen indringen in het leiderschap van de gemeentes.
- financiën. Sommige Tunesiërs betalen zelf hun reis naar de plaats waar we deze conferentie organiseren, maar niet iedereen kan dat. Sommigen van hen moeten hiervoor wel 600 km reizen. Wij betalen hun verblijf en de kosten van voeding en onderwijs. Voor dit doel hebben we een particuliere villa gehuurd waarin men kan overnachten. Zelf kunnen zij de onkosten niet dragen. Het spreekt vanzelf dat wij ook de onkosten van Afeef vergoeden. Voor dit jaar zijn dat onvoorziene kosten voor Stichting Cornerstone.
- het onderwijs dat gegeven gaat worden. Moge het wortel schieten in de harten van ons allen, opdat Gods Naam geheiligd zal worden.

Het is zo fijn te weten dat wij deze zorgen met u kunnen delen! Wij zien ernaar uit dat de HEERE een werk gaat doen in al onze harten, opdat wij de identiteit van God door het offer van de Messias gaan weerspiegelen, en velen Hem zullen leren kennen!

Hartelijke groet,  
*Mochtar en Sifra Essid*

Sifra en Mochtar Essid zijn werkzaam voor Stichting Cornerstone in Verzoening tussen Jood en Arabier.

[www.cornerstone-ministries.info](http://www.cornerstone-ministries.info) doneren via iDeal mogelijk of NL28INGB0000318452 t.n.v. Stichting Cornerstone o.v.v. Tunesië.