

## Schilderij naar aanleiding van de conferentie met als Titel: Connected in the Covenant



**Het thema:** Celebrating 70 years of the state of Israel and the love of Gods Covenant(s)

Tijdens het bidden voor de conferentie kreeg ik een beeld van het plaatje zoals ik het geprobeerd heb uit te beelden in dit schilderij. De tekstverwijzingen komen uit de NBG vertaling.

Wat te zien is, is de wereld met daarin in het goud uitvergroot het fysieke land Israel met in het midden de zwarte stip Jeruzalem waar God uiteindelijk weer zal wonen (Zach 8:3). Daarbovenop staat een Joodse man de sjofar te blazen vanwaaruit een regenboog komt die over de hele wereld uitgaat met het woord Tora in het Hebreeuws erop geschreven die steeds groter en krachtiger wordt! Naar de tekst uit Jesaja 2:3 Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. In het Nederlands en Engels staat er het woord wet en law. In de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst staat echter Tora! Wat instructie of richting betekent. Gods instructie en richtlijn zal over de wereld uitgaan. Tot zegen van de hele wereld. Het woord Tora verwijst ook naar Jezus / Jeshua of Jehoshua (= verlosser), zoals in Joh 1 wordt verwoord: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

De regenboog is ook een teken van Gods verbond met de wereld die Hij met Noach sloot ( Gen 9 ). Ook is er een regenboog om de troon van God (Openbaringen 4:3). De regenboog op het schilderij waaiert uit over het land Israel. God zegent het land met veel vrucht: olijf, vijg, granaatappel, druif, dadel en koren. Bovenin het schilderij zijn de 10 geboden te zien die God aan Mozes op de berg Sinai gaf als zijn richtlijn voor het volk, maar ook voor de rest van de wereld. De tien geboden (zoals wij ze noemen in het Nederlands) heten in het Hebreeuws Edoet. Dit betekent getuigenis. De 10 geboden zijn Gods getuigenis, maar ook Israels getuigenis van God! De gele achtergrondkleur verwijst naar Gods licht wat Hij uiteindelijk over de hele wereld zal laten schijnen, wanneer er geen zon en maan meer nodig is om de aarde te verlichten (Openbaringen 22:5).

Wij mogen met deze conferentie Israel zegenen en daardoor zullen wij ook gezegend worden, zoals staat in Gen 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

God zal in Sion (Jeruzalem) wonen, laten we met elkaar Gods Naam verhogen vanwege Zijn plan met Israel en vandaaruit met de hele wereld!

Zo zegt de Here: Ik keer weder tot Sion en ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de Here der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden (Zach 8:3).

Angelique Brill