



Onszelf uitleggen

Laatst werd er voorgesteld dat wij ons zelf wat meer en beter uit moeten leggen zodat de achterban beter begrijpt wat we doen en ons meer kan ondersteunen. Want 'Verzoening tussen Jood en Arabier', we hadden toch van die fijne conferenties en...zijn we nog wel bezig in de Arabische wereld en waarom al dat Thora onderwijs...dat hoort toch niet bij verzoening tussen Jood en Arabier?

Op de bestuursvergadering van afgelopen week was het de taak van één van de bestuursleden om de vergadering te openen met Bijbellezen en gebed. Hij las **Numeri 9: 15-23** voor. Het is te lang om te citeren maar dit is vers 18: *'Op het bevel van JHWH braken de Israëlieten op, en op het bevel van JHWH sloegen zij hun kamp op. Alle dagen waarop de wolk op de tabernakel bleef rusten, bleven zij in hun kamp.'* Het bestuurslid meldde dat er in dit gedeelte 5 keer staat geschreven dat als de wolk optrok, de Israëlieten optrokken en dat als de wolk op de tabernakel rustte, soms wel een maand of langer, dan bleef het volk op die plaats in hun kamp. Waarom 5 keer? Waarom is het zo belangrijk? Waarom mochten ze zelf niet uitmaken wanneer het hun uitkwam om verder te trekken of wanneer ze rust moesten hebben en op welke plek?

Was het niet makkelijker en economisch verantwoord geweest als de Israëlieten de TomTom hadden gepakt om de kortst mogelijke weg naar het beloofde land te nemen? Organisatorisch zou het allemaal te verantwoorden zijn geweest en ook wat gemakkelijker uit te leggen. Als ze doeltreffend en succesvol Gods beloften in vervulling wilden laten gaan dan hadden ze een betere manager moeten kiezen.

God gebruikt organisaties, maar Hij werkt met organismen. Er ligt dus geen strak gevormd plan klaar en er staat ook geen deadline voor. Niet het doel is belangrijk in Gods ogen, maar onze afhankelijkheid in het wandelen met Hem van 'aangezicht tot aangezicht'. Zo'n manier van leven is niet te verantwoorden in de westerse wereld.

God werkt ook met gemeenschappen en het is dus niet zo dat ieder maar voor zichzelf moet zorgen en eigen verantwoordelijkheid moet nemen, zoals we op dit moment overal om ons heen zien in de maatschappij.

Op dezelfde vergadering bracht een ander bestuurslid naar voren dat wij 'verzoening' interpreteren als ruzie tussen partijen die verzoend moet worden, maar dat het oorspronkelijke woord een veel bredere betekenis heeft: bedekken. En wat moet er wel niet allemaal 'bedekt' worden onder het bloed van het offer? Veel meer dan ruzie tussen twee mensen of partijen.

Dan spreken we over de onreinheid in ons eigen leven, maar ook over de mensen die door ons getuigenis in aanraking komen met de Verlosser. Of gemeenschappen waar we onderdeel van uit maken en dus verantwoordelijk voor zijn (want weet u nog? ...het is niet zo dat iedereen alleen verantwoordelijk is voor zichzelf).

En...onderwijs geven, zodat mensen de waarheid horen en beseffen dat er verzoening noodzakelijk is, want als je het niet gehoord hebt, hoe moet je het dan weten?

En Thora onderwijs dan? Is dat dan niet te beperkend? Doen we onszelf en anderen niet vreselijk te kort?



Obadja 20 (WV)
"de ballingen van Jeruzalem die in Sefarad zijn, zullen de steden van de Negev bezetten."

Jesaja 62: 10 (HSV):
"Ga door, ga door, de poorten door, bereid de weg voor het volk, verhoog, verhoog, de gebaande weg, zuiver hem van stenen, steek een banier omhoog boven de volken".

Ezechiël 20: 40, 41 (HSV)
"Want op Mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, spreekt de Heere HEERE, daar zal heel het huis van Israël mij in het land dienen, in zijn geheel... Ik zal behagen in u scheppen vanwege de aangename geur, wanneer Ik u uit de volken leid en Ik u bijeenbreng uit de landen waaronder u verspreid bent. Ik zal voor de ogen van de heidenvolken door u geheiligd worden".

Jesaja 19 : 23-25
"...Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël!"



Voor degenen die vinden dat Jezus dan niet meer centraal staat is het goed te ontdekken dat 'Jezus op ieder pagina van de Bijbel te vinden is'*. Als we Thora onderwijs geven, dan prediken we Jezus in de volste betekenis.

Voor u, die vindt dat we vast moeten houden aan de reformatie en de theologie van Calvijn, moet ik u er opmerkzaam op maken dat Calvijn 400 jaar geleden leefde. Wat Calvijn 400 jaar geleden aan vernieuwing bracht was ongekend en heel gedurfd. Maar Gods Woord is openbaring in iedere tijd en in de tijd van Calvijn was het nog niet aan de orde dat er honderden (huis)gemeentes gevormd waren in de moslimwereld en was en nog geen staat Israël gesticht en bestonden er nog geen gemeentes met Messiaanse gelovigen. God openbaart Zijn Woord vandaag, voor deze tijd en dat is heel vernieuwend en ongelofelijk boeiend. Wij hebben de verplichting om de openbaring van Zijn Woord vandaag helder te laten schijnen, zodat het vrucht voort brengt (b.v. verzoening).

Onszelf uitleggen?

We werken nauw samen met Messiaanse Joden en ja, Mochtar is van Moslimachtergrond- is dat geen Verzoening tussen Jood en Arabier?

We werken onder moslims en we werken samen met wedergeboren personen in het Koninkrijk van God, die ook samen willen werken met Messiaanse gelovigen of het plan van God met Israël willen leren kennen. We kunnen deze werkzaamheden niet publiceren en natuurlijk begrijpt u de reden.

We wonen voor onze werkzaamheden in Nederland en werken met Nederlandse wedergeboren personen in het Koninkrijk van God samen. Voor ons is het een grote vreugde om met elkaar te ontdekken wat de openbaring van God door Zijn Woord is voor onze tijd, voor vandaag.

Het is ons verlangen om de Joden die in Noord Afrika wonen terug te zien keren naar Israël om daar te gaan wonen omdat het daarvoor de tijd is en omdat het helemaal past in het plan van Verzoening tussen Joden en Arabieren.

Wandelen van aangezicht tot aangezicht, optrekken als de wolkkolom optrekt, blijven staan als de wolkkolom niet opstijgt, hoe lang het ook duurt...het is wandelen in geloof. Wandelt u met ons mee?

Met een dankbaar hart voor ons bestuur,

*** Quote van Jaap Bönker, directeur van de Arabische Wereld Zending.**

Wist u dat...

...God ons door Esther al jaren geleden een woord gaf: 'de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen'? (Jesaja 58:12)

...dat, voordat er gebouwd en hersteld kan worden eerst de grond bouw klaar gemaakt moet worden?

...dat ons werk wordt gezien als een taak van opruimen en oude stenen verwijderen en als dat klaar is onze taak er op zit een ander verder gaat met de bouw?

...dat veel van ondersteuners dus denken dat wij een taak nooit afmaken, omdat ze het gebouw niet onder onze handen zien groeien?

...dat het al vele jaren zo is, dat als het zware werk van stenen en distels verwijderen of vervuilde grond uitgraven en afvoeren er op zit, we dan weg zijn en aan een volgende klus beginnen?

...dat in de herfst de periode 7 jaar van gebed voor de nieuwe generatie voltooid is en er dus voor ons een nieuwe uitdaging wacht?

...dat we zelf niet eens weten wat de nieuwe klus is, dus dat we 'onzelf niet uit kunnen leggen'?

...dat we vol verwondering zijn dat God door u allen altijd weer voorziet in alle materiele noden?

...het bestuur al maanden geleden heeft voorgesteld om een financieel potje te maken om de Joden uit Noord Afrika te laten terugkeren naar Israël?

...dat we een heel klein schakeltje zijn in een heel groot internationaal netwerk?

...dat we blij zijn met de personen die al jarenlang voor ons persoonlijk bidden en niet opgeven, zelfs al lijkt het soms dat het geen nut heeft, omdat één van ons zwaar ziek is of een handicap heeft?

...dat Esther ook de visie had om onze stichting Hoeksteen te noemen, of Cornerstone, omdat we bouwen op Jezus, de hoeksteen, die er voor zorgt dat het fundament van Zijn tabernakel recht ligt én de sluitsteen, die het gebouw afmaakt, door precies op de plek te komen, waardoor het gebouw vast staat en voltooid is? Over bouwen gesproken...

Cornerstone Ministries,

Mokhtar en Sifra ESSID