



Mochtar Essid.

Mochtar is van oorsprong Tunesiër en grootgebracht in een moslimgezin.

35 jaar geleden werd hij wedergeboren en gaf hij de heerschappij van zijn leven aan zijn Vader in de hemel en aan Yeshua.

Hij is sinds 1994 intensief betrokken bij de toenadering tussen Arabische christenen en christenen uit andere volken, die geloven in Thora en van Gods feesten houden en de overtuiging hebben dat ze geënt zijn op de edele olijf (**Romeinen 11**), waarvan Jeshua de wortel is.

Mochtar is getrouwd met Sifra en heeft 3 kinderen: een zoon en een dochter (een tweeling) van 26 en een zoon van 24 jaar oud. Hij woont al 30 jaar in Nederland en spant zich via Cornerstone Ministries in voor christenen in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Israel.

Cornerstone Ministries werkt gebaseerd op gebed voor de Arabische naties en Israël.

Mochtar mocht op verschillende plaatsen en bij verschillende gelegenheden getuigen van verzoening en vergeving, onder meer voor politieke leiders. In oktober 2002-2005 bracht hij een boodschap van verzoening in de Knesset, het Israëliësch Parlement. In 2006 gaf hij zijn getuigenis in het Parlement van Ethiopië. Hij sprak 2 keer in het Europese parlement over de holocaust in 2009 en 2010.

Verzoening.

In mei 2002 besloot ik om in Parijs een *Dag voor schuldbelijdenis tussen Joden en Arabieren uit Noord-Afrika* te organiseren. Paul Ghennassia, (2011 overleden) de rabbijn die leiding gaf aan de Messiaanse gemeente in Parijs en Brussel, stelde voor dit doel zijn gebouw ter beschikking. De opkomst overtrof al mijn verwachtingen: er kwamen honderden mensen! In mijn toespraak heb ik een overzicht gegeven van de geschiedenis van elk land in Noord-Afrika. Steeds kwam weer terug dat Joden er in het verleden niet welkom waren geweest. Ik heb daarover schuld beleden aan de Joden uit Noord-Afrika. Er waren ook veel Fransen aanwezig. God sprak tot hun hart over wat gebeurd was in de tijd van de kolonisatie, waarop ook van hun kant spontaan schuld werd beleden. Er was bijvoorbeeld een Fransman van 90 jaar, die vertelde dat hij in zijn diensttijd in Algerije had gevochten en daar veel mensen had gedood. Hij vroeg aan de aanwezige Algerijnen: "Willen jullie mij ook vergeven?".

Alleen door Gods Geest en Woord kunnen mensen op deze manier bij elkaar worden gebracht voor verzoening. Aan Hem alle eer. Tot op dat moment organiseerde ik de conferenties in het geheim. Maar op die dag maakte God mij duidelijk dat ik niet bang hoefde te zijn voor mensen en voor de media. Zijn boodschap was: laat de wereld weten wat God kan doen in de harten van de mensen! We horen elke dag de leugens die de media verspreidt over wat er gebeurt tussen de Joden en de Arabieren, zowel in Europa als in de Arabische wereld. Arabieren raken daardoor ook in verwarring. Zij vragen zich af wat ze moeten geloven en wat niet. Ik ben ervan overtuigd dat de oplossing voor de problemen tussen Joden en Arabieren alleen te vinden is in Jeshua de Messias. Wij hebben gezien dat er wonderen gebeuren in de harten en levens van Joden en Arabieren. Daar hoor je de media niet over. Toch geloof ik dat God dit op een dag ook aan de mensen van de pers zal openbaren zodat ze de waarheid naar buiten kunnen brengen.

God heeft mij de vrijmoedigheid gegeven om de conferenties die daarna volgden in alle openheid te organiseren. In 2003 kwamen mensen uit meer dan vijftig naties bij elkaar. Er waren zestien sprekers uitgenodigd die behalve over verzoening tussen Joden en Arabieren ook allemaal spraken over het belang om hen daarin te ondersteunen. Tijdens de conferenties hebben we altijd veel tijd ingeruimd voor aanbidding. Het was heel bijzonder om getuige te zijn dat Joden en Arabieren aan elkaar schuld beleden. Het was geweldig om te zien dat zij zich verzoenden! Door deze heerlijke waarheid, een zeldzaamheid in deze tijd, werden we enorm bemoedigd. Geen van de aanwezigen zal deze fantastische gebeurtenissen vergeten.



Obadja 20 (WV)
"de ballingen van Jeruzalem die in Sefarad zijn, zullen de steden van de Negev bezetten."

Jesaja 62: 10 (HSV):
"Ga door, ga door, de poorten door, bereid de weg voor het volk, verhoog, verhoog, de gebaande weg, zuiver hem van stenen, steek een banier omhoog boven de volken".

Ezechiël 20: 40, 41 (HSV)
"Want op Mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, spreekt de Heere HEERE, daar zal heel het huis van Israël mij in het land dienen, in zijn geheel... Ik zal behagen in u scheppen vanwege de aangename geur, wanneer Ik u uit de volken leid en Ik u bijeenbreng uit de landen waaronder u verspreid bent. Ik zal voor de ogen van de heidenvolken door u geheiligd worden".

Jesaja 19 : 23-25
"...Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël!"



De Knesset.

Meer dan een jaar later, in 2005, kreeg ik een opmerkelijke uitnodiging. Ik werd gevraagd om in de Knesset over verzoening te komen spreken.

Ik was zo verbaasd; ik begreep echt niet waarom juist ik daarvoor werd gevraagd. Ik twijfelde lang of ik op deze uitnodiging in moest gaan; ik me nauwelijks voorstellen, dat het serieus was. In oktober 2005 was het zover. Na aankomst werd ik eerst naar een bijeenkomst in een hotel gebracht waar politieke vertegenwoordigers uit veel landen aanwezig waren. Daar stond ik dan, tussen allemaal ministers die zich daar aan elkaar voorstelden. Tenslotte was het mijn beurt om me voor te stellen. Ik herinner mij dat ik sprak over wat God in mijn leven gedaan had. De volgende dag werden we door een bus opgehaald en naar de Knesset gebracht voor een lunch. Na de lunch kreeg iedereen de gelegenheid om wat te zeggen. Er waren veel politieke leiders aanwezig. Ik herinner mij dat een Joodse vrouw, geboren in Libië, sprak over terroristen; ze vertelde dat Quadhafi veel terroristen steunt. De president van de Knesset, een Jood uit Rusland, liet een krant zien waar een artikel in stond over het Arabische Schiereiland. Die zouden veel geld aan de Hamas en aan Palestijnse terroristen gegeven hebben. Toen David Demian uit Canada aan de beurt was, sprak hij openlijk over wie de God van Israël is.

Eindelijk was het mijn beurt. Ik voelde mij als vertegenwoordiger van Arabische Islamitische afkomst, die in Thora gelooft en van Israël houdt, verplicht om te reageren op wat de mensen voor mij gezegd hadden over terrorisme. Ik vertelde dat ik als moslim opgevoed was en hoe God mijn leven had veranderd. Ik vertelde dat ik veranderd was door het bestuderen van de Thora. Doordat ik een relatie met lieve Israëlitische broeders had gekregen was mijn houding tegenover hen veranderd, dat ik de God van Abraham, Isaak en Jakob zo lief kreeg, dat ik mij wilde bekeren van mijn verkeerde houding tegenover Joden en van mijn verkeerde gedachten over het land Israël. Over hoe God mij in de laatste jaren had gebruikt om Joden en Arabieren bij elkaar te brengen. Ook getuigde ik dat ik had meegemaakt dat ze zich anders tegenover elkaar waren gaan gedragen, dat ze met elkaar in gesprek konden gaan en elkaar zelfs konden vergeven op grond van hun geloof in Jeshua de Messias.

In december van dat jaar (2005) hielden we weer een conferentie in Nederland. Daar werd helder en duidelijk gesproken over het thema verzoening tussen Joden en Arabieren. Het was wonderlijk om te zien en te ervaren dat de inbreng van de 23 verschillende sprekers naadloos op elkaar aansloot. Er waren deelnemers uit meer dan zestig landen. Via een satellietverbinding hebben we deze conferentie rechtstreeks uitgezonden naar 123 kerken in Amerika. Op het podium was een grote tent van Abraham nagebouwd. Het was prachtig om de verschillende mensen met elkaar in die tent te zien zitten: Joden, Arabieren en mensen uit allerlei andere volken, één in Jeshua de Messias.

Ethiopië.

In 2006 kreeg ik een uitnodiging van de minister van financiën uit Ethiopië om in het Ethiopische kabinet te komen spreken. Ik werd daar heel vriendelijk en met heel veel respect behandeld. Er waren veel Afrikanen aanwezig. Weer mocht ik getuigen over hoe God mijn leven heeft veranderd, hoe Hij mijn hart vervuld heeft met liefde voor Hem en voor Zijn volk Israël. Ik heb schuld beleden namens de Arabieren die ik vertegenwoordigde, over wat zij de Afrikanen aangedaan. Ik vertelde dat niet elke Arabier een terrorist is – een vooroordeel dat veel verwijdering en verdriet veroorzaakt. Ik mocht getuigen van de mogelijkheid tot verzoening als Jeshua de Messias aanvaard wordt. Het voelde voor mij als een droom: één dag het erheen vliegen, één dag spreken en de volgende dag was ik al weer op weg naar huis.

Eind 2006 heb ik een conferentie voor leiders georganiseerd voor Joden, Arabieren en voorgangers uit verschillende landen. Met elkaar hebben we bestudeerd wat de Bijbel zegt over het verbond. We bemerkten hoe belangrijk het was om op deze manier met elkaar de Bijbel te bestuderen, en daarom hebben we meteen een afspraak gemaakt voor een volgende studiebijeenkomst in 2007 met het thema 'Het land Israël'. Voor wie is het land? voor Joden, voor christenen of voor Arabieren? En de vraag was, wat zegt de Bijbel over het land Israël?

God gaf ons het verlangen om ons op de jongere generatie te gaan richten, zodat zij Hem leren kennen en Zijn Woord verstaan. We vinden het belangrijk om hen door te geven wat God ons geleerd heeft. Sinds november 2008 zijn we gestart om dat in kleine groepen te doen. We hebben deze 7 jaar net afgerond. Daarom is onze organisatie er op gericht om jongeren te stimuleren om hun verantwoordelijkheid te pakken, in Israël, Nederland, Europa en de Arabische landen.

Mochtar heeft verschillende certificaten gekregen:

- **VN October 2006:** certificate (Ambassador for peace)
- **House of Prayer Jerusalem All Nations Convocation:** 2007, 2010 en 2012
- **Yadvashem:** 2009 planten van een boom namens Noord Afrikaanse gelovigen

Cornerstone Ministries

Mochtar Essid